

# / *de* FLAMBOUW

MAANDBLAD VAN DE EVANGELISCH- LUTHERSE GEMEENTE ZWOLLE



*De engel bij het graf, Gustave Dore*

**April 2019**

## Diensten in de Evangelisch-Lutherse kerk,

datum/dag	voorganger	ouderling van dienst/lector/organist
<b>31 maart</b> <b>Laetare</b> <i>Let op: ingang zomertijd!</i>	Ds. M.E. Jonker	Truus Mulder/ Lolke Folkertsma/ Toon Hagen
<b>7 april</b> <b>Judica</b>	Ds. M.E. Jonker	Jan Nauta/ Marga Konings/ Toon Hagen
<b>14 april</b> <b>Palmzondag</b>	Ds. M.E. Jonker	Elly van der Spek/ Marga Konings/ Bart Lip
<b>Maandag 15, dinsdag 16, woensdag 17 april</b> <b>Vespers Stille Week</b>	Gemeenteleden	Gea Hoven/Gerrit Brill
<b>Donderdag 18 april</b> <b>Witte Donderdag</b>	Ds. M.E. Jonker	Jan Grisnich/ Johanna Wildeman/ Gea Hoven
<b>Vrijdag 19 april</b> <b>Goede Vrijdag</b>	Ds. M.E. Jonker	Mirjam Heerema/ Marjette Zomer/ Gea Hoven
<b>Zaterdag 20 april</b> <b>Stille Zaterdag</b>	Ds. M.E. Jonker	Truus Mulder/ Marga Zwanenburg/ Toon Hagen
<b>21 april</b> <b>Pasen</b>	Ds. M.E. Jonker	Jan Grisnich/ Lolke Folkertsma/ Gea Hoven/Bart Lip
<b>28 april</b> <b>Quasi modi geniti</b>	Prof. dr. L.J. van den Brom	Jan Nauta/ Henny Haverkamp/ Bart Lip

### BIJ DE EREDIENSTEN

- Zondag **31 maart**, Laetare (Verheug u) vieren we samen het Heilig Avondmaal. Een zondag waarop het licht van Pasen al vooruit valt. De donkere paarse kleuren maken plaats voor rozen. Fijn om dan juist ook de vreugde van het ontvangen uit Gods hand en delen met elkaar vieren. Op die zondag is er aandacht voor het project van de diaconie 'Versterk de kerk in het Midden-Oosten'. Het verhaal van de verloren zoon wordt gelezen, Lucas 15:11-32.



## Koestraat 2, Zwolle. Aanvang 10.00 uur

oppas 0-4 jaar	nevendienst 4-12 jaar <small>j=jongste, o=oudste kinderen</small>	andere informatie elke zondag is er koffie/thee/limonade na de dienst
Marga Anna-Lies	Ingrid (j) Chris (o)	1 <sup>e</sup> collecte: Versterk de kerk in het M-O 2 <sup>e</sup> collecte: Orgelfonds Viering Heilig Avondmaal
Jennifer Priscilla	Hanneke (j) Micha (o)	1 <sup>e</sup> collecte: De Bres 2 <sup>e</sup> collecte: ELGZ
Jaline Gabrielle	Petra (j) Esmeralda (o)	1 <sup>e</sup> collecte: Lepra Stichting 2 <sup>e</sup> collecte: ELGZ
		Aanvang 19.30 uur
		Aanvang 19.30 uur Viering Heilig Avondmaal
		Aanvang 19.30 uur M.m.v. de cantorij
		Aanvang 21.30 uur
Corrine Anna-Lies	Ingrid (j) Sipco (o)	1 <sup>e</sup> collecte: Christ's Hope 2 <sup>e</sup> collecte: ELGZ Viering Heilig Avondmaal, m.m.v. de cantorij
Marga Jip	Chris (j) Bert (o)	1 <sup>e</sup> collecte: UAF 2 <sup>e</sup> collecte: Jaap Meijer Bloemenfonds

- Zondag **7 april** gaat het over de wijngaard, Lucas 20:9-19. Hoe gaan we om met dat wat ons is toevertrouwd?
- Zondag **14 april**, Palmzondag, vieren we de intocht in Jeruzalem en daarna de overgang naar de Stille Week. De kinderen komen binnen met hun Palmpasen takken, die ze de dag daarvoor gemaakt hebben. Als je niet naar de kerk kunt komen voor het maken van een Palmpasentak, kun je zelf thuis een tak maken en die meenemen naar de kerk.

- Op **maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 april** zijn er **vespers**. Zij worden voorbereid door drie gemeenteleden: Carolien Riemersma, Els Rademaker en Rick Timmermans. Zij gaan ook voor in deze vespers. De vespers zijn eenvoudig, verstillend en voorbereidend op Pasen. Zo gaan we als het ware een weg naar Pasen toe. Je zou het een viering kunnen noemen, die komt van Palmpasen en doorgaat tot en met Pasen. Alles van het leven komt op die weg aan de orde. En alleen als alles aan de orde is geweest, gekend en gezien is het misschien mogelijk de grootheid van Pasen te vieren. Iedereen is welkom om deze week tochtgenoot te zijn op die weg naar Pasen.
- Op **Witte Donderdag** vieren het Heilig Avondmaal. De cantorij verleent haar medewerking. We zingen een mooi avondmaalslied, namelijk lied 403d. En we lezen van de Voetwassing door Jezus.
- Op **Goede Vrijdag** lezen we het lijdensevangelie volgens de evangelist Lucas. Een sobere, eenvoudige lezing, gericht op het lijdensevangelie, stilte en gebed.
- Op **Stille Zaterdag** maken we de overgang mee van de diepte naar de hoogte, van het donker naar het licht, van dood naar leven. We beginnen in de kerk en lezen daar klassieke lezingen voor de Stille Zaterdag. We komen in beweging, gaan naar buiten om daar het licht te ontsteken, de Nieuwe Paaskaars en die naar binnen te brengen. Dan klinkt ook het Paasevangelie – midden in de nacht – en gedenken we de doop. Het doopwater zal stromen. En wie wil kan naar voren komen en de zegen ontvangen en de eigen doop gedenken.
- **Paaszondag, 21 april**, vieren we verder, bijna in een adem met de dagen ervoor – met lied en zang, met woord en sacrament. Het prachtige paasevangelie uit Johannes zal gelezen worden. En op deze eerste dag van de week vieren we verrijzenis en nieuw perspectief, vanwege Opstanding en Leven in Christus' naam.
- Op **28 april**, deze zondag na Pasen, gaat ds. Van den Brom voor. Hij is de vader van ons gemeentelid Corrine Venhuis. Wat bijzonder dat hij voorgaat in onze gemeente. Welkom!

*Ds. Margo Jonker*

## UIT DE GEMEENTE

### Ingeschreven als lid

- Wieteke en Geert Klijnstra-Epema met Roos en Bram, Zwolle

### Ingekomen

- Vanuit Apeldoorn: Mevr. J. Evertse-Verburg, Zwolle

## Verhuisd

- Mevr. K. Scholte-Gravendijk naar Hospice Lotus, Zwolle

## Overgeschreven

- Naar de ELG Kampen en verhuisd naar Oosterwolde (Gld): dhr. D. Maat

## Uitgeschreven

- Mw. J.Tieleman-Ossenkoppele uit Ommen

## IN MEMORIAM: COENRAAD (COEN) MICHEL (1937-2019)

Coen werd op 17 mei 1937 geboren in Zwolle, in het gezin van Gerrit Jan en Grietje Michel-Oosterveen. Twee jongere broers zouden er volgen. Na de schooltijd kreeg Coen werk bij de gemeente, en leerde rond zijn 28<sup>e</sup> Eef kennen. In diezelfde tijd kreeg hij botkanker, een ziekte die zijn leven zou tekenen op velerlei manieren. Samen met Eef heeft hij een weg gevonden met die ziekte en de beperkingen die de ziekte gaf.

Eef en Coen trouwden samen en ontvingen twee jongens, Eduard en Richard. Eef werkte, deed het huishouden en zorgde voor kinderen en voor Coen. En Coen zorgde vanuit zijn kunnen en betrokkenheid voor de kinderen en voor Eef. Lang niet altijd gemakkelijk voor Coen. En ook niet voor Eef en de kinderen. Een levensweg, die niet breed was, en lang niet altijd helder. Want evenzovele keren dat Coen ziek was is er ook gevreesd voor zijn leven.

In het *wie-is-wie-boek* van deze gemeente, waar vele mensen met foto en naam en toenaam in genoemd worden, staat bij Coen geschreven 'Dienstbaar zijn'. Dat is zijn drijfveer geweest, de opdracht die hij zichzelf gesteld had, of die hij voelde dat hij die gekregen had. Dienstbaar aan mensen, door wie hij was, hoe hij leefde, en hoe hij in het geloof stond, voor God. Datzelfde woord staat ook bij zijn vrouw, Eef. Samen waren zij een team. Zij gingen samen over het pad van het leven. Zij waren voor elkaar een licht. En zo zij samen wisten altijd een lamp voor de voet en een licht op het pad te vinden. In Gods naam.

Coen is overleden op 21 februari 2019. We hebben hem vanuit het midden van de gemeente opgedragen aan God. En we bevelen zijn vrouw Eef, Eduard en Richard met Judith, en de kleinkinderen Dian en Demi en Esmee aan in de hoede van de Eeuwige.

*Ds. Margo Jonker*

## INGEHAALD DOOR HET LICHT

**T**ot na Pinksteren waren de sporen te zien. De sporen van het ontsteken van de Paaskaars. In de Paasnacht werd de gloednieuwe Paaskaars, helemaal recht, schoon, ongebruikt, aangestoken aan het vuur dat op het plein ruim stond te branden. Dat kostte behoorlijk wat moeite. Het lijkt eenvoudig om met zo'n groot vuur het lont van de Paaskaars te ontsteken. Maar dat was het niet. Lang moest het lont in het vuur blijven. En daardoor smolt de nieuwe Paaskaars een beetje. En toen het lont was ontstoken en de kaars eindelijk zelf brandde zaten er roetvlekken aan de boven kant van de Paaskaars. De gloednieuwe kaars meteen al ruim geraakt door zwart roet en versmeltende hitte die de kaars oneffen maakte. Maar zo werd de Paaskaars naar binnen gebracht. Om daar een jaar te staan als Licht van Christus.

Tot na Pinksteren waren de sporen te zien. Iedere keer weer moest ik er naar kijken. Eigenlijk was dat heel betekenisvol. Zelf op de dag van de opstanding, als alles wit en licht en hoopvol en vol opstanding en leven is, is de Paaskaars, de nieuwe Paaskaars, getekend door het tegenovergestelde. Die kaars die het teken is van eeuwig licht dat blijft, licht van Christus, is vanaf de eerste dag besmeurd, gebutst en gebeukt. En toch bleef de kaars branden, zondag in, zondag uit.

Pasen vieren als mens is eigenlijk iets als die weg die de Paaskaars het afgelopen jaar maakte. Vanuit het Licht van de Opstanding mag je als mens jezelf nieuw weten, opnieuw opstaan, in nieuw licht. Fris, vrij, open, levend, opgestaan, nieuw. En tegelijkertijd weet je dat je leven je tekent – dat je niet zomaar op kunt staan, omdat verdriet je terneer drukt. Of dat je niet zo maar fris kunt zijn, omdat het roet nog aan je kleeft van een heftige tijd van leven. Of dat je niet zomaar nieuw kunt zijn, omdat je zoveel meedraagt aan gedachten, gewoonten, verbanden, afhankelijkheden. Op Paasmorgen is je leven gebutst en gebeukt en beroet. En tegelijkertijd... Pasen vieren, dat is het grote feest van opnieuw beginnen.

Maar dan kennen wij mensen de kracht van het Licht niet volledig. Want na Pasen brandt het licht. En langzaam maar zeker gaat alles wat bobbelig en beroet is op in het licht van de Paaskaars. Het licht haalt het zwarte en beroete in. Het licht neemt het in zich op. En het licht gaat dan verder, totdat niets meer te zien is van bobbelig leven, zwarte nachten en beroete contouren. Of beter gezegd, het licht weet er alles van, van dat zwarte en beroete en bobbelige. Heeft het meegemaakt, is er deel van. En is toch het licht gebleven dat er is voor ons.

Wij – ingehaald door Paaslicht.

*Ds. Margo Jonker*

## VEILIGHEID IN HET KERKGEBOUW: BHV'ERS GEZOCHT

**A**ls eigenaar van het kerkelijk gebouw zijn we verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen in verband met de veiligheid van bezoekers en vrijwilligers. De afgelopen maanden zijn we bezig geweest om te inventariseren wat er nodig is om hieraan te voldoen.

Een van de voorwaarden is dat we maatregelen moeten treffen rond de bhv (bedrijfshulpverlening). Hierbij moet gedacht worden aan het verlenen van eerste hulp, het voorkomen en bestrijden van brand, het waarschuwen van de betreffende hulpdiensten en in geval van ontruiming het meewerken aan het zo veel mogelijk op ordelijke wijze ontruimen van het gebouw.

Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die zijn opgeleid als bhv'er, bijvoorbeeld op je werk. Als opgeleide bhv'er ben je gehouden om in te grijpen bij calamiteiten, maar het zou fijn zijn als we zicht hebben wie er binnen onze gemeente zijn opgeleid als bhv'er. Hoe één en ander verder vorm moet krijgen kunnen we na aanmelding met elkaar vorm geven.

Meld u aan bij de kerkrentmeesters gebouwen:

*Janke Geertsma en Cor Noorda*

## DE WAND: HULP EN MENING GEVRAAGD

**I**n april wil ik de wand weer veranderen naar een volgende tentoonstelling. Daarvoor zoek ik iemand die kan helpen. Wilt u contact met mij opnemen als u hierbij kunt helpen?

Verder ben ik benieuwd wat u als gemeenteleden van de wand vindt. Ik krijg weinig reacties op het getoonde werk. En dat is jammer, want het vergt tijd. Het wordt met liefde gedaan, maar als het geen respons oplevert bereikt de wand wellicht niet het beoogde doel en is het beter om ermee te stoppen. In september 2018 stelde ik in de Flambouw ook deze vraag, waarop geen reactie kwam. Daarom nogmaals mijn vraag. Graag hoor ik van u, telefonisch of bijvoorbeeld eens bij de koffie, wat u van de wand vindt.

*Bertie Pauw (038 421 3469)*

## KIEVITSBLOEMENTOCHT OP ZATERDAG 13 APRIL

**O**ok deze lente is er weer een kievitsbloemen-fietstocht in het midden van de maand april. Ditmaal valt hij op de zaterdag voor Palmzondag. De kievitsbloem is de 'Zwolse tulp', een wilde verwant van lelies en tulpen die zich rondom Zwolle beter heeft gehandhaafd dan elders in Nederland. Afgezien van de purperrood en wit geblokte of soms helemaal witte bloem is het een bescheiden plant met smalle bladeren. Maar de bloemen vallen al van een afstand op.



De excursie op zaterdag **13 april** begint om **11 uur** aan de oostkant van het Kerkbrugje bij het Thomas à Kempiscollege. Van daar wordt langs het Almeloos Kanaal en de Nieuwe Wetering gefietst in de richting van de Marslanden. De excursie is ook geschikt voor kinderen en voor gebruikers van invalidenvervoer dat op fietspaden mag rijden. Wie alleen een stukje wil meelopen, kan omstreeks kwart voor 12 naar het doodlopende eind van de Edisonstraat rijden en daar parkeren. Aan het eind van deze straat ligt een brugje, het Gerenvonder, waar fietsers en gemotoriseerden elkaar kunnen treffen. Omstreeks 12 uur wordt gezorgd voor drinken (graag een beker meenemen!). De excursie eindigt tegen half 1.

*Eddy Weeda*

## PALMPASENSTOKKEN MAKEN OP 13 APRIL

**O**p zaterdag **13 april** is er de gelegenheid om een Palmpasestok te maken. De dag daarna zal er een optocht in de kerk zijn vanwege Palmpasen. De zaterdagbijeenkomst op 13 april is van **15.30 uur tot 17.00 uur** in het gemeentecentrum. Opgave graag bij margojonker. We willen voldoende voorraad van de spullen hebben die aan de takken komen te hangen. Als je stokken/takken hebt, mag je die meenemen voor je eigen Palmpasestok. Er zullen ook wat stokken liggen. Het is fijn als ouders of grootouders (of wie het maar leuk vindt om te helpen op deze middag) helpen bij het maken van de stokken. Alle spullen zullen aanwezig zijn. Net als lekkere koffie, thee en limonade. Hartelijk welkom. Als je niet kunt komen op deze feestelijke voorbereidingsmiddag, kun je thuis een tak maken en die meenemen naar de kerk en zo op zondag toch meedoen met de Palmpasenoptocht.

*Ds. Margo Jonker*

## SPONSORLOOP: DOE MEE OF STEUN!

Na de dienst op Palmpasen, **zondag 14 april**, organiseren we een sponsorloop, waarvan de opbrengst bestemd is voor de renovatie van het gemeentecentrum. Iedereen, jong en oud, snel en minder snel, kan meedoen. De enige voorwaarde is dat je als deelnemer een sponsor zoekt die een bedrag toezegt. Dat bedrag kan gekoppeld zijn aan het aantal rondjes dat een deelnemer in 30 minuten loopt of rent, maar het kan ook een bedrag zijn voor de prestatie in zijn geheel. Er komen twee routes door het park bij de kerk: een korte ronde van 300 meter en een wat langere ronde van 500 meter. Bij de inschrijving geef je als deelnemer aan welk rondje je wilt gaan lopen. Wanneer je niet meeloopt, kun je de deelnemers aanmoedigen!

We starten na de kerkdienst om **11.45 uur** op het plein achter het gemeentecentrum. De bedoeling is dat iedereen 30 minuten loopt, wandelt of rent. De route zal duidelijk worden gemarkeerd. Bij de start staat een officiële wedstrijdklok, zodat goed te zien is hoeveel tijd er nog is. Op beide routes zijn er

twee prijzen te behalen: een voor de meest gelopen rondjes en een voor het meest opgehaalde sponsorgeld.

In het gemeentecentrum worden intekenlijsten opgehangen. Met de kerkmail van 24 maart heeft u een sponsorformulier ontvangen. Op deze formulieren kunnen deelnemers aangeven wie hun sponsor(en) is/zijn en met welk bedrag er wordt gesponsord. Deze formulieren zullen ook in de kerk liggen en kunnen worden ingeleverd bij een van de organisatoren voor de sponsorloop begint.

Na de sponsorloop rekenen we de opbrengst uit en krijg je het formulier weer mee naar huis om het geld op te halen. Je opbrengst kun je inleveren bij Petra Lip of overmaken op NL81INGB0000850125 o.v.v. Sponsorloop renovatie gemeentecentrum.

**Dus: doe mee of steun de sponsorloop op zondag 14 april!**

De organisatie:

*Petra Lip, Robert Kanning en Harry Konings*

## ZWANENPAD OP 24 APRIL

**W**andelen helpt, als je graag wilt denken, spreken, wilt overdenken of mediteren. We wandelen in stevig tempo ongeveer 6 kilometer, strak anderhalf uur, weer of geen weer. Er is ontmoeting, gesprek, stilte en er is altijd een gedachten over na te denken tijdens het wandelen. Iedereen is welkom. Op woensdag **24 april** vindt er weer een Zwanenpad plaats. De start is om **09.30 uur** aan de Schellerdijk (is aan de IJssel), bij de afslag naar het Kleine Veer. Opgave wordt gewaardeerd:



om

*Ds. Margo Jonker*

## 11 MEI: SCHOONMAAK- EN OPRUIMOCHTEND

**O**p zaterdagochtend **11 mei vanaf 9 uur** is er weer een extra schoonmaak- en opruimochtend in de kerk. We hopen met een groep mensen een aantal klussen te klaren waar we bij de wekelijkse schoonmaak niet aan toe komen. Er is een lijstje met werkzaamheden, u kunt zelf een taak kiezen en u kunt blijven zolang het schikt. Helpt u mee? We gaan het aangename met nuttige combineren en natuurlijk is er weer wat lekkers bij de koffie. Geef u op bij ondergetekenden:

*Cor Noorda en Janke Geertsma*

## WEEMEXCURSIE OP 11 MEI

**D**e Lutherse Kerk is verbonden geraakt met de schilder Henk Helmantel. Deze realistische Groninger schilder, met veel gevoel voor licht, heeft vaak religieuze thema's in zijn werk. Om nader met hem kennis te maken is er de mogelijkheid om mee te reizen door het Groningerland naar de Weem van Henk Helmantel in Westeremden. Op **zaterdag 11 mei 2019** gaan we met eigen auto's op pad onder leiding van Gert van Klinken, kenner van het Groningerland. We bezoeken de Weem en daarnaast nog enige andere karakteristieke kerken, waaronder de prachtige kerk van Loppersum. Iedereen neemt een eigen lunch mee en draagt mee in de kosten van vervoer. Vertrek om **09.30 uur** bij de Lutherse Kerk. Opgave is noodzakelijk via .



*Ds. Margo Jonker*

## UIT DE KERKENRAAD

Op 6 maart 2019 kwam de kerkenraad bij elkaar en in die vergadering kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

- Een volgende versie van het beleidsplan 2019-2023 met daarin verwerkt de opmerkingen die zijn gemaakt in de gemeentevergadering op 27 januari 2019 en het (ongewijzigde) jaarplan 2019 zijn definitief vastgesteld. De voortgang van het jaarplan 2019 zal worden bewaakt door het één keer per kwartaal in de kerkenraad te bespreken. Het definitieve beleidsplan en het jaarplan 2019 worden op de nieuwe website geplaatst en zijn op verzoek verkrijgbaar bij de secretaris.
- De financiële jaarstukken 2018 van de kerk en de diaconie zijn voorlopig goedgekeurd en zullen op de gemeentevergadering op 10 april a.s. worden besproken en definitief vastgesteld in een volgende kerkenraadvergadering. De volledige stukken liggen zoals gebruikelijk drie weken ter inzage in de sacristie. Een samenvatting wordt opgenomen in het secretarieel jaarverslag 2018.
- Gezien de zorgen die er zijn over het structurele financiële tekort in de begroting van de kerk is door de kerkenraad nagedacht over mogelijke maatregelen. Omdat de verwachting is dat de inkomsten uit 'levend geld' (o.a. Kerkbalans) in de komende jaren niet zullen toenemen, is in samenspraak met Margo Jonker een notitie besproken, waarin wordt voorgesteld het dienstverband van de predikant terug te brengen van 1.0 fte naar 0.7 fte. De voltallige kerkenraad ondersteunt dit voorstel en zal het op 10 april a.s. tijdens de gemeentevergadering ter bespreking agenderen.
- De kerkenraad heeft ingestemd met een voorstel van de stuurgroep Renovatie Gemeentecentrum om één aannemer de opdracht te geven een offerte te maken voor de renovatie op basis van het plan dat er ligt. Op de gemeenteavond zal de gemeente worden bijgepraat over de keuze voor de aannemer en het vervolgtraject.

- Ten aanzien van de veiligheid in de kerk hebben de kerkrentmeesters gebouwen een lijst opgesteld met aandachtspunten en voorstellen aan de hand van richtlijnen van de PKN. Als eerste actie zullen zij inventariseren wie er in de gemeente in het bezit zijn van een BHV-diploma. U leest hierover elders in deze Flambouw.
- Tot slot: De kerkenraad ontving een aanbod van gemeentelid Anneke van Pijkeren om enkele stola's van haar overleden echtgenoot, ds. Jacques Bras, te schenken aan onze gemeente. Inmiddels zijn er vier prachtige stola's uitgezocht en is bij elke kleur van het kerkelijk jaar een reserve-stola voor gastvoorgangers beschikbaar. De kerkenraad is Anneke zeer erkentelijk voor dit bijzondere geschenk.

Namens de kerkenraad,  
*Elly van der Spek, secretaris*

## VERSLAG GEMEENTEVERGADERING

op zondag 26 januari 2019, om 11.30 uur aansluitend aan de viering.

Aanwezig: ongeveer 50 gemeenteleden

We bespreken het concept-beleidsplan ELGZ 2019-2023 en het jaarplan ELGZ 2019.

Truus Mulder opent als voorzitter van de kerkenraad de vergadering en geeft aan wie met kennisgeving afwezig zijn.

Hierna geeft zij het woord aan Gerrit Bril, die als recent afgetreden voorzitter een toelichting geeft bij de totstandkoming van beide documenten.

Het actualiseren van het vorige beleidsplan is vertraagd als gevolg van de predikantsvacature. Omdat we het beleidsplan graag met de nieuwe predikant wilden vormgeven, is dit in 2018 opgepakt. Het doel van deze bijeenkomst is de gemeente te horen over de inhoud van het beleidsplan en het jaarplan, waarna de kerkenraad deze beiden (met medenemen van de opmerkingen/aanvullingen) zal vaststellen, rekening houdend met de gemaakte opmerkingen en voorgestelde aanvullingen.

Het beleidsplan heeft per onderdeel een vaste opbouw. Het definitieve beleidsplan wordt op de website geplaatst. Het jaarplan is bedoeld om meer concrete inhoud te geven aan het beleidsplan. Het zal jaarlijks worden geëvalueerd en geactualiseerd voor het erop volgende jaar.

Vragen aan de gemeente:

Bevatten het beleidsplan en jaarplan de juiste onderwerpen, of ontbreken er nog zaken?

Is het op een goede manier opgesteld?

- Er worden complimenten gegeven voor de helderheid van het beleidsplan. Aangegeven wordt dat de Evangelisch Lutherse Synode (ELS) op dit moment de laatste hand legt aan haar beleidsplan voor de komende 4 jaar. Voorgesteld wordt om hierover bij **Visie** (pag. 3) een zin toe te voegen in de trant van 'Waar het in de rede ligt zullen wij binnen onze mogelijkheden meewerken aan de uitvoering van het beleidsplan van de Evangelisch Lutherse Synode', zodat de verbinding met de ELS meer expliciet is vermeld.
- N.a.v. Beleidsplan pag. 6 **Vieren** wordt opgemerkt dat naast voorgangers uit Lutherse kerken en de PGZ ook andere gastvoorgangers die zich willen houden aan het leesrooster en de Lutherse orde van dienst kunnen worden gevraagd. Deze categorie wordt hier toegevoegd.
- N.a.v. Jaarplan pag. 2 **Vieren** wordt gevraagd de woorden 'indien mogelijk' weg te laten. Het actualiseren van de zwarte klapper staat al langere tijd op de planning en moet nu echt worden opgepakt.
- Bij **Vieren** (Beleidsplan pag. 5) missen de diensten van Woord en Sacrament. Ook mist daar dat muziek in dienst staat van de woordverkondiging. Verder is er behoefte aan visie op activiteiten voor de groep ouderen. Er gebeurt veel, maar er wordt onvoldoende samenhang ervaren. Jaren geleden is er een brochure 'In de spiegel' geschreven, waarvoor alle verschillende groepen binnen de gemeente zijn benaderd over de vraag wat zij anders zouden willen.
- Bij **Vieren** (beleidsplan pag. 6) staat 'We onderzoeken nieuwe ordinaria en orden van dienst (o.a. Luthers katern). Dit is te voorzichtig geformuleerd. Gepleit wordt om het nieuwe ordinarium op te nemen in de vernieuwde zwarte klapper.
- In het jaarplan ontbreekt bij **Ontmoeten** (pag. 4) het groot huisbezoek. Over de vormgeving hiervan wordt op dit moment nagedacht door Margo Jonker en Marga Konings.
- Op pag. 4 van het Jaarplan over **Ontmoeten** kunnen de werkzaamheden en activiteiten t.b.v. de renovatie van het gemeentecentrum meer concreet worden gemaakt (input vanuit Stuurgroep Renovatie).
- Wij helpen waar geen helper is (**Dienen**, pag. 10 Beleidsplan): In sommige gevallen zullen we moeten erkennen dat onze hulp ontoereikend is en er professionele hulp nodig is. Hier zullen we indien nodig op wijzen. Het is belangrijk dat hier aandacht voor is.
- Als aandachtspunt wordt genoemd dat wij als Lutherse gemeente een pastorale verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de bezoekers in de vieringen in de Grote kerk, aangezien die vieringen niet gekoppeld zijn aan de wijkgemeenten van de PGZ. Een aantal bezoekers van de Michaëlsvieringen heeft in de afgelopen jaren kerkelijk onderdak gevonden in onze gemeente. Men weet ons inmiddels wel te vinden. Als kerkenraad volgen we de ontwikkelingen in de Grote Kerk op de voet en zullen indien nodig of indien het van ons wordt gevraagd onze verantwoordelijkheid hierin nemen.

- Naar aanleiding van het hoofdstuk **Financiën** worden vragen gesteld over de consequenties van het tekort aan inkomsten die nodig zijn voor de uitgaven voor predikant, organist en kerkenwerk. Dat niet alle gemeenteleden financieel bijdragen kan voor de diaconie een aanknopingspunt zijn voor verborgen armoede. We gaan als kerkenraad inzetten op het stimuleren van gemeenteleden die op dit moment niet of onvoldoende bijdragen. Hoewel de hoogte van de bijdrage een individuele keuze is willen we toch kijken of hierin nog iets te verbeteren valt. Nieuwe gemeenteleden zullen bij binnenkomst worden geïnformeerd dat lidmaatschap van onze gemeente net als bij een vereniging kosten met zich meebrengt. Bespreking van de financiën komt terug in de jaarvergadering op 10 april a.s.
- Omdat muziek belangrijk is binnen de Lutherse traditie en er in onze gemeente veel musici actief zijn, wordt het idee ingebracht om aan ouderen en zieken de mogelijkheid te bieden dat er bij hen thuis muziek gemaakt wordt. Dit idee wordt toegevoegd in het beleidsplan.

Hierna wordt door Gerrit Brill geconcludeerd dat er instemming is met het besproken concept-beleidsplan en jaarplan 2019. Met de bovengenoemde opmerkingen zal het worden uitgewerkt tot een definitief beleidsplan en jaarplan, dat daarna zal worden vastgesteld in één van de komende kerkenraadsvergadering.

De beide documenten worden met de stukken voor de gemeentevergadering op 10 april a.s. ter kennisneming meegestuurd.

Hierna dankt Truus Mulder de aanwezigen voor hun inbreng en wenst iedereen wel thuis.

Om 12.15 uur wordt de vergadering gesloten.

*Elly van der Spek, secretaris*

## AMNESTY INTERNATIONAL

**Z**ondag 14 april liggen er op iedere tafel in het gemeentecentrum drie dezelfde brieven om te ondertekenen. Schrijven helpt. Eén op de drie gevangenen voor wie geschreven is, krijgt een betere behandeling of wordt vrijgelaten!

- Verenigde Staten: Moeder gescheiden van kind.

De 39-jarige Valquiria vluchtte in maart 2018 met haar 7-jarig zoontje uit Brazilië. Valquiria besloot te vluchten nadat drugshandelaren haar en haar zoontje meermaals bedreigden met de dood. Ze vroeg om bescherming bij de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten, in El Paso (Texas). Ze werd opgesloten en zonder reden gescheiden van haar zoontje. Ze heeft hem al bijna een jaar niet gezien. Valquiria's zoontje woont bij zijn vader aan de andere kant van de Verenigde Staten. Hij is getraumatiseerd en begrijpt

**AMNESTY  
INTERNATIONAL**



niet waarom zijn moeder niet thuiskomt. Hij mag haar wel bezoeken, maar er is geen geld voor de reis. Een asielambtenaar oordeelde op 27 maart 2018 dat Valquiria's verhaal geloofwaardig was. Ze mocht asiel aanvragen. Maar in september werd haar verzoek afgewezen. Ze is nu in beroep en zit nog altijd vast.

- Somaliland: Kritische dichter in de cel.

Dichter Abdirahman Ibrahim Adan uit Somaliland zit sinds 12 januari 2019 in de gevangenis. Hij werd gearresteerd nadat hij een gedicht had voorgedragen waarin hij de regering opriep de gevangenen en het strafrecht te hervormen. In het gedicht stelde hij verschillende problemen in Somaliland aan de orde. Hij sprak over politiegeweld, willekeurige detentie en de vernederende behandeling van gevangenen. De autoriteiten waren hier niet van gediend en pakte hem op. Hij is nog niet aangeklaagd. Somaliland is een afgescheiden gebied in het noorden van Somalië. De regering die daar in december 2017 aantrad, duldt geen kritische stemmen. Met name dichters, journalisten, politieke tegenstanders en iedereen die zich uitspreekt voor hereniging met de rest van Somalië zijn hiervan het slachtoffer.

- India: Kritische stemmen onderdrukt.

De Indiase regering zet maatschappelijke organisaties steeds meer onder druk. Organisaties zoals Amnesty International worden gehinderd in hun activiteiten door beperkende wetgeving. En activisten worden lastiggevallen, bedreigd en vastgezet. Zo viel een instantie die financiële misdrijven onderzoekt op 25 oktober vorig jaar het kantoor van Amnesty India binnen. De medewerkers werden lastiggevallen en geïntimideerd. Volgens de autoriteiten houdt Amnesty zich niet aan de regels voor financiering uit het buitenland. Dit zijn verzonnen aanklachten. Desondanks werd Amnesty's bankrekening grotendeels geblokkeerd, waardoor ze haar werk voor de mensenrechten nauwelijks nog kan doen. Ook andere organisaties die kritiek uitten op de regering zijn aan banden gelegd. Verder voerden de autoriteiten een lastercampagne om Amnesty zwart te maken. Er werd informatie naar regeringsgezinde media gelekt, die Amnesty afschilderden als een criminele onderneming.

Het schrijven van brieven en het zetten van een handtekening helpt om de mensenrechten te verbeteren. Graag uw medewerking!

*Everdien Sanderman*



## BERICHTEN VANUIT DE DIACONIE

### UPDATE 'VERSTERK DE KERK IN HET MIDDEN-OOSTEN'

We kijken terug op een mooie en inspirerende dienst in het teken van het diaconaal project 'Versterk de kerk in het Midden-Oosten'. Fijn dat we ons verbonden weten met mensen dichtbij, maar ook verder weg die onze steun hard nodig hebben! Evelien Vrolijk heeft ons met verhalen, beelden en cijfers meegenomen naar de concrete manier van het verlenen van de hulp en de levens van de mensen in het Midden-Oosten.

Deze maand is er geen grote actie voor het diaconale project, maar hopen we dat u/jij door middel van je talenten, inspiratie en daadkracht een steentje bij wilt blijven dragen! Wie weet heeft u in deze vastenperiode een potje gemaakt vanwege het geld dat u overhield door niet te snoepen, geen alcohol te drinken of minder water/gas/licht te verbruiken. Of kun je iemand helpen met een klusje, of op andere wijze je inzetten om geld op te halen voor het goede doel. Kijkt u nog eens op de lijst, bij binnenkomst van het gemeentecentrum, op het 'vraag-en-aanbodbord'!

Vriendelijke groet, namens de werkgroep,  
*Mirjam Heerema*

### DIACONALE COLLECTES

#### **Diaconaal project**

Op zondag **31 maart** collecteert de diaconie voor het diaconaal project 'Versterk de kerk in het Midden-Oosten'. De kerk in het Midden-Oosten houdt haar deuren open en biedt mensen hulp met voedselpakketten, onderdak en onderwijs. Het voordeel van plaatselijke kerken is, dat ze deel uitmaken van de samenleving waar hulp nodig is. Ze delen wat ze hebben. Ons gebed en onze steun zijn hard nodig zodat zij volhouden. Via de Flambouw wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van dit project.

**kerk  
in actie**

#### **Orgelfonds**

De tweede collecte op zondag **31 maart** is bestemd voor ons Orgelfonds, ten behoeve van het regulier onderhoud aan het orgel.





### De Bres

Op zondag **7 april** collecteert de diaconie voor inloophuis De Bres in Zwolle. Dit inloophuis, nabij het centrum van Zwolle, is een project van diverse Zwolse kerken. De Bres draait geheel op vrijwilligers. Voor de behuizing, vaste lasten en andere kosten is de Bres afhankelijk van financiële hulp van verschillende sponsors.



### Leprastichting

Op zondag **14 april** is de bestemming van de diaconale collecte de Stichting Leprazending, een internationale christelijke organisatie tegen lepra, met aandacht en liefde voor de individuele patiënt. Men wil leprapatiënten medisch, sociaal en geestelijk bijstaan. Leprazending streeft ernaar om Gods liefde zichtbaar en tastbaar te maken voor mensen die zich verstoten voelen.



### Stichting Christ's Hope

Op zondag **21 april** collecteert de diaconie voor de Stichting Christ's Hope, een stichting die als doel heeft het geven en bevorderen van verschillende soorten hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen in landen waar veel hiv-/aids-infecties voorkomen.



In Afrika is aids een groot probleem. Miljoenen kinderen lijden direct of indirect aan de gevolgen, doordat ze wees worden of zelf ziek zijn. Voor deze kinderen is zorg nodig. Door het werk van Christ's Hope ontvangen zij hoop op een betere toekomst, zonder aids. De stichting werkt vanuit de Bijbelse visie om te zorgen voor wezen en weduwen. De zorg voor kinderen die lijden door aids staat bij Christ's Hope centraal.

### Stichting UAF

De diaconie collecteert op zondag **28 april** voor de Stichting UAF. Het UAF begeleidt vluchtelingen bij hun studie in het hoger onderwijs en het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten. Veel vluchtelingen studeerden of werkten al in het land van herkomst. Hun diploma's worden in Nederland vaak niet erkend. Opnieuw studeren is hun enige kans om zich verder te ontwikkelen en hun talenten te benutten. Zo kunnen zij in Nederland een nieuw bestaan opbouwen en een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving. Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF is de oudste vluchtelingenorganisatie van Nederland, opgericht in 1948.



### Jaap Meijer Bloemenfonds

De tweede collecte op zondag **28 april** is bestemd voor het Jaap Meijer Bloemenfonds.





## WAT DE GODSKISTE ZOU KUNNEN VERTELLEN

**I**n *Flambouw* 10/2018 en 1/2019 heeft u kunnen lezen over de kennismaking van Lucie Engberts met de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle. Dit verhaal is een vervolg daarop.

Voor 1967 was ik nooit in de Lutherse kerk geweest. Ik weet dus niet hoe onze kerk er in die tijd uitzag. De Godskiste wees mij in de richting van Jaap Meijer. Bij hem moest ik maar te rade gaan. En ja hoor, Jaap schreef in 2003 in de *Flambouw* een artikel met als titel 'Kleur in de kerk'. Dit in het kader van een reeks artikelen over de verschillende elementen van de liturgie, 'Wat betekenen deze stenen?' Hij zegt in deze bijdrage het volgende:

'Degenen die zich het inwendige van de kerk uit de jaren voor de restauratie in herinnering brengen, zien vast nog wel een donker en somber geheel opdoemen. Donkerkleurig geschilderde banken aan de zijkant, donker ook daarboven de gaanderijen, een middenschip met mahoniekleurige banken en verder alles met kussens in het paars, paarse gordijnen voor de buitendeur en het halletje in de Koestraat. Een doophek, lang niet over de volle breedte van de kerk, met daarin een kleine altaartafel, eveneens met een volledig paarse bedekking.'

In de publicatie *Derde eeuwfeest der Evangelisch Lutherse Kerk te Zwolle* (1649.10 november 1949) van dhr. J.F. Haverkamp, de schoonvader van Henny Haverkamp-Hendriksen, zie je een foto van het interieur uit 1949. Op de kleine altaartafel staat de tekst: "Laat U met God verzoenen". Op de altaartafel staat het witte kruis, dat zich nu nog in de consistorie bevindt. Er is dan geen middenpad. Rechts van de preekstoel is een deur waardoor de predikant binnen kan komen. Ook weer met een gordijn ervoor. In die tijd waren er twee uitgangen waarboven aan de binnenzijde de volgende spreuken stonden: "De Heer beware Uwe uitgang en ingang" en "Waar twee of drie in Mijnen Naam vergaderd zijn, daar ben ik midden onder hen."

Bij de restauratie van onze kerk werd het doophuis verwijderd om plaats te maken voor een nieuw liturgisch centrum. Velen waren verrast, toen onder de paarse bedekking van de kleine altaartafel de prachtige Godskiste bleek schuil te gaan. De Godskiste werd verplaatst naar de hal van de kerk. Bij het binnenkomen vanaf de Koestraat zag je hem direct staan en werd je met het feit geconfronteerd dat onze Lutherse gemeente al eeuwen bestaat.

Voor Jaap Meijer bleef de Godskiste de kleine, oude avondmaalstafel, waar hij elke zondag een tuiltje bloemen op zette en zo werd dat deel van de hal een devoot hoekje. Jaren na de restauratie kwam het schilderij boven deze Godskiste/avondmaalstafel te hangen.

*Lucie Engberts*



*altaartafel met de tekst: "Laat U met God verzoenen" Fotograaf onbekend*

## TELLEN EN METEN

Een sluipende verandering in het spraakgebruik is het spreken over hoeveelheden als het om aantallen gaat. Mij stoort het als gesproken wordt over een hoeveelheid mensen. Dat wekt de indruk alsof je ze net zo kunt behandelen als je met rijst, zout of zand doet. Rijst-, zout- en zandkorrels zijn belangrijk genoeg om er respectvol, dus zuinig mee om te gaan. Toch is het praktisch ze als massa te behandelen, in plaats van ze stuk voor stuk te tellen. We wegen ze om de hoeveelheid te bepalen. Mensen daarentegen horen we te behandelen we als individuen. Als het nodig is, tellen we ze één voor één om hun aantal te bepalen. Het woord aantal heeft dezelfde stam als het werkwoord tellen. Niemand is een half of een kwart mens.

### Aantallen meten, anekdotes vertellen

Evengoed kan het nodig zijn aantallen om te zetten in meetgegevens op dezelfde manier als we dat met hoeveelheden doen. Dat gebeurt vooral om veranderingen in beeld te brengen door middel van statistieken. Die vormen de basis van het boek dat ik hier ter sprake wil brengen en dat als titel *Feitenkennis* heeft. Het is het testament van de Zweedse medicus Hans Rosling (1948-2017), die zijn ervaringen in internationale gezondheidsprojecten vertelt. Hij noemt zich geen pessimist of optimist maar 'possibilist': iemand die mogelijkheden ziet en zoekt. Het laatste jaar van zijn leven, toen hij aan alvleesklierkanker leed, zette hij samen met een van zijn zonen en diens vrouw alles op alles om in zijn laatste boek door te geven wat hij wereldwijd had geleerd.



De leesbaarheid van het boek wordt zeer bevorderd door de schat aan anekdotes die Rosling tussen zijn statistieken door strooit. Zo bezoekt hij in Vietnam een oorlogsmonument. De oorlog met Amerika die in het westen de generatiekloof tussen babyboomers en hun ouders beheerste, duurde 20 jaar en wordt herdacht met een steen van een meter hoog. De Franse koloniale overheersing duurde 200 jaar en krijgt een vier meter hoge marmeren zuil. Aan de oorlogen met China, die 2000 jaar omspannen, herinnert een kolossale pagode met een gouden dak. Voor Vietnamezen ziet de geschiedenis er anders uit dan voor westerlingen...

### Statistieken contra instincten

Aan de hand van statistieken bespreekt Rosling tien instincten die ons op een dwaalspoor kunnen zetten. Het is van levensbelang ze te onderkennen, omdat ze ons een negatiever beeld van de werkelijkheid voorschotelen dan door de feiten wordt gerechtvaardigd. De behoefte aan een zondebok, zij tegenover wij. "Vroeger was alles beter." "Als de wereldbevolking zo doorgroeit, stevenen we af

op een ramp.” “Met Afrika wordt het toch nooit wat, het zit in hun cultuur.” Bij wijze van voorbeeld ga ik wat nader in op de eerste en de laatste denkfout uit Roslings instinctencatalogus.

Het kloof-instinct: de wereld zou in tweeën zijn gedeeld, het rijke westen tegenover ‘de rest’ die in armoede leeft. De meeste mensen behoren echter niet tot de rijksten of de armsten maar tot categorieën daartussenin. In dit opzicht heeft de laatste halve eeuw een enorme verschuiving te zien gegeven.

Het urgentie-instinct: wie zich op één gevaar fixeert, loopt grote kans andere gevaren over het hoofd te zien. Paniek is de slechtste raadgever, vooral in combinatie met dadendrang. Rosling is realist genoeg om de gevaren op te sommen die een wereldwijde bedreiging vormen en waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. De eerste drie hebben zich al eerder op wereldschaal voorgedaan: wereldwijde epidemieën, financiële ineenstorting en wereldoorlogen. Twee andere doen zich nu voor: klimaatverandering en – nog steeds – extreme armoede. Hoe die laatste in één of twee generaties uit een land kan verdwijnen, daarmee is genoeg ervaring opgedaan. Het gaat er nu om de laatste tien procent van de mensen te helpen ontsnappen aan extreme armoede, en daarmee de wereld te verlossen van een bron van epidemieën en oorlog. Het ene gevaar is niet af te wenden zonder het verband met andere gevaren te onderkennen.

### **Een hoopvol boek**

*Feitenkennis* is een boek dat ik iedereen in de handen wens, maar vooral wie twijfelt aan het nut van haar of zijn inzet voor een betere wereld. Het belichaamt in wereldse bewoordingen de grote drie die ons in godsdienstige context vertrouwd zijn: geloof, hoop en liefde.

*Eddy Weeda*

## GENIETEN VAN ELKE DAG

Ik zie de druppels in de vijver  
 De eendjes drijven traag voorbij  
 De merel komt rozijntjes halen  
 De vroege morgen maakt mij blij!

De primula's zijn vol van kleuren  
 De was hangt te drogen in de zon  
 De bijen zoemen in de lente  
 Geluk is: genieten van elke dag  
 En dat mag!

*Bertie Pauw*



## RECEPT

**N**aast bovenstaand gedicht nog een recept voor een lekkere bruine of witte boterham: Pindakaas, appelstroop, banaan en bruine suiker. Boter niet nodig. Smullen maar!



*Oma Pauw (oma van Anouk, Iris en Jesper)*

## DIENSTEN GROTE KERK



**T**ijdelijk krijgen de vieringen klank en kleur in de intieme ruimte van het Hoogkoor, vanwege de verbouwing van de kerk die enige maanden zal duren. Tot en met Pasen lezen we in elke viering uit het Johannesevangelie.

- **7 april:** Michaëlsviering Vesper, liturgen ds. Harm Bousema en Harry Steenbergen
- **14 april:** Johannes Passion in de Onze Lieve Vrouwe Basiliek. Aanvang: 19.30 uur
- **19 april:** Goede Vrijdag Passie. Aanvang: 21.30 uur
- **21 april:** Pasen Michaëlsviering, met medewerking van de Michaelscantorij, voorganger ds. Margo Jonker
- **28 april:** Beloken Pasen, Michaëlsviering Vesper, liturgen Margrieta de Boer en Robert Kanning

De aanvang is, tenzij anders vermeld, telkens om 16.30 uur. Meer informatie over de vieringen: [www.academiehuis.nl/stadskerk/vieringen](http://www.academiehuis.nl/stadskerk/vieringen).



## ZOEKEN NAAR KLEINE VREUGDEN

Een mensenleven  
vult geen honderd jaar,  
toch lijkt het altijd vol  
met duidend jaren zorgen,  
met middagen zo kort  
en bitter lang de nachten.

Waarom grijp je niet de lamp  
en ga je niet op zoek,  
nu meteen,  
naar de kleine vreugden?

Waarom zou je wachten  
jaar na jaar?



*Chinese spreuk (Han dynastie)  
Ingezonden door Bertie Pauw*

## FLAMBOUW MEI 2019

Kopijdatum:	Dinsdag 16 april 2019
Verschijning:	Zondag 28 april 2019

### AGENDA

Alle bijeenkomsten zijn in het gemeentecentrum, tenzij anders vermeld. Over bijna alle activiteiten vindt u elders in deze (of de vorige) Flambouw meer informatie.

Datum	Tijd	Activiteit
Maandag	20.00 - 22.00	Cantorij (niet tijdens schoolvakanties)
Eerste zondag van de maand	Na kerktijd	Inloopspreekuur kerkenraad
Huis van gebed bij Zitha van Breet, Lassuslaan 68, welkom na afspraak.		
Za 30 mrt.	10.00	VrouwenVerwendag
Zo 31 mrt.	11.00	Wereldwinkelverkoop
Zo 31 mrt.	11.30	Catechese voor tieners
Zo 31 mrt.	16.30	Taizéviering, Grote Kerk
Di 2 april	20.00	Lectio Divina
Wo 3 april	14.00	Seniorenmiddag
Wo 3 april	19.30	Kerkenraadsvergadering
Zo 7 april	16.30	Michaëlsvesper, Grote Kerk
Di 9 april	13.30	Oec. gespreksgroep 'Het verhaal gaat'
Di 9 april	20.00	Lectio Divina
Wo 10 april	09.45	Oec. gespreksgroep 'Als vrouwen aan het woord komen'
Wo 10 april	19.30	Gemeenteavond
Za 13 april	11.00	Kievitsbloementocht, Kerkbrugje
Za 13 april	15.30	Palmpasensterren maken
Zo 14 april	11.00	Brieven ondertekenen Amnesty International
Zo 14 april	11.45	Sponsorloop
Zo 14 april	19.30	Johannes Passion, Onze Lieve Vrouwe Basiliek
Vr 19 april	21.30	Goede Vrijdag Passie, Grote Kerk
Wo 24 april	09.30	Zwanenpad, Schellerdijk, afslag Kleine Veer
Do 25 april	18.00	Maaltijdgroep Zwaan-schuif-aan (let op: vierde donderdag van de maand i.v.m. Stille Week)
Zo 28 april	16.30	Michaëlsvesper, Grote Kerk
Za 11 mei	09.00	Schoonmaak- en opruimochtend
Za 11 mei	09.30	Weemexcursie





## CONTACT

Kerk Adres : Koestraat 2-4, 8011 NK Zwolle, tel. (038) 4217237  
 E-mail : [info@elkz.nl](mailto:info@elkz.nl)  
 Website : [www.elkz.nl](http://www.elkz.nl)  
 Facebook : [www.facebook.com/LutherseGemeenteZwolle](https://www.facebook.com/LutherseGemeenteZwolle)  
 ING Bank : NL81 INGB 0000850125 t.n.v. Evangelisch Lutherse Gemeente Zwolle  
 Triodos Bank : NL13 TRIO 0198527764 t.n.v. Evangelisch Lutherse Gemeente Zwolle

---

Predikant : ds. M.E. Jonker,



De Flambouw verschijnt 11x per jaar en kost € 15,00 per jaar, maar is gratis voor leden die aan Kerkbalans bijdragen. De Flambouw is ook online te lezen via onze site: [www.elkz.nl](http://www.elkz.nl). Hier vindt u tevens ons privacyreglement.

Redactie : Mw. J.G. Nijeboer, E-mail : [flambouw@elkz.nl](mailto:flambouw@elkz.nl)

*De Flambouw biedt ruimte aan inhoudelijke discussie van gemeenteleden. Bijdragen, mits niet anoniem, worden na beoordeling door de redactie geplaatst. Deze bijdragen verwoorden niet de mening van de kerkenraad of Lutherse kerk.*