

# *de* FLAMBOUW

MAANDBLAD VAN DE EVANGELISCH- LUTHERSE GEMEENTE ZWOLLE



*Mariahemelvaartkerk op het eiland in het meer van Bled, Slovenië.*

**Juli-Augustus 2019**

## ***Diensten in de Evangelisch-Lutherse kerk,***

<b>datum/dag</b>	<b>voorganger</b>	<b>ouderling van dienst/lector/organist</b>
<b>30 juni 2<sup>e</sup> zondag na Trinitatis</b>	Ds. M. Diepenbroek	Elly van der Spek/ Johanna Wildeman/ Gea Hoven
<b>7 juli 3<sup>e</sup> zondag na Trinitatis</b>	Ds. M.E. Jonker	Truus Mulder/ Marjette Zomer/ Gea Hoven
<b>14 juli 4<sup>e</sup> zondag na Trinitatis</b>	Ds. M.E. Jonker	Mirjam Heerema/ Marga Zwanenburg/ Gea Hoven
<b>21 juli 5<sup>e</sup> zondag na Trinitatis</b>	Ds. M.E. Jonker	Truus Mulder/ Lolke Folkertsma/ Gea Hoven
<b>28 juli 6<sup>e</sup> zondag na Trinitatis</b>	Ds. N. van den Briel	Jan Nauta/ Henny Haverkamp/ Gea Hoven
<b>4 augustus 7<sup>e</sup> zondag na Trinitatis</b>	Ds. P. Akerboom- Roelofs	Elly van der Spek/ Marga Konings/ Gea Hoven
<b>11 augustus 8<sup>e</sup> zondag na Trinitatis</b>	Ds. N. Vlaming	Jan Nauta/ Johanna Wildeman/ Gea Hoven
<b>18 augustus 9<sup>e</sup> zondag na Trinitatis</b>	Ds. W. Tinga	Mirjam Heerema/ Marjette Zomer/ Gea Hoven
<b>25 augustus 10<sup>e</sup> zondag na Trinitatis</b>	Ds. B. Zitman	Truus Mulder/ Marga Zwanenburg/ Tia Deij
<b>1 september 11<sup>e</sup> zondag na Trinitatis</b>	Ds. M.E. Jonker	Jan Nauta/ Lolke Folkertsma/ Gea Hoven

### **BIJ DE EREDIENSTEN**

In juli en in augustus zijn er vieringen met vertrouwde voorgangers, en ook met voorgangers die af en toe een keer voorgaan. Het is vakantietijd.

Op drie zondagen in juli, namelijk op **7, 14 en 21 juli** zal steeds een lied van Luther gezet worden naast de doorgaande lezingen. Een gezongen perspectief naast het gelezen woord. Het zijn liederen die óf in het liedboek staan, óf in het nieuwe boekje 'Een levend document' dat vorig jaar is gepresenteerd op de

## Koestraat 2, Zwolle. Aanvang 10.00 uur

<b>oppas</b> <b>0-4 jaar</b>	<b>nevendienst</b> <b>4-12 jaar</b> <small>j=jongste, o=oudste kinderen</small>	<b>andere informatie</b> elke zondag is er koffie/thee/limonade na de dienst
Wieteke Anna-Lies	Christa (j) Micha (o)	1 <sup>e</sup> collecte: Rudolphstichting 2 <sup>e</sup> collecte: Jeugdwerk
Marga Jip	Hanneke (j) Sipco (o)	1 <sup>e</sup> collecte: De Bres 2 <sup>e</sup> collecte: ELKZ
Jaline Priscilla	Bert	1 <sup>e</sup> collecte: Lutherse Zending: Nias 2 <sup>e</sup> collecte: ELKZ
Jennifer Gabrielle	Esmeralda	1 <sup>e</sup> collecte: Synagoge Zwolle 2 <sup>e</sup> collecte: ELKZ Viering Heilig Avondmaal
Hanneke Dian	Sipco	1 <sup>e</sup> collecte: Versterk de kerk in het M-O 2 <sup>e</sup> collecte: Orgelfonds
Marga Jip	Petra	1 <sup>e</sup> collecte: Epafas 2 <sup>e</sup> collecte: ELKZ
Everdien Priscilla	Christa	1 <sup>e</sup> collecte: ORA 2 <sup>e</sup> collecte: ELKZ
Hanneke Dian	Bert	1 <sup>e</sup> collecte: Artsen zonder Grenzen 2 <sup>e</sup> collecte: ELKZ
Lianne Gabrielle	Ingrid (j) Chris (o)	1 <sup>e</sup> collecte: ZOA 2 <sup>e</sup> collecte: Jaap Meijer Bloemenfonds
	Ineke (j) Petra (o)	1 <sup>e</sup> collecte: SLOA 2 <sup>e</sup> collecte: ELKZ Viering Heilig Avondmaal

synode. Op de zondagen **21 juli en 1 september** vieren we het Heilig Avondmaal.

*Ds. Margo Jonker*

## UIT DE GEMEENTE

### Ingekomen

- Vanuit de ELG Kampen: dhr. M.T. Jutten, Zwolle

### Uitgeschreven

- Renske E. Meeuwsen, Zwolle

## IN MEMORIAM: MEVROUW PIETA VAN DER WINDT

Op 28 mei 2019 is in vrede gestorven Pieta van der Windt-de Wit in de leeftijd van 82 jaar. Haar zoon en dochter en hun partners stonden met liefde om haar heen.

Pieta heeft de laatste vijftien jaar van haar leven in Zwolle gewoond. Daarvoor op andere plaatsen in het land, waar zij veelal gewerkt heeft in de gezinszorg. Pieta genoot van het werk in de tuin en van heel precies quiltwerk en van ontmoetingen met mensen. Van haar mooie quilten hingen enige prachtige exemplaren in de kerk tijdens de dienst voorafgaande aan haar begrafenis.

Haar man Dick is jaren geleden verongelukt, toen zij in Heerde woonden. Met haar werk in de tuin heeft zij een doorgang in haar leven gevonden. Wetend, dat leven en dood in elkaar overgaan, soms op een moment dat het je overkomt, soms op een moment dat je er naar verlangt. Maar hoe dan ook, in leven en sterven, opgenomen in het grote geheel van het bestaan dat bij God hoort. Een hemelsblauwe papaver was een bloem die zij in schoonheid en pracht en zeldzaamheid bewonderde.

Dat het Gods hemelsblauwe vrede is die haar omringt en draagt in eeuwigheid. En wij bidden om moed voor haar kinderen om het verlies van hun opgewekte en krachtige moeder te kunnen dragen.

*Ds. Margo Jonker*

## WAAROM MOEST IK UW STEM VERSTAAN?

Zingen – Zingen in een kerk met anderen samen kan betekenen dat je je geloof inzingt, weer te binnen zingt en te binnen brengt. En daarom enkele gedachten over een lied dat ik mooi vind om te zingen, en voor mij gaat over het te binnen zingen van geloof, al wordt er alleen maar gevraagd en komt het moeilijke van het leven volledige aan de orde.

*‘Waarom moest ik uw stem verstaan?’*

*Waarom, Heer moet ik tot U gaan zo ongewende paden?*

*Waarom bracht Gij die onrust mij in ’t bloed – is dat genade?’*

Ad den Besten, de dichter van Liedboek 941, vertelt in een compendium op het liedboek, dat dit het enige vrije lied van zijn hand is waarin het ‘ik’ spreekt, en daarom misschien wel het meest persoonlijke is wat hij ooit dichtte. “Gods stem te hebben verstaan is een moeilijke genade, waaronder we het liefst weg willen lopen. Het betekent een vreemde, onnatuurlijke onrust in het bloed, een vervreemding van het meest vanzelfsprekende.”

Het lied spreekt van leven dat vaak anders gaat dan gedacht. Of gehoopt. En ook, dat God op de een of andere manier als een tegenover, een tegenstem in ons leven is. Iemand die mensen wegroept en op ongebaande wegen zet. Hoewel je het zou kunnen denken, beschrijft het lied geen goddelijk plan dat vastligt en waar mensen zich in moeten voegen. Het is juist het andere dat God voor ogen staat. Het onverwachte en het nieuwe. Het ongewende. De onrust brengt God. En het oude en vertrouwde blijft niet behouden.

Het mooie van dit lied is, vind ik, dat het van het dagelijkse leven een lijn legt naar God. Dat wat ik meemaak en mij uit balans brengt en vervreemdt, daarover wordt God aangesproken. Het gaat over mijn zoektocht naar balans en zin, over hoe te midden van pijn en verdriet, van het lege rusteloze – ‘kruis na kruis’ staat er in het lied – iets van rust te vinden, op adem te kunnen komen.

Het krachtige van het lied is, vind ik, dat antwoord ontbreekt. Hoe graag ik ook antwoorden vind op de moeilijke levensvragen. Maar het is ruimtegevend, dat de vragen die gesteld worden aan God, niet vastgezet worden met antwoorden. Het enige wat gevraagd wordt is of God, die de mens ook op pad had geroepen, weer wil spreken. Eigenlijk is dat een vraag om herschepping.

Drie coupletten lang is de warboel van het leven aan de orde. De chaos. De diepste wanhoop: of wij mensen wel echt geliefd zijn bij God. En dan in het laatste couplet wordt gebeden of God wil zeggen dat het goed is – en hierbij hoor ik de woorden van de Schepping waar God ook na iedere dag sprak dat het goed was. Ik hoor daarin dan van Gods Zoon, die door de diepte van de chaos heen was gegaan, voor is gegaan naar de hoogten van licht.

De vraag in het slotcouplet is 'dat uw land naar alle kant niet ver bij mij vandaan is'. Dat, levend in de chaos en onrust en vreemdheid, het nooit ver is om land te vinden dat Gods land is. Het lied beschrijft de chaos die een mensenleven kan overkomen. Maar het geeft de mens daarin ook zelf de mogelijkheid om een weg daaruit te vinden. De grootsheid van God wordt duidelijk gemaakt doordat God de enige is, die kan zeggen of een weg van een mensenleven goed is. En de waardigheid en de verantwoordelijkheid van een mens worden duidelijk gemaakt doordat we zelf dat goede land van God kunnen vinden.

Dit gezang is een lied dat levensvragen aan de orde stelt. Levensvragen naar zin en doel, naar weg en waarheid. Een lied, dat in zijn bescheidenheid, ons zingend een antwoord aanreikt. Een antwoord dat te maken heeft met het durven stellen van die eerste gezongen vraag: 'Waarom moest ik uw stem verstaan?'

*Ds. Margo Jonker*

## PASTORAAT IN DE ZOMERTIJD

**M**ocht u in de zomertijd een beroep willen doen op de predikant, dan kunt u of contact opnemen met de pastoraal assistent Marga Konings, of met een lid van de kerkenraad. Zij leiden u verder naar een beschikbare predikant.

## DANK VOOR DE BELANGSTELLING

**L**angs deze weg wil ik iedereen hartelijk danken voor de blijken van belangstelling die me direct en indirect bereikten. Eind mei heb ik thuis een black-out gehad, waardoor ik zo hard ben gevallen dat ik per ambulance moest worden afgevoerd. Er wordt nu gewerkt aan herstel. Het kan soms raar gaan: Zo ben je volop aan het werk, en de dag daarop lig je in het ziekenhuis met een hersenschudding en een mond vol met hechtingen. En dan volgt nog een lang circuit met medische afspraken. Ook dat hoort erbij.

Natuurlijk is er de schrik, maar daarnaast zijn er troostende, warme en meelevende reacties vanuit de gemeente. Daar ben ik van onder de indruk. Op zo'n moment voel je je echt verbonden. Ook als gezin. Er waren bloemen, kaarten, soms zelfs persoonlijk bezorgd. Daarnaast was – en is – er belangstelling via mail, telefoon of bezoek. Allen: heel erg bedankt, ook namens Angeniet en Jonathan.

*Jan Grisnich*

## NIEUWE TENTOONSTELLING: FOTO'S NORMANDIË

**M**et de foto's van mijn reis naar Normandië wil ik jullie attenderen op de enorme inspanning van de geallieerden op D-Day, nu 75 jaar geleden. We mogen blij zijn dat we in vrede leven en hopen dat er nooit meer oorlog komt. De foto's zijn vanaf begin augustus te zien aan de wand in het gemeentecentrum.

Welke creatievelingen in onze gemeente zouden hun werk ook weleens willen laten zien? Foto's, schilderijen, tekeningen, borduurwerk, quilts: het zou leuk zijn om dat eens te (laten) zien. Je kunt contact opnemen met ondergetekende (038 421 3469) of met Chica van Dam ([chicavandam@gmail.com](mailto:chicavandam@gmail.com)).  
*Bertie Pauw*

## GEMEENTEZONDAG: 'EEN GOED VERHAAL'

**O**p 15 september vindt de gemeentezondag plaats. Een viering met een goed verhaal, namelijk David en Goliath. Aansluitend activiteiten voor jong en oud. En aansluitend een eenvoudige lunch. Om 13.15 uur wordt het geheel afgerond. We zoeken mensen die mee willen helpen met een kinderactiviteit bij water. En bij het klaarzetten van de lunch. Opgave kan bij Christa Nijland of bij ondergetekende.

*Ds. Margo Jonker*

## UIT DE KERKENRAAD

Op 5 juni kwam de kerkenraad bij elkaar. Voorafgaand aan de eigen vergadering was er een gezamenlijke vergadering met de kerkenraad van de ELG Kampen, die in het kader van de samenwerking jaarlijks plaatsvindt. Aanwezig waren Clement Roorda, voorzitter, en Coos Visser. Sinds de start van de samenwerking in 2011 waren we nu voor de achtste keer bijeen, steeds onder voorzitterschap van Jan Schuring. Ter vergadering heeft Jan te kennen gegeven, dat hij zijn voorzitterschap met ingang van 2020 zal neerleggen. Besloten is om de vergaderingen vanaf volgend jaar afwisselend te laten leiden door de voorzitter van de ELG Zwolle en die van de ELG Kampen. We zijn Jan zeer erkentelijk voor zijn jarenlange voorzitterschap, dat hij altijd op een deskundige en plezierige wijze heeft vormgegeven.

De vergadering stond verder in het teken van wederzijds informeren over de ontwikkelingen in de eigen gemeente. We concludeerden dat ook de ELG Kampen op het gebied van de financiën voor uitdagingen staat. Het was inspirerend om te horen hoe er met enthousiasme en vasthoudendheid plannen worden gemaakt om de lutherse gemeente in Kampen zelfstandig voort te laten bestaan.

Hierna hebben we in onze eigen vergadering gesproken over onder andere de volgende punten:

- Een verzoek van de kindernevendienstleiding om naast een jaarlijks jeugdweekend ook een jongerenweekend voor jongeren vanaf 14 jaar te mogen organiseren. De kerkenraad vindt het belangrijk dat er voor deze doelgroep eveneens samenbindende activiteiten worden georganiseerd en ondersteunt dit initiatief van harte.
- De financiële rapportage over het eerste kwartaal van 2019. Deze laat een positief resultaat zien, maar vanwege het feit dat er in het eerste kwartaal standaard een groot deel van Kerkbalans wordt ontvangen geeft dit geen aanleiding de begroting aan te passen. Verheugend is wel dat de nieuwe werkwijze van Kerkbalans tot nu toe een hoger bedrag aan toezeggingen heeft opgeleverd dan vorig jaar. Om het volledige begrotingstekort weg te werken is een opbrengst uit Kerkbalans nodig van € 85.000 tot € 90.000. In de Flambouw van juni heeft u hier ook over kunnen lezen. We zullen er als kerkenraad alles aan doen om de maximale (structurele) opbrengst op te halen. Op zondag 30 juni en 7 juli organiseren we na de dienst een korte bijeenkomst waarin Bart Lip zal uitleggen hoe de financiën van de kerk in elkaar zitten en de situatie rond het begrotingstekort.
- De renovatie van het gemeentecentrum. Deze komt steeds een stapje dichterbij nu de laatste offertes door de stuurgroep Renovatie zijn ontvangen, waarmee het totale kostenplaatje gemaakt kan worden. U hoort hier na de zomer zeker meer over.

Op 3 juli komt de kerkenraad nog een keer bij elkaar om daarna tot september te genieten van de zomervakantie. We wensen u allen een mooie zomer!

Namens de kerkenraad,

*Elly van der Spek, secretaris*



## VAN DE KINDERNEVENDIENST

### Schommels & strike

**H**et duurt nog wel even, maar aangezien de zomervakantie er precies tussen zit, nu alvast de aankondiging. **Zondag 25 augustus** (de laatste zondag van de zomervakantie) gaan we weer met zoveel mogelijk kinderen van de KND een fijne middag beleven. Het programma is hetzelfde als voorgaande jaren: we gaan eerst naar de speeltuin en kinderboerderij Park de Wezenlanden. Daar gaan we schommelen, de geiten voeren en picknicken. Aansluitend zullen we een uur bowlen.



**Voor wie?** Alle kinderen van de kindernevendienst

**Wanneer?** Zondag 25 augustus; na de dienst tot 15 uur

**Opgeven?** Ja, graag! Dat kan bij Ingrid

Wij hebben er zin in!

*Alle leiding van de kindernevendienst: Bert, Chris, Christa, Esmeralda, Hanneke, Micha, Ineke, Ingrid, Petra & Sipco*

### **Gezocht: leiding kindernevendienst**

We zijn nu met een team van 10. Na de zomer gaat Micha de wereld (verder) verkennen en stopt hij bij de kindernevendienst. We vinden het waardevol dat we een gemêleerde groep zijn, van jong tot ouder, kinderen of geen kinderen (meer) in huis. Zo vertellen we, met onze eigen talenten, de verhalen aan kinderen.

Wat we gemeen hebben, is dat we het leuk en belangrijk vinden om dit te doen. Om elk kind te zien en de ruimte te geven, om de verbondenheid tussen de kinderen onderling en met de volwassenen te zien groeien en om wat we kunnen leren van de verhalen aan de kinderen over te brengen.

We zijn als leiding best actief met verschillende activiteiten en het is fijn om dit met een grote groep te dragen, naar wat een ieder leuk vindt om te doen. Lijkt het jou leuk om mee draaien of heb je nog vragen, dan horen we het graag!

*Groet, Petra Lip*



Renovatie gemeentecentrum



## KERKENNACHT 2019

**Z**aterdagmiddag 22 juni verzamelen we met een groep bij de kerk. De vastenactie start: 24 uur niet eten, samen activiteiten doen, slapen in de kerk en ons laten sponsoren voor de kerken in het Midden Oosten en de renovatie van het gemeentecentrum. 7 Jongeren (8 – 16 jaar) en 3 volwassenen trekken samen op, andere gemeenteleden schuiven aan en zijn tot steun.

Het begin is rond de paaskaars. We zingen samen 'Ubi caritas' en luisteren naar het Bijbelverhaal van zondag. Dan zijn er allerlei dingen te doen: krijten op het plein, zwanen van papier vouwen, spelletjes, speurtocht uitzetten en bloemen schikken. Om 14.00 uur stromen muzikanten binnen: leden van het waterorkest onder leiding van Karin Vrieling. Na de generale repetitie volgt het concert. In de pauze klinken de waterflessen die elk hun eigen toon hebben. Ook de cantorij doet mee. Het is een afwisselend programma, met muzikale bijdragen door groot en klein, zang door de cantorij en met het publiek.

Rond etenstijd 18.00 uur vertrekken we naar de waterkant om te suppen, te kajakken en op het water te gaan als een zwaan. De ergste honger stillen we met een glas water. Het is heerlijk afleidend op het water en uiteindelijk belanden de meesten ook in het water.

Terug in de kerk en in droge kleren maken we slaappleatsen klaar. We liggen allemaal naast elkaar, op het podium. Na weerwolven bij de vuurkorf en de speurtocht door de stad verzamelen we ons om 23.00 uur weer om de paaskaars. Het is donker geworden. We voelen ons vastberaden om door te zetten en helpen elkaar. We luisteren naar een verhaal, delen wat we waardevol vinden in ons geloof en zingen 'Veni sancte spiritus', een lied dat tijdens het concert ook gespeeld en gezongen is.

Wat kan het stil zijn in de kerk. Allemaal vallen we in slaap, vol met de indrukken van de dag en met een lege maag. Een klein lichtje begeleidt ons in de nacht.

Zonder gordijnen in de kerk is het vroeg licht. De steenmarter heeft zich rustig gehouden. In plaats van ontbijt gaan we op stap, gewapend met Rova vuilniszakken, handschoenen en prikkers: troep ruimen rondom de kerk. We halen 8 zakken vuilnis op.

Als de laatste uren ingaan, merken we dat het zwaarder wordt zonder eten. We doen rustig aan. Gedragen door de dienst en gemeenteleden halen we 24 uur vasten. De actie haalt een mooi bedrag op: 700 euro. Wat mooi om dat te verdelen over beide doelen.

We sluiten de 24 uur buiten af, in een kring. We delen wat we hebben ervaren en zingen wederom 'Veni sancte spiritus'. Wat een waardevolle 24 uur en een bijzondere ervaring. En wat gaaf om te zien hoe betrokken jong en oud zijn op elkaar.

*Petra Lip*

## ACTIE OP OPEN MONUMENTENDAG

**D**e vakantie moet nog beginnen, maar we kijken alweer vooruit naar de eerste actie na de zomer! Op Open Monumentendag, zaterdag **14 september**, is onze kerk **van 10 uur tot 16 uur** geopend voor publiek. De diaconie en de stuurgroep Renovatie Gemeentecentrum organiseren op deze dag weer een gezamenlijke actie met leuke activiteiten en lekkers om te eten. Zo zal er onder andere weer een repaircafé zijn. De opbrengst wordt verdeeld over de beide bekende doelen.

Het is een kans om onze mooie kerk en onze gastvrijheid aan alle bezoekers te laten zien. Helpt u mee door hand- en spandiensten te verlenen of door uw aanwezigheid, om er weer een gezellige dag van te maken? U kunt zich nu al aanmelden als vrijwilliger (bakken, koken, naaien, repareren, rondleiden, enzovoorts), maar ook suggesties voor activiteiten zijn welkom. Meer informatie volgt in de kerkmail en in de Flambouw van september.

*Petra Lip, Mirjam Heerema en Elly van der Spek ([info@elkz.nl](mailto:info@elkz.nl))*

## AMNESTY INTERNATIONAL

**Z**ondag **14 juli** liggen er op iedere tafel in het gemeentecentrum drie dezelfde brieven om te ondertekenen. Schrijven helpt. Eén op de drie gevangenen voor wie geschreven is, krijgt een betere behandeling of wordt vrijgelaten!

- Haïti: nieuwe doodsb bedreigingen voor activist. Pierre Espérance leidt in Haïti een organisatie die mensenrechtenschendingen door de staat en gewapende bendes aan de kaak stelt. Er zijn serieuze aanwijzingen dat hij het risico loopt vermoord te worden. De politie zou hiervan op de hoogte zijn. Op 26 april 2019 hingen twee onbekende gewapende mannen op motoren rond bij het kantoor van Pierre Espérance. Hij heeft onmiddellijk bescherming nodig. Espérances organisatie, het Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH),

**AMNESTY  
INTERNATIONAL**



bracht onlangs een rapport uit over een bloedbad dat in een sloppenwijk in november 2018 plaatsvond. Een gewapende bende vermoordde toen ten minste 71 bewoners. RNDDH beweert dat de staat medeplichtig is. De doodsbedreigingen lijken verband te houden met deze publicatie. Espérance werd al eerder met de dood bedreigd, in 2018 en in 2014. Hij ontving toen een kogelbrief. In 1999 ontsnapte hij ook al eens ternauwernood aan een moordaanslag.

- Ecuador: Amazonevrouwen bedreigd.  
In de vroege ochtend van 13 mei 2018 schrok Salomé Aranda plotseling wakker. Een groep onbekende mannen gooide stenen naar het huis van haar en haar familie. Volgens Aranda, leider van de inheemse Kichwa-gemeenschap in Ecuador, wordt ze bedreigd omdat ze zich inzet voor de bescherming van het Amazonegebied, het grootste regenwoud ter wereld. Dit doet ze samen met andere mensenrechtenverdedigers, 'de Amazonevrouwen', die ook worden bedreigd. Samen protesteren ze onder andere tegen de oliewinning die ernstige milieugevolgen heeft voor het Amazonegebied. Ook zetten ze zich in tegen seksueel geweld tegen inheemse vrouwen. Aranda deed aangifte bij de politie. Maar het onderzoek naar de daders schiet niet op. Ook krijgt ze geen bescherming. Elke dag riskeert ze haar leven en dat van haar familie door te blijven vechten voor de rechten van haar gemeenschap.
- China: celstraf voor aanprijzen 'herdenkingslikeur'.  
Activist Chen Bing promoveerde op sociale media een Chinese likeur met een zelfgemaakt etiket. Hij maakte de likeur in 2016 met drie andere activisten, waarna ze werden opgepakt. Het etiket verwees naar het bloedig neerslaan van de studentenopstand op 4 juni 1989. Toen demonstreerden studenten wekenlang op het Plein van de Hemelse Vrede in de Chinese hoofdstad Beijing voor democratische hervormingen. Het Chinese leger maakte hier op bloedige wijze een einde aan en vermoordde honderden of misschien zelfs duizenden mensen. De Chinese overheid neemt nog altijd geen verantwoordelijkheid voor de mensenrechten-schendingen. De autoriteiten treden hard op tegen mensen die gerechtigheid eisen en de gebeurtenis willen herdenken. Een Chinese rechter oordeelde in april 2019 dat Chen Bing met de likeur en het etiket ongeregelde heden uitlokte. Hij kreeg drie en een half jaar cel, omdat hij weigerde te bekennen. De drie anderen kregen een voorwaardelijke straf.

Het schrijven van brieven en het zetten van een handtekening helpt om de mensenrechten te verbeteren. Graag uw medewerking!

*Everdien Sanderman*



## BERICHTEN VANUIT DE DIACONIE

### DIACONALE COLLECTES

#### **Rudolphstichting**

Op zondag **30 juni** collecteert de diaconie voor de Rudolph Stichting. De Rudolphstichting bevordert de ontwikkelingsmogelijkheden van uit huis geplaatste kinderen door hen een thuis te bieden in een zo normaal mogelijke, vitale omgeving. Om dat te realiseren werkt de Rudolph Stichting aan opvangmogelijkheden in gezinsvormen en het ondersteunen en onderhouden van Jeugdorp De Glind bij Barneveld.



De stichting heeft door jarenlange opgebouwde ervaring een bron van kennis en om vernieuwende zorgprojecten te starten en op te bouwen. Hierin heeft de stichting een introducerende en stimulerende rol. Men werkt altijd samen met uitvoerende jeugdzorgpartners. Voor het uitvoeren van innovatieve projecten kan de Rudolph Stichting niet zonder de steun derden. Vrijwilligers, diaconieën, fondsen, bedrijven en samenwerkings-partners geven deze stichting de kans om vernieuwende projecten te starten voor uit huis geplaatste kinderen.

#### **Jeugdwerk**

Op zondag **30 juni** is de tweede collecte bestemd voor het jeugdwerk in onze gemeente.

#### **De Bres**

Op zondag **7 juli** collecteert de diaconie voor inloophuis De Bres. Dit inloophuis ligt nabij het centrum en is een project van diverse Zwolse kerken. De Bres draait geheel op vrijwilligers. Voor de behuizing, vaste lasten en andere kosten is de Bres afhankelijk van financiële hulp van verschillende sponsors.



## Lutherse Zending: Nias

De diaconie collecteert op zondag **14 juli** voor onze partnerkerk, de Protestantse Kerk van Nias en de Batu-eilanden (BNKP) in Indonesië en de bewoners van de eilanden, die ontredderd waren na de beruchte tsunami, alweer bijna 15 jaar terug. Het Luthers Zendings Genootschap onderhoudt een partnerschaprelatie in genoemde concentratiegebieden. Zij ondersteunt lutherse projecten in binnen- en buitenland en verricht deze taak in oecumenische samenwerking. Het Genootschap hoopt dat de kerken genoemde projecten blijven steunen om zowel de gemeenschap op Nias en de Batu-eilanden, evenals de projecten in de andere aandachtsgebieden als bijvoorbeeld Suriname, verder gestalte te kunnen geven.



## Zwolse synagoge

Op zondag **21 juli** wordt er gecollecteerd voor de synagoge in Zwolle. De synagoge is het gebedshuis van de kleine, maar levende Joodse gemeenschap in onze stad. Wij dragen graag bij aan het in stand houden van het gebouw, waardoor in Zwolle de mogelijkheid tot Joods vieren en bidden hopelijk kan blijven bestaan. De synagoge is daarbij ook monument van Joods leven in onze stad en een gedenkplek voor het grote onrecht wat onze Joodse stadsgenoten tijdens de Tweede Wereldoorlog werd aangedaan.



## Diaconaal project

Op zondag **28 juli** collecteert de diaconie voor het diaconaal project Versterk de kerk in het Midden-Oosten. Kerk in Actie vraagt aandacht voor kerken in nood in het Midden-Oosten. Ondanks de rampzalige situatie van een gebied dat in puin ligt, blijft er hoop omdat mensen de moed niet opgeven. De kerk in het Midden-Oosten houdt haar deuren open en biedt mensen hulp met voedselpakketten, onderdak en onderwijs. Het voordeel van plaatselijke kerken is, dat ze deel uitmaken van de samenleving waar hulp nodig is. Ze delen wat ze hebben. Ons gebed, onze steun en solidariteit zijn nodig zodat zij volhouden.

De totale opbrengst voor het project was begin juni al **bijna 4.000,- euro**. Daar zal naar verwachting, met giften en acties nog wel wat bijkomen. Voor een kleine gemeente als de onze een prachtig bedrag! De diaconie vindt het echt bijzonder dat er vanuit de gemeente zo veel respons is op dit project.

## Orgelfonds

De tweede collecte op zondag **28 juli** is bestemd voor ons Orgelfonds ten behoeve van het regulier onderhoud aan het orgel.



### Stichting Epafra

De diaconale collecte op zondag **4 augustus** is bestemd voor de Stichting Epafra. Sinds 1985 ondersteunt deze stichting Nederlandse gevangenen in het buitenland. Ervaren geestelijke verzorgers (protestants, rooms-katholiek, islamitisch) reizen over de hele wereld om gevangenen geestelijk te ondersteunen. Zij voelen zich gedreven om vol ontferming en met een luisterend oor beschikbaar te zijn voor wie een beroep op hen doet, ongeacht zijn of haar geestelijke achtergrond. De medewerkers voeren de titel van Pastorale Gezanten. Zij staan ook open voor contacten met familieleden van gevangenen en hun relaties.



Gevangen raken betekent afzondering van de maatschappij. Wie in het buitenland gevangen zit, leeft in een dubbel isolement: Ver van familie en vrienden; Zelden bezoek en soms is het moeilijk om post te ontvangen of te verzenden. Dit en nog veel meer, leidt onherroepelijk tot het gevoel zich verlaten te voelen. Verspreid over meer dan 90 landen in de wereld zitten Nederlanders vast in gevangnissen.

### Stichting ORA

De collecte op zondag **11 augustus** is bestemd voor de Stichting ORA (afgeleide van Ora et Labora), een interkerkelijke hulporganisatie. ORA ondersteunt initiatieven in 20 landen in Azië, Afrika en Oost-Europa en werkt nauw samen met lokale kerken en lokale organisaties. Gebieden waar rampen plaatsvinden probeert men zoveel mogelijk te benaderen vanuit samenwerking met kerken.



De nadruk bij de hulpverlening ligt op het ondersteunen van kerkelijke gemeenten die, georganiseerd met zoveel mogelijk vrijwilligers, de getroffen gebieden bezoeken. ORA wil hen voorzien van de nodige middelen om overlevende geloofsgenoten en andere overlevenden om hen heen te helpen met eerste levensbehoeften als voedsel, schoon drinkwater, dekens en een noodonderkomen.

### Artsen zonder Grenzen

De diaconie collecteert op zondag **18 augustus** voor de stichting Artsen zonder Grenzen. Deze stichting wil mensen helpen die in nood verkeren en medische hulp hard nodig hebben, maar die niet krijgen. Artsen zonder Grenzen helpt ongeacht ras, politieke overtuiging of religie. Men wil het verschil maken door in te grijpen in situaties die onaanvaardbaar zijn: zoals wanneer mensen geen hulp krijgen of aan ziektes dreigen te overlijden.



Artsen zonder Grenzen wil niet alleen handelen door medische hulp te bieden; onacceptabele situaties worden wereldkundig gemaakt en overheden, instanties, organisaties of sleutelpersonen worden aangesproken en opgeroepen in actie te komen. Zodat die mensen die onrecht wordt aangedaan, de hulp krijgen die zij nodig hebben. De organisatie bepaalt zelf aan wie, hoe en waar hulp wordt verleend. De hele organisatie staat in het teken van het verlenen van deze hulp: onafhankelijk, zelf en ter plaatse. Men is afhankelijk van donoren en giften.

### Stichting ZOA

Op zondag **25 augustus** collecteert de diaconie voor de Stichting ZOA (Zuid-Oost Azië). Zij biedt hulp, hoop en herstel aan slachtoffers van rampen en conflicten. Omdat men in de gebieden zelf actief is, weet men wat de mensen nodig hebben. Eerste prioriteit zijn de primaire behoeften, zoals eten, drinken en onderdak. Later volgen werk, onderwijs en infrastructuur. Daarmee richten ZOA zich op zowel noodhulp als



wederopbouw.

In totaal telt de organisatie ruim 800 medewerkers. Dit zijn voornamelijk mensen uit de ramp- en conflictgebieden zelf. Bij het hoofdkantoor en de landenkantoren beschikt de organisatie over vaste teams. Daarnaast zijn er duizenden vrijwilligers. Samen zetten zij zich in voor hulp, hoop en herstel in ramp- en conflictgebieden.

### Jaap Meijer Bloemenfonds

De tweede collectie op zondag 25 augustus is bestemd voor het Jaap Meijer Bloemenfonds.



### SLOA

Op zondag **1 september** wordt er gecollecteerd voor de Stichting SLOA (Stichting Lutherse Ontspanningsinitiatieven en Activiteiten). Deze stichting organiseert onder meer vakantieweken voor gemeenteleden die door omstandigheden niet (meer) met vakantie kunnen gaan. De steun die wordt geboden is praktisch, financieel, en als het nodig is in de vorm van persoonlijke begeleiding .



De SLOA kan, in samenwerking met diaconieën en lutherse fondsen, een betaalbare, aangepaste vakantie aanbieden. Deze vakanties vinden plaats in één van de vakantiehôtels van het vakantiebureau van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk of in een villa van de SLAB (Stichting Luthers Accommodatie Beheer). Voor dit alles is men voor het grootste deel afhankelijk van lutherse diaconieën en gemeenten. Zolang zij de SLOA willen steunen kunnen ze dit werk blijven doen. De circa 100 lutherse gasten die jaarlijks van deze al dan niet aangepaste vakanties mogen genieten zullen u zeer dankbaar zijn!





## VARENDE LUTHERSE EREDIENST OP DE WADDENZEE

**O**p zondag 16 juni (Trinitatis) vond de jaarlijkse Buitendag plaats voor alle Lutheranen in Noord-Nederland. Elk jaar wordt deze dag georganiseerd door een andere gemeente en dit keer vond de organisatie plaats door de ELG Leeuwarden-Harlingen.

Ongeveer 100 lutheranen vertrokken met de partyboot 'Regina Andrea' vanuit Harlingen, een oude Lutherstad die ooit twee Lutherse kerken telde, voor een exclusieve vaartocht over de Waddenzee. Varend over de Waddenzee begon de dag aan boord met koffie en een volwaardige lutherse eredienst onder leiding van drie dominees: Maren Overbosch (Groningen), Margo Jonker (Zwolle) en Jan van Twist (Leeuwarden-Harlingen) en met medewerking van kerkkoor Maarten Luther.



Na een uitgebreide lunch en een doortocht door de Afsluitdijk en de bijbehorende sluizen werd er aangelegd in Kornwerderzand. Daar werd een bezoek gebracht aan de expositie in het nagelnieuwe Afsluitdijk-Waddencentrum.

In dit centrum kom je alles te weten over de Waddenzee, de nieuwe vismigratierivier, het IJsselmeergebied en de Afsluitdijk zelf. De komende vier jaar wordt er aan de dijk gewerkt en al deze werkzaamheden kunnen hier op de voet gevolgd worden. Na het Waddencentrum ging de tocht met de boot weer terug door de sluizen, waar we toevallig naast zeilschip 'Summertime' lagen. Dat is de enige viermaster in Nederland en een indrukwekkende verschijning! Op de



Waddenzee ging de tocht langs verschillende zandbanken, was er nog gezellig

veel tijd om bij te kletsen met de andere lutheranen, kon men van de zon en het uitzicht genieten en werden er zeehondjes gefotografeerd. Grote complimenten aan de organisatie, want het was een fantastische dag!

*Chris Eekel*

## DE GEEST VAN GOD WAAIDE RICHTING NEUMÜNSTER

**I**n de jaren dat ik gastlid was in de Lutherse gemeente Zwolle kwam ik tot de ontdekking, dat ik voor een remonstrant wel érg ‘hoogkerkelijk’ was: heerlijk, zeker elke maand avondmaal, in de Stille Week acht keer naar de kerk – dat is dan weer even wennen in een Remonstrantse gemeente. Remonstranten zijn helaas avondmaalsmijders – tot de predikanten aan toe – dus het wordt nooit gewoon.

Met Pinksteren waren we in Duitsland bij een Duits Esperantocongres. Vroeger was daar altijd een oecumenische viering, maar zowel de RK-pastoor als Gerrit kunnen dat niet meer in verband met leeftijd en herseninfarct. Dus op Eerste Pinksterdag naar een Duitse kerk getogen, een Lutherse uiteraard. Daar was ik enigszins verbaasd: zwarte toga’s, met een minimale bef – geen gekleurde stola, en terecht, want dat hoort niet op een zwarte toga. Geen antependia en minuscule bosjes bloemen – tamelijk laagkerkelijk dus. Wél een avondmaal, dus dat was weer erg prettig voor ons. Wat wel vreemd was: bij de gebeden stonden de voorgangers met de rug naar de gemeente, zoals in de RK-kerk voor het tweede Vaticaans concilie – daar hadden we ons in IJsland trouwens ook al over verbaasd – toch een hoogkerkelijke trek?

Voor het eerst van mijn leven ben ik op Tweede Pinksterdag naar de kerk geweest. De belangrijkste reden was de muziek: op Eerste Pinksterdag klonk de *Spatzenmesse* van Mozart, op de tweede een cantate van Buxtehude. Dat werd trouwens een oecumenische dienst genoemd, maar het betrof volgens mij een dienst van alle Evangelisch Lutherse gemeenten in Neumünster. Ook katholieken werden welkom geheten, maar er was geen priester te bekennen – een boeiende definitie van oecumene! Beide diensten waren mooi en heel zinvol – de geest van God waaide zéker richting Neumünster!

*Madzy van der Kooij, Rijswijk*

## GEDACHTENIS VAN EEN LEERMEESTER

Op 1 juni van dit jaar stierf professor Karel Deurloo, een van de invloedrijkste oudtestamentici van ons land. Het is 48 jaar geleden dat ik met hem kennismaakte, toen hij als studentenpredikant naar Amsterdam kwam. Vier jaar later werd hij hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hoewel student van de Vrije Universiteit maakte ik graag een 'slippertje' naar de andere universiteit om aan de voeten van deze bevlogen schriftgeleerde te zitten.

### Theoloog voor de gemeente

Al was Karel een kundig en zorgvuldig vakman, toch kreeg hij op zijn kop van visitatiecommissies. Die vonden dat hij te weinig met wetenschap bezig was, of eigenlijk: dat hij zich naast zijn officiële werk te ver buiten de geijkte wetenschappelijke paden begaf. Hij schreef, vaak samen met anderen, een lange reeks boekjes die niet alleen voor vakgenoten maar vooral ook voor de gemeente bestemd waren...

Als andere Bijbelvertalers het over de 'doelgroep' van een vertaling hadden, kwam hij goed op stoom: wat nou doelgroep, de gemeente is geen doelgroep maar subject. Zij is het die de oude verhalen moet doorvertellen. Een hele verantwoordelijkheid om zuiver door te geven wat de Hebreeuwse of Griekse tekst wil zeggen! Weerbarstig werk, waarvoor je steeds opnieuw aan de bak moet. Doodzonde is het daarom dat Karel Deurloo niet bij de Nieuwe Bijbelvertaling betrokken werd. Nu zijn vaak willekeurige keuzes gemaakt ter wille van het gemak van het lezen. Niet zelden zitten zulke keuzes de pointe van het verhaal juist in de weg.

### Vertellen, telkens (op)nieuw

Op zijn best was Karel als verhalenverteller. In de Amsterdamse Amstelkerk zaten we op het puntje van onze stoel bij zijn kinderpreken. Zoals over Paulus en zijn vriendin Tryfosa, die hem in één klap afhielp van vooroordelen jegens Grieken, slaven en vrouwen. 'Het Lied der dwaze bijen' van Martinus Nijhoff mocht tonen waar het zoeken naar hogere, buitenaardse wijsheid toe leidt. Drie raadgevers van de bijenkoningin gaan op zoek naar een hoger soort honing dan de bloemen te bieden hebben. Ze vliegen hoger, hoger ... tot dat ze bevrozen en met de sneeuw omlaag dwarrelen. Deze en andere verhaaltjes zijn gebundeld in *Een kind mag in het midden staan* (1982) en *Wat heb je, zee, dat je vlucht?* (1986, samen met Karel Eykman). Beide kan ik nog steeds hartelijk aanbevelen.

Als illustratie bij Psalm 133 vertelde Karel met ontwapenende eerlijkheid hoe hij bij een verkiezing op de middelbare school eerst verslagen en vervolgens ingepalmd werd door het meisje dat de vrouw van zijn leven werd. Ze zijn meer dan 60 jaar samen geweest. Negen jaar geleden werd Karel getroffen door een herseninfarct, dat hem verlamde en het spreken onmogelijk maakte. Aangrijpend om te zien hoe zijn geest, die helder bleef, gekooid werd door een onmachtig lijf. Wat bleef, waren de muziek en de liefde van zijn naasten.

*Eddy Weeda*

## ZOMERNUMMER GAANDEWEG

Op dinsdag 2 juli verschijnt het Zwolse kerkblad Gaandeweg, uitgave van de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ). De Hoofdhof (Berkum) en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle. Het thema van dit zomernummer is: Huis van hout en steen. Er wordt stilgestaan bij bijzondere aspecten in het interieur van de kerken die verbonden zijn aan Gaandeweg. Ook komen in dit nummer enkele kerkrentmeesters aan het woord, onder wie Janke Geertsma en Cor Noorda. Verder staat er een interview in met de nieuwe dominee van De Hoofdhof, Marijn Rohaan, en met Sytze de Boer, die onlangs afscheid nam als lid van de Algemene Kerkenraad van de PGZ.



Het blad Gaandeweg verschijnt vijf keer per jaar. Het blad wordt gemaakt om op papier te lezen en wordt gratis verspreid. Het blad is ook in te zien via [www.pknzwolle.nl/actueel/gaandeweg](http://www.pknzwolle.nl/actueel/gaandeweg). Eenmaal per jaar ontvangt u een verzoek om ook het komende jaar weer vijf edities mogelijk te maken. Tot nu toe is de opbrengst van de giften (samen met die uit advertenties) daarvoor ruim voldoende.

Jan Nauta en ondergetekende maken deel uit van de redactie. Mocht u vragen of opmerkingen over Gaandeweg hebben, spreekt u ons dan aan?  
*Karin Vrieling, eindredactie Gaandeweg*  
 Tel.

## LUTHER MUSEUM AMSTERDAM GEOPEND

Op 21 juni is het Luther Museum in Amsterdam geopend door de president van de Lutherse Synode, dr. Andreas Wöhle. Sinds 22 juni is het museum open voor publiek. De openingstijden zijn donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Het museum is gevestigd in het voormalige Evangelisch-Luthers Oude Mannen- en Vrouwenhuis aan de Nieuwe Keizersgracht 570. Zie voor verdere informatie de website: [www.luthermuseum.nl](http://www.luthermuseum.nl).



## GESPREK TUSSEN DE 3 RELIGIES: ZORG VOOR ELKAAR

**J**oden, christenen en moslims ontmoeten elkaar in september op 4 maandagavonden. SLAG, Samen Leven Anders Geloven organiseert deze bijeenkomsten. Vanuit ieders persoonlijke achtergrond gaat het gesprek over het thema Zorg voor Elkaar. De leiding is in handen van Egbert van Veldhuizen. De eerste drie avonden wordt een inleiding gegeven door een vertegenwoordiger van een religie (jodendom, christendom en islam). Vanuit de persoonlijke ervaring wordt een relatie gelegd naar het geloof en vervolgens breder naar de zorg in de maatschappij.

**Data:** 9, 16, 23 en 30 september

**Tijdstip:** 19.00 tot 21.00 uur

**Locatie:** Stadkamer Centrum (Zeven Alleetjes 1a)

**Kosten:** 20 euro voor 4 avonden (inclusief koffie/thee)

**Aanmelden:** via [www.kloosterzvolle.nl/programma](http://www.kloosterzvolle.nl/programma)

## VOORAANKONDIGING VREDESWEEK

**I**n de Vredesweek, dit jaar van **21 tot en met 29 september**, zijn er diverse activiteiten in de stad. Hier alvast een paar op een rij:

- Op **zaterdag 21 september** is er van **14.00 uur tot 16.00 uur** een 'Walk of Peace'. Ergens in de stad wordt gewandeld, en zo kennisgemaakt met andere wandelaars, en met mensen die in de stad wonen.
- Op **zondag 22 september** is de oecumenische viering om **09.30 uur** in de Basiliek. Aansluitend koffiedrinken.
- Op **zondag 22 september**, om **11.30 uur**, is er intercultureel volksdansen op het plein van de Lutherse Kerk, onder leiding van Lieke Kiekebosch van Dansgroep Ralda. Vorig jaar heeft zij ook een workshop gegeven. De dansen zijn voor kinderen bedoeld, en voor volwassenen is alle gelegenheid om mee te doen. Heel hartelijk welkom om te dansen, of om er van te genieten.

*Ds. Margo Jonker*

## DIENSTEN GROTE KERK

**W**ie de Grote of St. Michaëlskerk binnenloopt, naar het Hoogkoor wandelt, ziet op het koorhek de Tien Woorden staan. In de zomervespers staan deze Woorden centraal, oude woorden uit Exodus 20 die nog steeds te denken geven.



- **30 juni:** Geen andere goden/geen godenbeelden maken – ds. Ad Geerling (em. predikant PGZ)
- **7 juli:** De Naam niet misbruiken – ds. Peter van de Kamp (oud-docent TU Kampen)
- **14 juli:** Sabbat houden – ds. Han Hagg (predikant GKV)
- **21 juli:** Eerbied tonen voor vader en moeder – ds. Anneke v/d Velde (predikant VVH Kampen)
- **28 juli:** Geen moord plegen – ds. Riky Christoffers (em. predikant PGZ)
- **4 augustus:** Geen overspel plegen – ds. Henk Mijnders (predikant CGK)
- **11 augustus:** Niet stelen – ds. Annie Hasker (pastor Isala)
- **18 augustus:** Geen vals getuigenis spreken – ds. Cor Baljeu (predikant PGZ)
- **25 augustus:** Je zinnen niet zetten op...van een ander – Susanna Bloem (lid Evangelische Broedergemeente Zeist)

De aanvang is om **19.00 uur**. Meer informatie over de vieringen:

[www.academiehuis.nl/stadskerk/vieringen](http://www.academiehuis.nl/stadskerk/vieringen).



## FLAMBOUW SEPTEMBER 2019

Kopijdatum:	Dinsdag 20 augustus 2019
Verschijning:	Zondag 1 september 2019

### AGENDA

Alle bijeenkomsten zijn in het gemeentecentrum, tenzij anders vermeld. Over bijna alle activiteiten vindt u elders in deze (of de vorige) Flambouw meer informatie.

Datum	Tijd	Activiteit
Maandag	20.00 - 22.00	Cantorij (niet tijdens schoolvakanties)
Eerste zondag van de maand	Na kerktijd	Inloopspreekuur kerkenraad
Zo 30 juni	11.00	Wereldwinkelverkoop
Zo 30 juni	11.00	Bijeenkomst over financiën en begrotingstekort
Zo 30 juni	19.00	Zomervesper, Grote Kerk
Di 2 juli	20.00	Lectio Divina
Wo 3 juli		Seniorenuutje
Wo 3 juli	19.30	Kerkenraadsvergadering
Zo 7 juli	11.00	Bijeenkomst over financiën en begrotingstekort
Zo 7 juli	19.00	Zomervesper, Grote Kerk
Wo 10 juli	13.00	Brainstormmiddag NLVB, ELG Utrecht
Zo 14 juli	11.00	Brieven ondertekenen Amnesty International
Zo 14 juli	19.00	Zomervesper, Grote Kerk
Zo 21 t/m za 27 juli		Lutherse Werkweek voor Kerkmuziek, Denekamp
Zo 21 juli	19.00	Zomervesper, Grote Kerk
Do 25 juli	18.00	Maaltijdgroep Zwaan-schuif-aan (let op: week later dan normaal)
Zo 28 juli	19.00	Zomervesper, Grote Kerk
Zo 4 aug.	19.00	Zomervesper, Grote Kerk
Zo 11 aug.	19.00	Zomervesper, Grote Kerk
Do 15 aug.	18.00	Maaltijdgroep Zwaan-schuif-aan
Zo 18 aug.	19.00	Zomervesper, Grote Kerk
Zo 25 aug.	11.00	Uitje kindernevendienst, Park de Wezenlanden
Zo 25 aug.	19.00	Zomervesper, Grote Kerk
Za 14 sept.	10.00	Open Monumentendag, actie voor gemeentecentrum en Versterk de kerk in het Midden-Oosten
Zo 15 sept.		Gemeentezondag



## CONTACT

Kerk Adres : Koestraat 2-4, 8011 NK Zwolle, tel. (038) 4217237  
 E-mail : [info@elkz.nl](mailto:info@elkz.nl)  
 Website : [www.elkz.nl](http://www.elkz.nl)  
 Facebook : [www.facebook.com/LutherseGemeenteZwolle](https://www.facebook.com/LutherseGemeenteZwolle)  
 ING Bank : NL81 INGB 0000850125 t.n.v. Evangelisch Lutherse Gemeente Zwolle  
 Triodos Bank : NL13 TRIO 0198527764 t.n.v. Evangelisch Lutherse Gemeente Zwolle

Predikant : ds. M.E. Jonker,

Collectebonnen : Collectebonnen kunt u na de dienst kopen bij  
 Mw. J. Wildeman - Dekker, R. Kanning en J.M. Nauta



De Flambouw verschijnt 11x per jaar en kost € 15,00 per jaar, maar is gratis voor leden die aan Kerkbalans bijdragen. De Flambouw is ook online te lezen via onze site: [www.elkz.nl](http://www.elkz.nl) . Hier vindt u tevens ons privacyreglement.

Redactie : Mw. J.G. Nijeboer,

*De Flambouw biedt ruimte aan inhoudelijke discussie van gemeenteleden. Bijdragen, mits niet anoniem, worden na beoordeling door de redactie geplaatst. Deze bijdragen verwoorden niet de mening van de kerkenraad of Lutherse kerk.*