

de FLAMBOUW

MAANDBLAD VAN DE EVANGELISCH- LUTHERSE GEMEENTE ZWOLLE



Glas in lood raam van St. Franciscus in Taizé.

Oktober 2019

Diensten in de Evangelisch-Lutherse kerk,

datum/dag	voorganger	ouderling van dienst/lector/organist
6 oktober 16^e zondag na Trinitatis	Ds. M.E. Jonker en ds. R. van Warven	Jan Nauta/ Marga Zwanenburg/ Gea Hoven
13 oktober 17^e zondag na Trinitatis	Ds. M.E. Jonker	Elly van der Spek/ Lolke Folkertsma/ Bart Lip
20 oktober 18^e zondag na Trinitatis	Ds. S. Gradl	Jan Grisnich/ Henny Haverkamp/ Gea Hoven
27 oktober 19^e zondag na Trinitatis <i>Let op: start wintertijd!</i>	Ds. H. Günther-van Dijk	Mirjam Heerema/ Marga Konings/ Gea Hoven
3 november 20^e zondag na Trinitatis	Ds. M.E. Jonker	Truus Mulder/ Johanna Wildeman/ Gea Hoven

Koestraat 2, Zwolle. Aanvang 10.00 uur

oppas 0-4 jaar	nevendienst 4-12 jaar <small>j=jongste, o=oudste kinderen</small>	andere informatie elke zondag is er koffie/thee/limonade na de dienst
Wieteke Sophia	Ingrid Petra (Kerkwijzer)	1 ^e collecte: Stichting Present 2 ^e collecte: ELKZ Gemeenschappelijk met ELG Kampen
Marga Anna-Lies	Christa (j) Chris (o)	1 ^e collecte: Stichting Voor Elkaar 2 ^e collecte: ELKZ Viering Heilig Avondmaal
Everdien Dian	Petra (j) Sipco (o)	1 ^e collecte: KIA (Exodus) 2 ^e collecte: ELKZ
Lianne Josianne	Hanneke (j) Ingrid (o)	1 ^e collecte: 't Zwervel 2 ^e collecte: Jeugdwerk
Jaline Gabrielle	Chris Bert (Kerkwijzer)	1 ^e collecte: Voedselbank 2 ^e collecte: ELKZ Oogstdienst

BIJ DE EREDIENSTEN

Op **6 oktober** is de Lutherse Kerk van Kampen te gast bij ons in Zwolle. Als gemeente hebben we een samenwerkingsverband met de Lutherse Gemeente van Kampen. Ieder jaar vergaderen samen, we houden elkaar op de hoogte van wat er gaan is. En eens per jaar vieren we samen. Dat vindt dit jaar plaats op 6 oktober. Ds. Rinus van Warven en ds. Margo Jonker gaan voor in deze viering.

Op zondag **13 oktober** vieren we in de kerk het heilig avondmaal.

Op de zondagen **20 en 27 oktober** zijn het gastpredikanten die voorgaan, en wel ds. Gradl en ds. Günther-van Dijk. Beiden zijn bekend met de gemeente.

Op zondag **3 november** vieren we de oogstdienst. Allerlei activiteiten liggen daaromheen. Maar daarover zal later gepubliceerd worden.

Ds. Margo Jonker

UIT DE GEMEENTE

Verhuisd

- Mevr. L.A. Bouma naar Timorstraat 90, 8022 NE Zwolle
- Mevr. J.A.W. de Jonge naar Arcadia, Hogenkampsweg 394, 8022 DT Zwolle

RUIMTE WAAR HET LICHT KAN KOMEN

De herfst begint de wereld te kleuren. Het helder volle licht van de zomer is overgegaan in kortere dagen van donkerder kleur. En zo is na de zomertijd het seizoen weer op stoom gekomen, waarin de dingen van alledag hun volle aandacht vragen en krijgen.

Het is fijn om te weten en te ervaren dat het leven verder kan gaan en dat allerlei gewone dagelijkse dingen hun voortgang vinden. En met dat ik dat schrijf weet ik dat dat lang niet altijd, en zeker niet voor iedereen, vanzelfsprekend is. Veel ruimte in denken en doen van mensen wordt in beslag genomen door stilstand – als het leven stopt en moeizaam is, als de spanning van wat gedaan moet worden (te) groot is, of als de donkere kanten van het leven nadrukkelijk aanwezig zijn.

In de kerk zie ik daar ook iets van. Het seizoen is al ruim gaande. In onze kerk zijn ruime mogelijkheden voor ontmoeting en gesprek, activiteiten en muziek, en voor het viereen rondom Gods woord en in Gods licht. Er is beweging van jong en oud. En er is ook telkens weer een zoeken naar hoe de kerk kerk kan zijn en blijven in deze tijd. Voor jonge mensen. Voor alle leden. Voor ieder die onder het dak van de kerk komt schuilen en willen staan in licht van God.

Als het seizoen vordert is het een levenskunst om bij alles wat moet worden gedaan in het alledaagse, in de kerk, in het werk en thuis het licht niet uit het oog te verliezen. Het licht van de dag niet, dat ook in herfst- en wintertijd blijft. En het licht van het goede niet. De bladeren van de herfst en de dingen die moeten gebeuren (ook in de kerk), het donkere van het leven en de drukte van alle dag stuwen soms zo op tot een ondoorzichtige brei.

Het leven is gebaat bij ruimte waar het licht kan komen. Dat de dag niet te vol is met al wat we doen, en dat er aandacht blijft voor wat van belang is om het vol te houden. Ruimte die is voor aandacht en overgave, voor rust en mildheid, meeleven en gedrevenheid. Ruimte die zich vormt in geloof.

Of hoe dat heet

Gelukkig dat
Het licht bestaat
en dat het met
me doet en praat
en dat ik weet
dat ik ervandaan
kom, van het licht
of hoe dat heet.

Hans Andreus

Opdat wij weten dat wij ervandaan komen, van dat licht. En dat het licht er is voor ons en iedereen. En dat er te midden van het alledaagse leven en geloven ruimte is waar het Licht kan komen.

Ds. Margo Jonker

UITNODIGING: BRAINSTORMAVOND 13 NOVEMBER

In onze gemeente vieren, leren, ontmoeten en dienen we wekelijks. We willen een gastvrije gemeente zijn en ruimte te bieden aan iedereen. Hiertoe organiseren we verschillende activiteiten, binnen en buiten de kerk, die ons als gemeenteleden inspireren en betrekken bij het gemeente-zijn.

Naar aanleiding van het gesprek op de gemeenteavond in april hebben we als kerkenraad nagedacht hoe we betrokkenheid van gemeenteleden in de toekomst kunnen behouden en/of vergroten en de vraag gesteld: **Past ons aanbod van activiteiten bij gemeente-zijn anno 2020?**

Wij nodigen u uit om over deze vraag mee te denken tijdens een zogenaamde gemeente-brainstormavond op **woensdag 13 november a.s. vanaf 19.30 uur** in het gemeentecentrum. Aan de hand van enkele vragen wordt u uitgedaagd om in kleine groepjes (nieuwe) concrete activiteiten te bedenken, die we aan zouden kunnen bieden aan de verschillende doel-/leeftijdsgroepen die er in onze gemeente bestaan. In samenspraak met de kerkenraad wordt vervolgens bekeken hoe we de activiteiten praktisch vorm kunnen geven.

Als kerkenraad hebben we uw hulp en denkkraft nodig. Doet en denkt u mee? Opgave bij de secretaris, Elly van der Spek, via info@elkz.nl of 06-40715958.

BEDANKT! (1)

Dank aan alle mensen die mij lieve kaarten, appjes, e-mails stuurden na mijn heftige val: een hersenschudding en breuk in schedel. Ook dank voor alle bloemen en telefoontjes. Ik hoop in november weer hersteld te zijn. Dank nogmaals voor alle medeleven.

Groet,

Jantine van der Heijden-Dommerholt

BEDANKT! (2)

Hartelijk dank voor de mooie, zomerse bloemen van de kerkdienst van zondag 15 september. Ik ben er heel blij mee.

Bertie Pauw

AFSCHEID PASTORAAL ASSISTENT

Op 15 september hebben we in de viering afscheid genomen van de pastoraal assistent. Marga Konings heeft die taak lange jaren met betrokkenheid uitgevoerd. Nu legt ze die taak neer. Marga blijft gelukkig wel lid van de bezoekgroep en blijft namens de kerk mensen bezoeken. Want dat heeft haar hart: zomaar door de week een hartelijke groet kunt brengen van de kerk naar iemand van de gemeente. In de kerkdienst hebben we Marga bedankt voor haar taak als pastoraal assistent. En ook hier nogmaals: fijn, Marga, dat je dat zolang en trouw hebt gedaan. Heel hartelijk dank!

De kerkenraad kijkt op welke wijze deze functie vervolg kan krijgen. Zolang er nog geen vervanger voor Marga is gevonden, kunt u voor pastoraat contact opnemen met de predikant. Of met een van de andere ambtsdragers.

Ds. Margo Jonker

DANK VOOR REDACTIEWERK FLAMBOUW

Jenny wil na een kleine drie jaar het redactiewerk voor de Flambouw overdragen aan een ander. Zij gaat ons verlaten. De Flambouw heb ik als nieuwe predikant altijd geschreven met Jenny als redacteur. Haar inhoudelijke en heldere gedachten bij de kopij waren waardevol. Ook wist zij altijd op vriendelijke wijze iets onder de aandacht te brengen wat ook beschreven of geplaatst moest worden. In Jenny zullen wij een betrouwbare, attente en betrokken redacteur missen. Wij danken haar hartelijk voor al haar werk en wensen haar alle goeds en zegen toe op haar verdere levenspad. En ook een hartelijk welkom om af en toe even aan te schuiven in de kerkbank. Om te zorgen voor een goede overgang naar een volgende redacteur, zal ze voorlopig de eindredactie nog even blijven verzorgen.

Ds. Margo Jonker

VERSPREIDING VAN DE FLAMBOUW

Per 1 augustus hebben Marga Zwanenburg en Jan Pijnakker de verspreiding van de papieren en digitale Flambouw op zich genomen. Fijn dat zij deze taak op zich hebben willen nemen. U kunt wijzigingen voor de bezorging doorgeven via e-mail:

- .

NIEUWE PARTYTENT

Wist u dat we voor onze gemeente recent een partytent hebben aangeschaft? Voorheen werd deze gehuurd of moest een huurder er zelf voor zorgen; nu kunnen we als gemeente er gebruik van maken en ook aan huurders aanbieden, zodat de leefruimte groter wordt. Voor onze eigen activiteiten is dit erg praktisch en ook hopen we de verhuur te kunnen stimuleren.



Bart Lip

WEEK VAN DE ARMOEDE: AANDACHT IN VIERING 13/10

Aarmoede is niet weg te denken uit Nederland, hoewel het vaak verborgen blijft. Voor Elkaar Zwolle zet zich in om mensen met financiële problemen te helpen. Op **13 oktober** wordt in onze gemeente uw aandacht gevraagd voor deze problematiek.

Onlangs publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau cijfers waaruit bleek dat de armoede in Nederland sinds 2013 was gedaald. Daar stonden echter cijfers tegenover van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waaruit blijkt dat de armoede juist toeneemt. Vooral ook vluchtelingen merken dit. En heel recent bereikte ons het bericht dat het aantal daklozen de laatste tien jaar meer dan verdubbeld is. Ook blijkt een kwart van alle huurders het financieel niet te redden. Als we de cijfers over de laatste 35 jaar bekijken, dan zien we dat in al die jaren een niet te veronachtzamen deel van de Nederlandse bevolking in armoede leeft.

Hoewel de cijfers duidelijke taal spreken is armoede, ook in onze eigen omgeving, vaak onzichtbaar. Immers, 'over geld praat je niet'. Door dit taboe praten mensen vaak niet of veel te laat over hun geldzaken. De gevolgen zijn doorgaans groot: van sociaal isolement, stress en gezondheidsproblemen tot relatieproblemen. Zo zien we dat armoede geen privéprobleem is, maar gevolgen heeft voor de hele samenleving.

De Stichting Voor Elkaar Zwolle, waarvoor enkele malen per jaar uw steun wordt gevraagd via de diaconale collecte, zet zich in voor mensen die hulp kunnen gebruiken bij hun financiële problemen. Vanuit respect en naastenliefde, geïnspireerd door Bijbelse motivatie, probeert zij de doelgroep zo vroeg mogelijk te bereiken. Vrijwilligers ondersteunen als schuldhulpmaatje mensen met een laag

inkomen bij de soms ingewikkelde procedures waarmee ze te maken krijgen. Wist u dat iemand met een schuldproblematiek tot wel 27 verschillende formulieren moet invullen om ondersteuning aan te vragen?

In 1993 hebben de Verenigde Naties 17 oktober uitgeroepen tot Wereldarmoededag (International Day for the Eradication of Poverty). Rond deze dag organiseert Voor Elkaar Zwolle van 13 tot 20 oktober weer de Week van de Armoede. In verschillende Zwolse kerken zal dan aandacht zijn voor deze problematiek. De diaconie sluit zich graag aan bij dit initiatief.

Op 13 oktober zal in en rond de viering uw aandacht worden gevraagd voor het armoedevraagstuk. Elders in deze Flambouw leest u dat het collectiedoel hier ook op aansluit. Rienke van der Heijden zal u informeren over 'pennywijs', haar initiatief om kinderen te leren goed met geld om te gaan. En we zullen iemand van Voor Elkaar Zwolle uitnodigen om ons die zondag verder te informeren over het werk van de Stichting. Bent u nieuwsgierig geworden? Kijkt u dan alvast eens op www.voorelkaarzwolle.nl en op www.pennywijs.nl.

Jan Nauta

KERKWIJZER - CATECHESE VOOR GROEP 7 EN 8

Voor de kinderen van groep 7 en 8 zal het catecheseprogramma 'Kerkwijzer', ontwikkeld door Saskia Post, weer verdergaan. Er is nieuwe leiding voor dit programma gevonden. Op een vaste zondag, de eerste van de maand, zal tijdens de kerkdienst 'Kerkwijzer' plaatsvinden. De kinderen kunnen voor de dienst naar de ruimte gaan. Meerdere leiding is beschikbaar voor dit programma. De data waarop Kerkwijzer plaatsvindt zijn: 6 oktober, 3 november, 1 december 2019, 5 januari 2020, 2 februari, 1 maart, 5 april, 3 mei. Dus steeds de eerste zondagen van de maand, van oktober tot en met mei.

CATECHESE ONDER DE ZWAAN - VOOR TIENERS

Dit seizoen zal er voor tieners, jongeren van 12 tot en met 16 jaar een catecheseprogramma worden aangeboden tijdens de kerkdiensten. De gemeenteleden Richard van Burken, Beitske de Jager en Ries Nieuwkoop zijn bereid om deze catechese te leiden. Op de derde zondag van de maand komt deze groep bijeen, tijdens de kerkdienst. Een afwisselend programma zal telkens worden voorbereid. Alle tieners zijn welkom. En als er ouders zijn, die het leuk vinden om inhoudelijk en actief betrokken te zijn: hartelijk welkom om mee te draaien in de voorbereidingsgroep. De data zijn: 20 oktober, 17 november, 15 december 2019 (19 januari 2020 vervalt, oecumenische viering), 16 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei, 21 juni. Dus iedere derde zondag van de maand van 20 oktober tot en met 21 juni.

GESPREGSGROEP OVER GELOOF EN KUNST - 25-40 JAAR

Je werkt of bent op zoek naar werk. Je hebt een relatie of zoekt ernaar. Je hebt kinderen of verlangt daar naar. Je gelooft in God, of zou dat (weer) graag willen. Zo kan het leven vol keuzes, vragen en uitdagingen zitten. Soms is het een hele kunst om de balans te houden of gelukkig te zijn. Waarom zouden we het daar niet als mensen van de kerk over hebben? Over geloof en levenskunst! Als we elkaar ontmoeten spreken we af wat de onderwerpen zijn en bereiden we bij toerbeurt een avond voor. De eerste avond bereidt ds. Margo Jonker de bijeenkomst voor. Ze vinden plaats op 16 oktober, 27 november, 18 maart 2020, 27 mei. 20.00-21.30 uur in de kerk. Opgave bij margojonker@kpnplanet.nl. Misschien dat we later overgaan tot afspreken bij mensen thuis.

KLOOSTERWEEKEND - 27 T/M 29 MAART 2020

Een weekend samen te gast zijn in een klooster, het ritme van de kloostergemeenschap volgen en samen een bezinnend programma doormaken. In het weekend van 27 tot en met 29 maart 2020 is er weer de mogelijkheid om mee te gaan met een kloosterreis. Het klooster is dit jaar het stadsklooster van de zusters Clarissen in Nijmegen. Een klein klooster en daarom kunnen we ook maar met een kleine groep gaan. De kosten zijn rond de 120 euro exclusief reiskosten. De voorbereidingsbijeenkomst is op 8 januari om 20.30 uur in de Lutherse Kerk. Christa van Stappen en Margo Jonker leiden de kloosterreis. Opgave graag zo snel als mogelijk is bij margojonker@kpnplanet.nl.

KERKBALANS - STAND VAN ZAKEN

Ik informeer u graag over de actuele stand van zaken rondom kerkbalans. De cijfers zijn bijgewerkt tot en met augustus en zichtbaar is een positieve ontwikkeling: ook in augustus hebben we de voorsprong kunnen vasthouden en tot en met augustus ruim € 52.000 ontvangen.



De thermometer geeft aan hoeveel geld is ontvangen (blauw), hoeveel geld er nog ontvangen moet worden om de opbrengsten van 2018 te halen (oranje) en hoeveel geld nodig is om het begrotingstekort weg te werken (wit).

Bart Lip

UIT DE KERKENRAAD

Op woensdag 4 september 2019 kwam de Kerkenraad bij elkaar in het gemeentecentrum. Hieronder volgt een korte samenvatting van deze vergadering.

- Kort voor de vergadering ontvingen we bericht dat Marga Konings de functie van pastoraal assistente in goed overleg met Margo Jonker heeft neergelegd. Inmiddels heeft het afscheid in de gemeente op 13 september jl. plaatsgevonden. Ook vanaf deze plek danken we Marga hartelijk voor het vele werk dat zij jaren heeft gedaan ter ondersteuning van de verschillende predikanten.
- Ook ontvingen we het bericht dat J.G. Nijeboer onze gemeente gaat verlaten. Zij doet nu de redactie van de Flambouw, waardoor een vacature ontstaat. Suggesties voor opvolging kunt u doorgeven aan de kerkenraad.
- In een extra vergadering van de Kerkenraad op zaterdagochtend 5 oktober hopen we het document voor het communicatieplan af te ronden.
- In de zomerperiode ontving Margo Jonker twee verzoeken voor een stage in onze gemeente. In de komende tijd wordt door Margo en Jan Nauta onderzocht of er ruimte is voor een stagiair(e).
- Gea Hoven doet onderzoek naar de historie van de liturgieborden. De kerkenraad is benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek.
- De aanvraag voor toestemming voor de verbouwing van het gemeentecentrum ligt ter goedkeuring bij het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken van de PKN (CCBB).
- De financiële rapportage t/m het 2^e kwartaal van 2019 laat zien dat er in het eerste halfjaar iets meer inkomsten zijn ontvangen uit Kerkbalans en subsidies dan waren begroot. Voor heel 2019 hebben we de prognose van inkomsten uit kerkbalans met EUR 5.000 positief bijgesteld. We hopen dat deze positieve koers zich verder zal doorzetten in de tweede helft van dit jaar.
- Naar aanleiding van de gemeenteavond in april wordt op korte termijn een brainstormavond georganiseerd voor gemeenteleden om na te denken over de wijze waarop we de betrokkenheid van gemeenteleden kunnen behouden en/of vergroten. Elders in deze Flambouw vindt u de uitnodiging voor deze avond. Iedereen is welkom!
- Op zondag 13 oktober a.s. wordt de gemeente na de dienst opnieuw bijgepraat over de financiële situatie van onze gemeente. Daarbij zal ook aandacht zijn voor de brainstormavond.
- Voor de vacature Kerkrentmeester financiën zijn inmiddels diverse gemeenteleden individueel benaderd. Er is tot op heden nog geen kandidaat gevonden.

Namens de kerkenraad,
Elly van der Spek, secretaris



Renovatie gemeentecentrum



RENOVATIE GEMEENTECENTRUM

We zijn zeer verheugd om u te kunnen meedelen dat het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) ons toestemming heeft verleend voor de renovatie van het gemeentecentrum. In oktober ontvangt u een kerkbalansbrief voor een bijdrage om het tekort van \pm € 13.000 aan te vullen. De komende maanden gaan we de uitvoering in gang zetten. De renovatie zal plaatsvinden in de maanden januari en februari 2020. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

De kerkrentmeesters

VERSLAG OPEN MONUMENTENDAG

Op Open Monumentendag, zaterdag 14 september, mochten we tussen 10 en 16 uur veel bezoekers verwelkomen in onze kerk. De meesten kwamen voor de koorconcertjes die werden gegeven, maar velen waren ook geïnteresseerd in de ruimte en geschiedenis van onze kerk. Na afloop van de concertjes werden de bezoekers gewezen op de activiteiten in het gemeentecentrum. Daar kon men even rustig zitten met een kop koffie, thee en wat lekkers, een spelletje doen, spullen laten repareren bij het repaircafé of iets kopen van de tafel met zelfgemaakte jam, chutney, lutherkoekjes en kaarsen. Buiten



op het plein stond een tent waar fanatiek werd gesjoeld. Koen had met 111 punten de hoogste score van de kinderen en Pieter stond bovenaan met 125 punten. Er werden lutherkoekjes gebakken en versierd. Ook was er ruimte voor steltlopen, luthers blikgooien en boter/kaas/eieren. Het toiletbezoek was ook een erg gezellige beleving. :)

In de ochtend was er een cameraploeg aanwezig die opnames maakte van Hanneke Buurman en Sarah Savva uit Syrië, voor het programma *Met hart en ziel* (uitzending 26 september op NPO2).

De opbrengst van deze dag, die bestemd is voor de renovatie van het gemeentecentrum en het project van de diaconie 'Versterk de kerk in het Midden-Oosten', bedroeg ruim 400 euro. We bedanken iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd, hetzij door aanwezig te zijn of door te zorgen voor de koffie, muffins, baklava, wraps en soep. Het was aan de vele positieve reacties te merken dat de bezoekers volgend jaar op Open Monumentendag weer rekenen op koffie, thee, lekkernijen en lunch en de vrolijke toilet dame!



Petra Lip

AMNESTY INTERNATIONAL

Zondag 13 oktober liggen er op iedere tafel in het gemeentecentrum drie dezelfde brieven om te ondertekenen. Schrijven helpt. Eén op de drie gevangenen voor wie geschreven is, krijgt een betere behandeling of wordt vrijgelaten!

**AMNESTY
INTERNATIONAL**



- Iran: Activist Arash Sadeghi in levensgevaar. Arash Sadeghi is in 2016 veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf vanwege zijn vreedzame inzet voor de mensenrechten. Hij heeft kanker. Volgens artsen heeft hij dringend medische zorg nodig, maar die wordt hem onthouden. Met maanden vertraging werd Sadeghi in september 2018 geopereerd aan een kwaadaardige tumor in zijn botten. Hij moest minstens 25 dagen in het ziekenhuis blijven, maar na drie dagen werd hij tegen het advies van de artsen weer naar de gevangenis teruggebracht. Door het gebrek aan nazorg gaat het slecht met Sadeghi's gezondheid. Een arm is verlamd door een infectie en hij mag daarvoor niet naar de dokter. Ook wordt niet onderzocht of de botkanker is uitgezaaid en krijgt hij geen chemotherapie. Dit weigeren van medische hulp is een vorm van marteling. De autoriteiten zetten zijn leven op het spel. Arash Sadeghi is bestraft vanwege zijn vreedzame inzet voor de mensenrechten, waaronder informatie over de mensenrechten-situatie in Iran doorgeven aan Amnesty. De rechtszaak tegen hem was oneerlijk en duurde slechts twee keer vijftien minuten. Sadeghi mocht zich niet laten bijstaan door een advocaat.
- Equatoriaal-Guinea: Medische hulp voor activist Joaquín Elo Ayeto.

Mensenrechtenverdediger Joaquín Elo Ayeto uit Equatoriaal-Guinea heeft dringend medische hulp nodig in de gevangenis. Op 5 augustus deed zijn advocaat een verzoek bij de rechter voor een onmiddellijke overplaatsing naar het ziekenhuis. Hierop is nog steeds geen antwoord gekomen.

Op 25 februari 2019 werd Joaquín Elo Ayeto voor de derde keer gearresteerd. Hij zou informatie hebben over een complot om de president te vermoorden. Omdat de aanklachten tegen hem telkens veranderen, lijkt het erop dat hij wordt gestraft omdat hij lid is van de oppositiepartij CPDS en werkt voor een mensenrechten-organisatie. Tijdens zijn voorarrest werd Joaquín in de cel gemarteld. In de rechtbank liet hij zijn verwondingen zien, maar de rechter weigerde ernaar te kijken. Joaquín mag zijn familie en advocaat al enkele weken niet zien. Er zijn grote zorgen omdat zijn gezondheid hard achteruitgaat. Hij heeft al weken last van ernstige diarree en hoge koorts. Ook heeft hij symptomen van malaria.

- Turkije: Waar zijn Gökhan Türkmen en Mustafa Yılmaz?

Gökhan Türkmen en Mustafa Yılmaz worden sinds februari 2019 vermist. Hun families vrezen dat ze met geweld zijn ontvoerd vanwege hun vermeende betrokkenheid bij de coupoging in 2016. De Turkse autoriteiten ontkennen dat zij Gökhan Türkmen en Mustafa Yılmaz gevangenhouden.

Fysiotherapeut Mustafa Yılmaz verloor zijn baan na de coupoging van 2016. Hij werd opgepakt en veroordeeld voor 'deelname aan een gewapende terroristische organisatie'. In afwachting van zijn hoger beroep werd hij vrijgelaten en ging hij weer aan het werk als fysiotherapeut. Op 19 februari verdween hij op weg naar zijn werk. Ook ambtenaar Gökhan Türkmen werd ontslagen vanwege mogelijke betrokkenheid bij de coupoging. Drie jaar lang dook hij onder, maar hij had nog wel af en toe contact met zijn ouders. Op 7 februari verdween hij.

Gevreesd wordt dat Gökhan Türkmen en Mustafa Yılmaz met geweld zijn ontvoerd. Rond dezelfde tijd verdwenen ook vier andere mannen die beschuldigd worden van betrokkenheid bij de coupoging. Inmiddels is bekend dat zij in de gevangenis van Ankara zitten.

Het schrijven van brieven en het zetten van een handtekening helpt om de mensenrechten te verbeteren. Graag uw medewerking!

Everdien Sanderman



BERICHTEN VANUIT DE DIACONIE

WEEK VAN DE ARMOEDE: COLLECTE

De meeste mensen in ons land leven in een bepaalde vorm van weelde. Maar er is ook een groep mensen die dat niet kan. Wat daarvan de reden is weten we niet. Maar als onze naasten mogen en moeten we ook deze groep mensen in de gaten houden. En in de gaten houden doen we. Tijdens de Week van de Armoede zijn er tal van activiteiten die aandacht vragen voor en over deze problematiek. Ook onze diaconie wil hier haar medewerking aan verlenen. En wel door de collecte van **zondag 13 oktober** te bestemmen voor Stichting Voor Elkaar, een onderdeel van het SchuldHulpMaatje. En willen we als diaconie onze verantwoording nemen om ook naar onze naasten om te zien, dan is dit een goed moment.

Vanuit de diaconie van harte aanbevolen.

Jan Pijnaker

DIACONALE COLLECTES

Stichting Present Zwolle

De diaconale collecte op zondag **6 oktober** is bestemd voor de Stichting Present Zwolle. Deze stichting werkt plaatselijk samen met professionele hulpverleners, maatschappelijke organisaties, bedrijven, kerken, gemeentelijke overheid, politiek en woningcorporaties. Op deze wijze kan kennis en kunde van vrijwilligers worden ingezet voor een doelgroep die, om wat voor reden dan ook, hulp kan gebruiken.



Stichting voor Elkaar

De diaconie collecteert zondag **13 oktober** voor de Stichting voor Elkaar, die hulp biedt vanuit de verbondenheid tussen de inwoners van Zwolle. Met diverse projecten



werkt men aan het voorkomen en oplossen van schuldproblematiek. Ook wil de stichting bijdragen aan een betere aansluiting tussen werkzoekenden en de arbeidsmarkt. Het bevorderen van zelfredzaamheid en zelfstandigheid staat hierbij voorop. Het werk van de vrijwilligers is aanvullend aan dat van professionals. De stichting zorgt voor afstemming met sociale partners in Zwolle,

zodat vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden en kwaliteit gewaarborgd wordt. De vrijwilligers van de stichting worden goed opgeleid en NEN-gecertificeerd. Daarnaast nemen ze deel aan intervisies en worden ze begeleid door een betaalde coördinator. Er wordt onder meer om een beschikbaarheidsgarantie gevraagd, zodat men weet dat er samen wordt gewerkt. Daarnaast beschikt elk maatje over een Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Zwollenaren die om hulp vragen, worden bijgestaan met raad en daad. De vrijwilligers zijn als een (schuldhulp) 'maatje' (SHM) voor hen.

KIA Stichting Exodus

Het collectiedoel op zondag **20 oktober** is Stichting Exodus. Net als Gevangenzorg Nederland is dit een partnerorganisatie van Kerk in Actie. Men wil ex-gedetineerden kansen bieden om te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. Veel

**kerk
in actie**

gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Tijdens hun detentie worden gevangenen bezocht door vrijwilligers. Zij bieden een luisterend oor, stellen vragen en proberen iemand verder te helpen door morele en praktische ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar een baan na de detentie.

ATD Vierde Wereld/'t Zwervel

De collecte op zondag **27 oktober** is bestemd voor recreatieboerderij 't Zwervel in Wijhe. Men werkt daar vanuit het gedachtegoed van ATD



Vierde Wereld. ATD staat voor Aide à Toute Détresse: Hulp bij iedere nood. Dit is een internationale beweging die in 1957 door de Franse priester Joseph Wresinski (1917-1988) is opgericht. Deze priester werkte destijds samen met zeer arme gezinnen die leefden in een krottenwijk even buiten Parijs. De huidige beweging wil mensen met een verschillende filosofische, religieuze en maatschappelijke achtergrond samenbrengen.

Men kiest voor een integrale aanpak waarbij de mens in armoede benaderd wordt als een geheel en niet versnipperd in deelproblemen. Vierde Wereld Recreatieboerderij 't Zwervel in Wijhe is daar een voorbeeld van. De boerderij 't Zwervel geeft arme gezinnen en anderen een unieke gelegenheid elkaar in alle vrijheid te ontmoeten. Ze is een springplank voor solidair samenleven.

Jeugdwerk

De tweede collecte op zondag **27 oktober** is bestemd voor het jeugdwerk in onze eigen gemeente.

Voedselbank Zwolle

Op zondag **3 november** (Oogstdienst) vraagt de diaconie een bijdrage voor de Voedselbank in Zwolle. De economie kent groeicijfers, maar het aantal voedselbanken groeit ook. Dat is helaas de wrange werkelijkheid.

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de doelgroep van eten te kunnen voorzien, werkt men samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen zij er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van hulpvragers te vergroten, werkt de voedselbank samen met lokale organisaties die mensen helpt om weer op eigen benen te staan. Streven is dat voedselhulp een tijdelijk karakter heeft.



Voedselbank Zwolle maakt deel uit van de landelijke organisatie Voedselbanken Nederland. De aangesloten voedselbanken groeien explosief. Wekelijks worden zo'n 40.000 voedselpakketten vanuit 169 vestigingen uitgedeeld en zijn ongeveer 140.000 Nederlanders afhankelijk van de voedselbank, waarvan 40% jonger is dan 18 jaar. Wat begon als lokaal initiatief is uitgegroeid tot een landelijke vereniging met ruim 11.700 vrijwilligers. De Voedselbank is gevestigd in de Marslanden.



GEDEELDE KERK EN TOMPOUCE

Het kerkelijk landschap van Nederland kenmerkt zich door een grote verscheidenheid, verdeeldheid zo u wilt. Dit geeft ruimte aan gelovigen en zoekenden om woorden en klanken te vinden die passen bij waar en hoe ze in het leven staan, en hoe zij zich tot God verhouden. Maar het is buitengewoon triest te beseffen dat die verscheidenheid veelal is ontstaan door en vanuit strijd. Strijd die families, wijken en dorpen splitte en zorgde voor geïsoleerde gemeenschappen. En hoewel de overtuiging er was het goede te doen, verdeelde de hardheid en heerste de intolerantie. Een verdeeldheid die mijns inziens maar in weinig situaties gelegitimeerd kan worden of werkelijk geïnspireerd kan zijn vanuit de Schrift.

Een kerk die gedééld wordt is echter wat anders. Een kerk die gedeeld wordt door mensen die verschillend in het leven staan, die visies delen en tegelijk

respecteren, dat is een ándere kerk. Een gemeenschap waar gedeeld wordt van overvloed of juist van het weinige, daar waait een andere Wind. Kijk eens om u heen hoeveel dit gebeurt. Al die grijpende handen naar werk wat er ligt, de (vrije) tijd die gedeeld wordt, geldt dat beschikbaar komt voor al die activiteiten. Zo geraakt een gedeelde kerk 'instituut af' en groeit naar een levende gemeenschap.

Onlangs zat ik met de kinderen voorin de kerk en we bogen ons over een moeilijk thema. Wat is dijn, wat is mijn? Elk kind kreeg een 'cadeau', een bezit toegewezen. Het was de inhoud van een doos 'zelfmaaktompouce'. Het ene verbondsschaapje zat met een zakje droog poeder, de ander met een maatbakje, weer een ander met de lege doos (met op de achterzijde het recept!). Beteuterd keken ze naar de zojuist verkregen schat. Wat moesten ze daarmee? Hoewel op het eerste oog nutteloos, bleek dat dit zomaar aan de groep geven voor sommigen toch een grote stap was. Toen de verpakking een wenkend perspectief bood van zelfgemaakt gebak bleek de bereidheid tot delen snel gevonden. En zo deed ieder afstand van zijn goed (ingrediënten) en kennis (recept) en werd in twee groepen de heerlijkheid gemaakt en gezamenlijk in een kring genuttigd. Oudere kinderen ontfermden zich over jongere en het bereiden, (voor)proeven, schoonmaken werd ge/verdeeld. Het 'mijn' bleek in waarde te stijgen toen het 'dijn' werd.

En zo gingen deze kinderen de gemeente voor. Een gedeelde kerk is een levende kerk. In de gedeelde kerk staan geen Heerenbanken, bepaalt de (kerkelijke) afkomst niet jouw status in de gemeenschap, heeft geld en goed een onschatbare waarde indien het gedeeld is met allen. Daar worden tijd en kwaliteit naar vermogen beschikbaar gesteld. En het kan niet anders dat wanneer dit plaatsvindt de liefde tegen de plinten klotst en over de drempel de stad in vloeit.

De ultieme symbolisatie van de gedeelde kerk vinden we in het Heilig Avondmaal. Daar waar de Bruidegom zich deelt aan de bruid. Waar de bruid in een kring zonder begin en einde zich deelt aan zichzelf. Waar handen naar elkaar reiken op de oude grond waar de kring al eindeloos lang samenkomt en zich deelt en deelt. Sprekend, zingend, luistert over een Eeuwige deler die van geen openhouden weet, want wat Zijn hand begon (te delen)...

Tompouce delen tijdens het Heilig Avondmaal? Tja, dat gaat misschien wel ver. Maar tompouce delende kinderen... Dáár kan ik geen genoeg van krijgen!

Bert Schaak

DIENSTEN GROTE KERK

Thema in het najaar: Psalm en poëzie.

Psalmen, die verwoorden wat een mens meemaakt in het leven in relatie tot mens, God en geloof. Gedichten kunnen soms een diepere laag aanboren om dat wat in het leven omgaat te kunnen verwoorden en bezingen.



- 6 oktober: Michaëlsviering Vesper, Psalm 37. Liturgen Els Rademaker-Vos en Harry Steenbergen
- 13 oktober: Michaëlsviering, Psalm 130. Liturg ds. Margo Jonker
- 20 oktober: Michaëlsviering Psalm 121. Taizé-viering
- 27 oktober: Michaëlsviering Psalm 84. Liturg Jan Doelman

De aanvang van de diensten is steeds om **17.00 uur**. Meer informatie over de vieringen: www.academiehuis.nl/stadskerk/vieringen.

KOSMOS

Wijd is de wereld
 En diep is de zee
 Hoger de bergen
 Een wolk vaart mee.
 Mensen komen
 Mensen gaan
 Zó blijft een wereld
 bestaan.

Bertie Pauw

FLAMBOUW NOVEMBER 2019

Kopijdatum:	Dinsdag 22 oktober 2019
Verschijning:	Zondag 3 november 2019

AGENDA

Alle bijeenkomsten zijn in het gemeentecentrum, tenzij anders vermeld. Over bijna alle activiteiten vindt u elders in deze (of de vorige) Flambouw meer informatie.

Datum	Tijd	Activiteit
Maandag	20.00 - 22.00	Cantorij (niet tijdens schoolvakanties)
Eerste zondag van de maand	Na kerktijd	Inloopspreekuur kerkenraad
Di 1 okt.	20.00	Leerhuis
Wo 2 okt.	19.30	Kerkenraadsvergadering
Zo 6 okt.	17.00	Michaëlsviering, Grote Kerk
Di 8 okt.	13.30	Oec. gespreksgroep 'Het verhaal gaat'
Wo 9 okt.	09.45	Oec. gespreksgroep 'Als vrouwen aan het woord komen'
Zo 13 okt.	11.00	Ondertekenen brieven Amnesty International
Zo 13 okt.	11.00	Bijpraatmoment financiële situatie gemeente
Zo 13 okt.	17.00	Michaëlsviering, Grote Kerk
Wo 16 okt.	20.00	Gespreksgroep 25-40 jaar over geloof en levenskunst
Do 17 okt.	18.00	Maaltijdgroep Zwaan-schuif-aan
Zo 20 okt.	10.00	Catechese Onder-de-zwaan
Zo 20 okt.	17.00	Michaëlsviering, Grote Kerk
Zo 27 okt.	11.00	Wereldwinkelverkoop
Zo 27 okt.	17.00	Michaëlsviering, Grote Kerk
Di 29 okt.	20.00	Leerhuis
Wo 13 nov.	19.30	Gemeente-brainstormavond

CONTACT

Kerk Adres : Koestraat 2-4, 8011 NK Zwolle, tel. (038) 4217237
 E-mail : info@elkz.nl
 Website : www.elkz.nl
 Facebook : www.facebook.com/LutherseGemeenteZwolle
 ING Bank : NL81 INGB 0000850125 t.n.v. Evangelisch Lutherse Gemeente Zwolle
 Triodos Bank : NL13 TRIO 0198527764 t.n.v. Evangelisch Lutherse Gemeente Zwolle

Predikant : ds. M.E. Jonker, Reggelaan 68, 8033 AW Zwolle,



Verhuur kerk en zaal : verhuur@elkz.nl

Collectebonnen : Collectebonnen kunt u na de dienst kopen bij
 Mw. J. Wildeman - Dekker, R. Kanning en J.M. Nauta



De Flambouw verschijnt 11x per jaar en kost € 15,00 per jaar, maar is gratis voor leden die aan Kerkbalans bijdragen. De Flambouw is ook online te lezen via onze site: www.elkz.nl. Hier vindt u tevens ons privacyreglement.

De Flambouw biedt ruimte aan inhoudelijke discussie van gemeenteleden. Bijdragen, mits niet anoniem, worden na beoordeling door de redactie geplaatst. Deze bijdragen verwoorden niet de mening van de kerkenraad of Lutherse kerk.