

/ *de* FLAMBOUW

MAANDBLAD VAN DE EVANGELISCH- LUTHERSE GEMEENTE ZWOLLE



*In een open kerkgemeenschap kunnen ook mensen van buiten de kerk, zonder
'geloofspapieren', meedoen.
Annemarie Hagoort.*

Februari 2020

Diensten van de Evangelisch Lutherse Gemeente,

datum/dag	voorganger	ouderling van dienst/lector/organist
2 februari 4e zondag na Epifaniën	Ds. M.E. Jonker	Jan Nauta/ Harry Konings/ Gea Hoven
9 februari 5e zondag na Epifaniën	Ds. M.E. Jonker	Elly v/d Spek Marga Zwanenburg Gea Hoven
16 februari 6e zondag na Epifaniën	Ds. E. de Fouw	Jan Grisnich Johanna Wildeman Gea Hoven
23 februari Laatste zondag na Epifaniën	Ds. T.K. van Dam	Truus Mulder Henny Haverkamp
1 maart Invocabit	Ds. M.E. Jonker	Jan Nauta Marga Konings

¹ Waalse Kerk: Schoutenstraat 4, Zwolle

² Oosterkerk: Koewegje 2, Zwolle

³ Doopsgezinde Kerk: Wolweverstraat 9, Zwolle

Op 2 februari is de oppas voor de jongste kinderen in de Lutherse kerk (ingang via de Koestraat) en blijft de kindernevendienst in de Doopsgezinde kerk in een eigen ruimte.

Op 16 februari zijn we in Kampen en daar is de oppasdienst in een ruimte in de kerk. De kinderen van de kindernevendienst blijven in de kerk, terwijl ze in stilte een opdracht kunnen doen.

Zwolle: Aanvang 10.00 uur

oppas 0-4 jaar	nevendienst 4-12 jaar <small>j=jongste, o=oudste kinderen</small>	andere informatie elke zondag is er koffie/thee/limonade na de dienst
Jaline Gabrielle	Ineke	1 ^e collecte: INLIA 2 ^e collecte: ELKZ Locatie: Doopsgezinde Kerk³
Wieteke Sophia	Chris (j en o) Consistorie/keuken Kerkwijzer in eigen kerk	1 ^e collecte: Lutherstichting 2 ^e collecte: ELKZ Locatie: Waalse Kerk¹
Marga Annalies	Hanneke	1 ^e collecte: Stichting Mariposa Peru 2 ^e collecte: ELKZ Gezamenlijke viering met de ELG Kampen Locatie: ELG Kampen
Lianne Josianne	Petra Consistorie/keuken	1 ^e collecte: Hart van Zwolle 2 ^e collecte: ELKZ Viering Heilig Avondmaal Locatie: Waalse Kerk¹
Rienke Mies	Bert	1 ^e collecte: Golfstaten. De kracht van Bijbelverhalen. Kerk in Actie. 2 ^e collecte: ELKZ Locatie: Oosterkerk²

VERVOER NAAR DE KERK

In januari en februari kerken we zoals bekend elders. Voor sommige gemeenteleden, die gewend zijn met de auto naar de (Lutherse) kerk te komen is dat lastig.

Wij bieden een parkeerservice aan: u kunt gewoon bij de Lutherse kerk parkeren, op het kerkplein aan de Potgietersingelkant. Graag wel zo parkeren dat een ieder ongehinderd weg kan rijden. Er is plaats voor zo'n vijf of zes auto's.

Vanaf onze parkeerplaats zorgen wij voor een pendeldienst naar de kerk waar de dienst plaats vindt (Waalse Kerk, Doopsgezinde Kerk, ELG Kampen, Oosterkerk). Na kerktijd wordt u uiteraard weer teruggebracht naar de Lutherse kerk.

Als u van deze service gebruik wilt maken moet u om 09.30 uur klaarstaan op het kerkplein (voor de dienst in Kampen op 16 februari geldt 09.15 uur). U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Wij staan er gewoon!

Daarnaast kunt u natuurlijk gebruik maken van de gewone auto-ophaaldienst. Daarvoor kunt u zich melden bij Wim Kliffen,

BIJ DE EREDIENSTEN

Op **zondag 2 februari** vieren we in de Doopsgezinde kerk. Op deze zondag zet de Doopsgezinde gemeente koffie voor ons. We kunnen na de viering samen koffiedrinken in de kerk. Oppas en kerkwijzer zijn in de Lutherse kerk, net als op de zondagen als we in de Waalse kerk vieren.

Op **zondag 9 februari** vieren we in de Waalse kerk. Tijdens de viering is er 'Gaan als een zwaan' voor tieners. Na de viering praten Truus en Bart ons bij over besluiten uit de kerkenraad m.b.t. verbouwing, financiën en formatie.

Op **zondag 16 februari** vieren we in de kerk van onze combinatiegemeente Luthers Kampen. Aan de Burgwal 85 komen we bijeen in een viering die onder onze hoede valt en waar natuurlijk iedereen, en zeker ook de Lutherse gemeente van Kampen welkom is. In deze viering gaat voor ds. Erwin de Fouw, van 2011 tot 2016 predikant van onze gemeente. Het is ontzettend fijn, dat hij weer een keer voor kan gaan. En we hopen dat dat in de komende jaren ook weer een keer in onze eigen kerk zal zijn.

Er is oppas in de consistorie van de kerk. Voor kinderen van de kindernevendienst is er een activiteit achter in de kerk.

Op **zondag 23 februari** gaat de ons vertrouwde ds. Chica van Dam voor in een viering van het Heilig Avondmaal in de Waalse kerk.

Op **zondag 1 maart** zijn we te gast in de Oosterkerk. Ds. Iemke Epema gaat daar voor. Iedereen heel hartelijk welkom.

Zondag 8 maart is de viering in de Waalse kerk (tenzij de verbouwing zo voorspoedig gaat, dat we al weer in onze eigen kerk kunnen).

GIJ HEBT ONS TOT ÉÉN BROOD GEMAAKT

Gij hebt ons tot één brood gemaakt,
 Gij hebt ons aan elkaar gevlochten;
 Gij hebt ons ook een naam gemaakt,
 dat wij elkaar als broeders* zochten.
 Zo zijn wij altijd onvervreemdbaar
 en altijd aan elkaar gewaagd.
 Zo worden mensen onontwarbaar:
 de ene die de ander draagt.

Maar niemand is het zoutend zout,
 of desem, die het brood doet rijzen.
 Het broederhuis wordt niet gebouwd,
 de scheidingmaker stelt zijn eisen.
 Dan wordt de broeder onbestaanbaar,
 als niemand aan zijn naam zich waagt;
 dan worden mensen onherkenbaar
 als niemand meer de ander draagt.

Gij hebt ons tot één brood gemaakt
 en hebt Uzelf ons uitgeschonken.
 Gij zijt tussen ons zoekgeraakt,
 gij zijt in onze dood verdronken.
 Zo zijn wij voortaan onvervreemdbaar:
 de Zoon heeft zich aan U gewaagd !
 Wij zijn elkander onvervreemdbaar:
 de Ene, die de and'ren draagt.

Wonno Bleij (1937-2011), luthers predikant/componist/dichter, schreef dit lied bij
 Matt. 5:13 vv, geïnspireerd door de volgende tekst van Luther:
*Also heissen wir nun in Christo gepflanzt oder vereinigt, und gleichwie in einem
 Kuchen gebacken...*

* voor "broeder" kan ook zuster of naaste worden gelezen.

UIT DE GEMEENTE

In memoriam dhr. J.E. (Bert) Siliakus, echtgenoot van mw. Suze Siliakus

Op maandag 6 januari j.l. is overleden dhr. J.E. Siliakus uit Epe, in de leeftijd van 90 jaar. Samen met zijn vrouw woonde hij de laatste decennia van zijn leven aldaar. Zijn Lutherse 'wieg', zo noemde dominee Hans Mudde het, stond in Bussum. Met Ds. Hans Mudde heeft hij vaak diepe gesprekken gevoerd. Over de kern van het geloof: zijn geloof in de genade en goedheid van de Eeuwige God verschenen in Christus. Dagelijks lazen hij en zijn vrouw Suze in 'de Heilige Schrift', baden zij samen uit dankbaarheid voor het zo lange en gezegende leven dat hun ten deel was gevallen, de natuur om hen heen en de mensen nog dichter om hen heen. Hun huis heette niet voor niets: Sola Fide.

Op 9 februari vond zijn crematie plaats, na een afscheidsbijeenkomst in de woonkamer van hun eigen huis. Wij bevelen dhr. Siliakus aan in de hoede van de Eeuwige.

Wij wensen zijn echtgenote moed en sterkte toe.

ds. H. Mudde, ds. M. Jonker

Ingekomen:

Vanuit Ede: Mevr. G.B. Maas ,

Dedemsvaart

Verhuisd:

Dhr. R.E. Weijer Meppel

Uitgeschreven op eigen verzoek:

Mevr. Struikman-Heijmans, Steenwijk

Mevrouw C.M. Rijers-Hoogestijn, Zwolle

BONHOEFFER ACTIVITEITEN

In verband met de verbouw van het gemeentecentrum zijn de Bonhoefferactiviteiten verzet. De film 'Agent Grace' wordt vertoond op dinsdag 21 april, om 19.30 uur in de kerk. De lezing van Prof. Dr. Edward van 't Slot over Bonhoeffer wordt gehouden op 10 juni in het gemeentecentrum.

LEREN VAN LUTHER - AFSLUITING MET BONHOEFFERFILM IN UTRECHT

De cursus Leren van Luther wordt op zaterdag 29 februari afgesloten in de Nicolaikerkerk, Nicolaaskerkhof 8, in Utrecht. De film 'Die letzte Stufe' wordt vertoond. Alle deelnemers aan de cursus van harte welkom!

Het is fijn om even aan te geven bij Margo Jonker of je van plan bent te komen, t.b.v. de organisatie in Utrecht.

Het programma is als volgt:

13.00-13.30: Inloop met koffie en thee

13.30-15.15: film

15.30: nagesprek

16.00: afsluitende Vesper op het hoogkoor van de kerk.

EEN GOED VERHAAL IN DE STAD - WANDELEN DOOR LUTHERS AMSTERDAM

Met Gert van Klinken wandelen we door Luthers Amsterdam. Op **7 maart 2020 om 9.15 uur** nemen we de trein naar Amsterdam. Iedereen neemt eigen brood en drinken mee. Na aankomst op Amsterdam Centraal wandelen we onder leiding van Gert van Klinken, die zich sinds 2000 ontwikkeld heeft als Amsterdamkenner. We bezoeken plekken die kenmerkend zijn voor de ontwikkeling van de Lutherse traditie in Amsterdam. En ongetwijfeld worden we meegenomen in andere indrukwekkende stadsgeschiedenissen. Het Luthers Museum kunnen we bezoeken. Om 15.30 uur nemen we de trein terug naar Zwolle. Een goede loopconditie is wel een vereiste. Opgave bij margojonker@kpnplanet.nl is noodzakelijk, ook omdat het handig en goedkoop is om samen te reizen.

REIS MEE NAAR TAIZÉ - VOOR JONGEREN TUSSEN 20 EN 30 JAAR!

Voorbereiden op 25 februari a.s.

Taizé is een oecumenische leefgemeenschap, die zich richt op jongeren. Het is een intensieve week van bezinning en ontmoeting, verdieping en geloof. Gabriele Woltinge en Margo Jonker willen graag met de jongeren uit onze gemeente naar Taizé. We reizen eenvoudig, het verblijf in Taizé is in eigen tenten.



In Taizé komen jongeren uit heel Europa. Internationale ontmoeting en gesprek maken een bezinningsweek in Taizé uniek. In Taizé doen we mee aan het programma, dat bestaat uit gesprek en ontmoeting, vieringen en bezinning. En ja, ook een lichte vorm van corvee.

De reis is gepland van 4 tot en met 12 juli 2020 en zal ongeveer 275 euro kosten. De voorbereidingsavond is op 25 februari, om 20.00 uur bij Margo Jonker, Reggelaan 68. Mochten de kosten voor de reis te hoog zijn, treedt dan in overleg met Margo Jonker om te kijken naar mogelijkheden voor subsidie. Opgave graag zo snel mogelijk margojonker@kpnplanet.nl

Stille *Uitwisseling* *Bezinning* **Diepte** *vrijheid* *Geloof* *Vriendschap* **Ontdekken**
Bijbel **Jong**

DOORGAANDE ACTIVITEITEN:

- Lectio Divina – 3, 10, 17, 24, 31 maart 2020
- Zwanenpad – 2 april bij de Vreugdehoeve aan de IJssel.
- Palmpasenstokken maken, 4 april
- Leerhuis – vier blokken van vier dinsdagavondenavonden – Zie elders informatie.
- Een goed verhaal gezien: Film Bonhoeffer, 21 april
- Bijeenkomst nieuwe leden in mei – 13 mei 2020
- Hemelvaart en Dauwtrappen – 21 mei
- Noordelijke Buitendag op zondag Trinitatis in Stadskanaal op zondag 7 juni.

OMZIEN

In de ontmoeting tussen mensen ligt een bron van kracht en dat is van belang voor een levendige gemeente. Gelukkig zijn er in de gemeente allerlei contacten en is er zorg voor elkaar indien nodig.

Om de gemeente te versterken wil de kerkenraad graag dat de onderlinge verbondenheid aandacht krijgt. Marga Zwanenburg en Margo Jonker hebben zich daarover gebogen en werken aan een plan daarvoor.

Er is een katern in de maak waarin beschreven wordt hoe het onderlinge contact te verdiepen. En we zoeken mensen die, naar hun eigen kunnen en met hun eigen gaven, contacten willen onderhouden in de gemeente.

Indien u daaraan wilt meewerken en namens de kerk contact wilt onderhouden bij mensen bij u in de buurt dan zou de kerkenraad zeer verheugd zijn.

U kunt daarvoor Marga Zwanenburg en Margo Jonker aanspreken. Zij kunnen u meer vertellen. Uw reactie wordt zeer op prijs gesteld.

- margojonker@kpnplanet.nl of

VERBOUWEN

Bij het verschijnen van deze Flambouw is de eerste maand van verbouw al weer achter de rug. Het gemeentecentrum zal een metamorfose ondergaan. Wat indrukwekkend om te zien hoe installateurs en bouwvakkers zonder terughoudendheid aan het werk gaan. Ze trekken alles los, zagen muren door, bouwen nieuwe afscheidingen, verplaatsen deuren, leggen kabels op nieuwe plekken. En verkennen een gebouw met een lange geschiedenis en waar in de loop van de tijd ook van alles aan geklust is.

Straks, als alles is weer afgedekt is en klaargemaakt voor een nieuwe tijd, zullen we alleen het resultaat zien. Maar vooralsnog is het ruw werk, precies plannen, zorgvuldig aansluiten en de basis maken voor een fris en vernieuwd gemeentecentrum.

Ondertussen kerken we op verschillende plekken in de stad. Dat is soms even zoeken. Maar het is mooi om te zien dat we elkaar vinden. En meer dan dat. We vinden nieuwe contact in de stad in en om de kerken waar we heen gaan. Dat is in februari zeker nog zo. En waarschijnlijk ook de eerste twee zondagen van maart.

Daarnaast zijn doordeweekse activiteiten voornamelijk in de Oosterkerk. En vanwege de avonden voor Groot Huisbezoek zijn er momenten van ontmoeting en gesprek in Zwolle en ook in Zuidwolde, Dalfsen en Nunspeet. De kerk zwerft. Zwaanschuifaan is een paar weken op andere voet georganiseerd. Ik heb al gehoord dat er op verschillende plekken in huiskamers wordt gegeten in de traditie van: welkom bij mij aan tafel. Gastvrijheid voor en door gemeenteleden. Van harte hoop ik, dat we al zwervende elkaar blijven vinden en opzoeken, en straks elkaar weer terugzien in de kerk en in een vernieuwd gemeentecentrum.

Margo Jonker

UIT DE KERKENRAAD

Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste punten uit de kerkenraadsvergadering op 8 januari 2020:

We hebben stilgestaan bij de renovatiewerkzaamheden en de afwijzing van de vergunningsaanvraag door de Welstandscommissie van de gemeente Zwolle. Inmiddels is een nieuwe aanvraag ingediend en de verwachting is dat er geen vertraging zal ontstaan. Op zondag 22 maart a.s. zal het gemeentecentrum na de viering op feestelijke wijze officieel worden ingewijd. Er wordt in de kerkenraad gewerkt aan de invulling van een kort programma. Noteert u de datum alvast? Een verdere uitnodiging volgt binnenkort.

Ook is opnieuw uitgebreid gesproken over de financiële situatie. De verschillende opties die er zijn, hoe om te gaan met het begrotingstekort zijn in alle openheid met elkaar besproken. In de komende kerkenraadsvergadering op 5 februari a.s. wordt een definitief besluit genomen t.a.v. beperking van de formatie predikantsplaats. Na de viering op 9 februari a.s. wordt de gemeente hierover geïnformeerd. U leest hier meer over elders in deze Flambouw.

De diaconie sluit het lopende diaconale project 'Versterk de Kerk in het Midden-Oosten' op Palmzondag, 5 april a.s. af. Er is inmiddels een keuze gemaakt voor een nieuw diaconaal project. Dit wordt tijdens de gemeente-avond op 15 april 2020 gepresenteerd.

Jan Pijnaker heeft te kennen gegeven, dat hij zijn ambt als diaken met ingang van januari 2020 met een tweede termijn verlengt. We zijn hier als kerkenraad blij mee.

Elly van der Spek en Petra Lip hebben naar aanleiding van de brainstormavond over het behouden en vergroten van de betrokkenheid van gemeenteleden enkele ideeën, die daar naar voren zijn gebracht, verder uitgewerkt en op papier gezet. De organisatie van een gezamenlijke maaltijd voor jonge gezinnen en de Open Monumentendag op 19 september 2020 worden als eerste activiteiten opgepakt.

Aan de landelijke Kerkenradendag van de Evangelisch-Lutherse Synode op zaterdag 8 februari a.s. in Den Haag zal vanuit onze gemeente met een ruime afvaardiging van 7 kerkenraads-/gemeenteleden worden deelgenomen.

Met vriendelijke groet,

Elly van der Spek,
Secretaris

VAN DE VOORZITTER

Op 8 januari 2020 heeft de kerkenraad zich opnieuw gebogen over de financiële situatie van onze gemeente. Sinds het voorjaar van 2019 hebben we u tijdens verschillende koffiepraatjes meegenomen in de actuele cijfers van de inkomsten en uitgaven van onze gemeente. We begonnen 2019 met een begrotingstekort van € 25.000. In de laatste helft van het jaar heeft u laten zien dat de gemeente u zeer aan het hart gaat en is het begrotingstekort dankzij een toename van de inkomsten uit Kerkbalans en enkele incidentele giften behoorlijk teruggebracht. Dit is een prachtig resultaat, waar we als Kerkenraad dankbaar voor zijn.

Om tot een verantwoord besluit te kunnen komen hoe we de inkomsten en uitgaven voor de komende jaren in evenwicht kunnen krijgen, hebben we een aantal uitgangspunten met elkaar besproken.

Op 5 februari 2020 nemen we op basis van de financiële resultaten van 2019 en de besproken uitgangspunten een besluit over aanpassing van de formatie predikant.

Op zondag 9 februari 2020 zullen we u na de dienst informeren over dit besluit en de wijze waarop we het besluit hebben genomen.

*Truus Mulder,
voorzitter kerkenraad*



Renovatie gemeentecentrum

RENOVATIE GEMEENTECENTRUM

De renovatie is in volle gang. Na veel breekwerk wordt er nu weer volop gebouwd. De vergunning laat nog op zich wachten, de kleur van de achtergevel aan het plein en Witvoetsteeg is afgewezen door de welstandscommissie. In het ontwerp zou dit een lichte kleur worden maar volgens de commissie is dit niet in overeenstemming met de omgeving.

De omgevingsvergunning aanvraag is opnieuw ingediend en we gaan er van uit dat deze nu wel wordt goedgekeurd.

De ingang vanaf het plein naar de kerk gaat ook veranderen en de deur wordt vernieuwd. Hierdoor komt er ook een nieuw slot op de deur. Dat betekent dat u met de oude sleutel niet meer naar binnen kunt. We gaan een nieuwe sleuteluitgifte doen.

Indien u een sleutel had en weer nodig hebt vraag deze dan tijdig aan via beheer@elkz.nl of.

De kerkrentmeesters gebouwen

Janke Geertsma

Cor Noorda

Tijdens de renovatie komen we als gemeente op allerlei andere plekken samen. Graag ontvangen we hiervan foto's of filmpjes, zodat we na de renovatie een mooi beeld kunnen schetsen hoe we het 'gemeente-zijn' in deze periode hebben vormgegeven. Ook foto's of filmpjes van de verbouwing zijn welkom. Chris Eekel zal al het beeldmateriaal verzamelen. U kunt uw bijdragen naar hem sturen

Namens de stuurgroep Renovatie,

Petra Lip en Elly van der Spek

AMNESTY INTERNATIONAL

Op 2 februari liggen er na de dienst in de Doopsgezinde kerk 3 Amnesty-brieven klaar om te tekenen.



Colombia: medewerkers mensenrechtenorganisatie bedreigd.

Sinds augustus worden medewerkers van de Colombiaanse mensenrechtenorganisatie dhColombia thuis en op kantoor in de gaten gehouden door onbekende mannen. Een van de werknemers is zelfs met de dood bedreigd. dhColombia is een organisatie die juridische hulp verleent aan slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Ook behandelen ze zaken waarbij hoge ambtenaren van het leger en de overheid betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen. Dat ligt zeer gevoelig. Vanwege hun werk worden medewerkers en hun familie voortdurend bedreigd. Slechts een medewerker krijgt van de overheid bescherming. In oktober vroeg de organisatie bij de autoriteiten om meer bescherming van hun werknemers. Ze willen twee beveiligers voor persoonlijke beveiliging, een auto en beveiliging van hun hoofdkantoor. Maar de overheidsinstantie die hiervoor verantwoordelijk is, heeft tot op heden geen maatregelen getroffen.

Irak: mensenrechtenadvocaat opgepakt en verdwenen.

De 29-jarige advocaat Ali Jaseb Hattab al-Heliji is op 8 oktober ontvoerd. Twee dagen voor zijn verdwijning bedreigden mannen van de Irakese veiligheidsdienst hem. Ze zeiden dat hij moest ophouden met zich uit te spreken op Facebook over de vele demonstranten die gedood zijn tijdens de massaprotesten die begin oktober in Irak uitbraken.

Ali al-Heliji kreeg op 8 oktober een telefoontje van een vrouw die met hem wilde afspreken. Al-Heliji dacht dat het om een nieuwe zaak ging. Maar meteen nadat ze elkaar hadden getroffen stopten er twee zwarte pick-up trucks met gewapende mannen. De mannen zijn vermoedelijk onderdeel van een tak van het Irakese leger. Ze trokken Ali bij zijn auto vandaan en reden met hem weg. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen.

In Irak gaan mensen sinds begin oktober massaal de straat op. Ze eisen betere basisvoorzieningen en een einde aan de corruptie in het land. De autoriteiten zetten buitensporig geweld in om de protesten de kop in te drukken, waaronder traangas en sluijschutters. Activisten, advocaten en journalisten worden mishandeld of opgepakt, of ze verdwijnen. Er zijn al 400 mensen omgekomen en meer dan 18.000 mensen raakten gewond

Rusland: 6 jaar cel voor jonge activisten.

Yan Sidorov en Vladislav Mordasov wilden op 5 november 2017 op de stoep van een overheidsgebouw in Rostov aandacht vragen voor honderden inwoners die

hun huizen verloren bij een grote brand eerder dat jaar. Tijdens hun voorbereidingen pakte de politie hen op. Op 4 oktober 2019 veroordeelde een rechter beide activisten tot 6 jaar in een streng strafkamp voor 'een poging tot het organiseren van massarellen'.

Een derde man, Viacheslav Shashmin, werd op 5 november 2017 ook gearresteerd, op enige afstand van het overheidsgebouw. Hij beweert Sidorov en Mordasov niet te kennen en niet te hebben deelgenomen aan hun vreedzaam protest. Toch kreeg hij een voorwaardelijke straf van 3 jaar opgelegd omdat hij volgens de rechter zou hebben willen deelnemen aan massarellen.

Yan Sidorov en Vladislav Mordasov zeggen tijdens hun voorarrest te zijn gemarteld. Zij moesten bekennen dat ze van plan waren een gewelddadig protest te organiseren. Tijdens de hoorzitting weigerde een derde van de getuigen hun eerdere getuigenis te bevestigen, omdat ze deze onder dwang zouden hebben afgelegd.

Schrijven helpt. Voor de personen voor wie geschreven is, wordt 1 op de 3 mensen vrijgelaten of krijgt een betere behandeling.

Graag uw medewerking.

Everdien Sanderman



BERICHTEN VANUIT DE DIACONIE

DIACONALE COLLECTES

Stichting INLIA



De diaconie collecteert op zondag 2 februari voor de Stichting Inlia.

INLIA, het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers, is een organisatie die zich inzet voor het bieden van hulp aan asielzoekers. INLIA is voortgekomen uit de betrokkenheid van lokale geloofsgemeenschappen bij het lot van asielzoekers.

Stichting Mariposa Peru

Op zondag 9 februari is diaconale collecte bestemd voor de Stichting Mariposa Peru.



Deze stichting zet zich in voor arme kinderen en hun families in Peru. De aangeboden hulp richt zich op gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting. Veelal gaat het om individuele hulp aan kinderen en hun ouders. De kleinschalige stichting draait volledig op vrijwilligers en is afhankelijk van giften en donaties.

Hospice Verzorgingscentrum Het Zand

De diaconale collecte op zondag 16 februari is bestemd voor Hospice Lotus van verzorgingscentrum Het Zand. De diaconie vindt het belangrijk dat er in de stad faciliteiten zijn voor een goed functionerende hospice. Het werk aldaar wordt gedaan met liefde en inzet van vrijwilligers. Dat geldt ook voor de hospice aan de Wipstrikkerallee. Beide locaties verdienen onze aandacht.



Stichting Hart van Zwolle

Op zondag 23 februari collecteert de diaconie voor Stichting Hart van Zwolle. Deze Zwolse stichting wil enthousiaste jongeren verbinden aan kwetsbare Zwollenaren zonder netwerk. Men inspireert jongeren om netwerk en hulp te bieden aan stadsgenoten die in een sociaal isolement leven. Jongeren die zich beschikbaar stellen worden begeleid bij de hulp die ze aan anderen bieden. Op die manier wil men kwetsbare mensen helpen en wordt aan jongeren de mogelijkheid geboden om van betekenis te zijn voor een ander.



Jeugdwerk

De 2^e collecte op zondag 23 februari is bestemd voor het Jeugdwerk in onze eigen gemeente.

KIA Project: De kracht van Bijbelverhalen

Op zondag 1 maart staat de diaconale collecte in het teken van de landelijke KIA collecte op deze zondag: De kracht van Bijbelverhalen. Het is een project met als doelgroep de christenen in het Midden-Oosten.

**kerk
in actie**

In de rijke Golfstaten werken miljoenen gastarbeiders zich in het zweet voor een schamel loon. Ze zijn naar de Golf gekomen in de hoop te kunnen sparen voor een betere toekomst. Maar ze weten nauwelijks te overleven. Veel van hen zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel. Maar hoe doe je dat als je niet kunt lezen of schrijven of daar simpelweg niet van houdt?

Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in snel tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door genoemde grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filippijnen. De meesten van hen kunnen niet lezen en schrijven. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in de storytelling-methode: een succesvolle interactieve methode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. Dit jaar wil het Bijbelgenootschap 280 voorgangers en gemeenteleden trainen in de Storytelling-methode in Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten. Elk jaar worden op deze manier zo'n 5500 gastarbeiders actief betrokken bij de Bijbel. "Door de training heb ik geleerd om het woord van God zo te delen dat het mensen raakt. Het is een grote zegen voor ons," aldus een van de deelnemers.

OPBRENGST DIACONALE COLLECTES VIERDE KWARTAAL 2019

Datum	Doel	Soort	Opbrengst (€)
6-10-19	Stichting Present Zwolle	plaatselijk	129,85
13-10-19	Stichting Voor Elkaar zwolle	plaatselijk	188,35
20-10-19	Stichting Exodus Nederland	landelijk	153,70
27-10-19	t Zwervel Wijhe	landelijk	158,60
3-11-19	Voedselbank Zwolle	plaatselijk	179,20
10-11-19	KIA project Guatemala	wereldwijd	154,93
17-11-19	Stichting Christ's Hope	wereldwijd	120,60
24-11-19	Project Versterk de Kerk in Midden Oosten	project/wereldwijd	186,55
1-12-19	Stichting Roemenië	wereldwijd	179,27
8-12-19	Augusta Victoria Hospitaal	wereldwijd	155,20
15-12-19	KIA project Nepal Visteelt	wereldwijd	148,14
22-12-19	Lilianefonds	wereldwijd	155,62
24-12-19	Light for the World	wereldwijd	286,40
25-12-19	Amnesty International	wereldwijd	186,25
29-12-19	Luther Stichting voor Europees Rusland	wereldwijd	206,47

Hierboven ziet u een overzicht van de opbrengsten van de diaconale collectes uit het laatste kwartaal van 2019.

In totaal werd er zes keer gecollecteerd voor het project Versterk de Kerk in het Midden Oosten.

Dit leverde samen € 830,28 op. Opgeteld bij de baten van andere acties en giften mogen we € 5231 op de thermometer zetten! Een recordopbrengst voor een project.

In die periode van drie maanden waren er drie collectes met een plaatselijk doel, voor in totaal € 497,40 en twee collectes met een landelijk aspect, in totaal € 312,30. Wereldwijde doelen waren vaker aan de orde, namelijk negen keer, dit bracht in dit kwartaal € 1592,88 op.

Voor het hele jaar zijn de opbrengsten: plaatselijk € 1466,37 van 11 collectes; landelijk € 1207,40 van 9 collectes ; wereldwijd € 3791,97 van 26 collectes.

Alle gulle gevers en geefsters hartelijk dank.

Berend Tiesinga, administrateur Diaconie.



NATUUR, GODS TWEEDE BOEK

In de NRC van 18 januari stond een interview met twee paleontologen, Jelle Reumer en zijn opvolger Anne Schulp. Paleontologen, oftewel fossielkundigen, bestuderen uitgestorven dier- en plantensoorten. Anne Schulp was een paar jaar geleden regelmatig in het nieuws bij een opgraving van een Noord-Amerikaanse dinosauriër, die nu onder de naam Trix het pronkstuk van Naturalis in Leiden vormt. Voor zover zijn hersenen het toelieten, heeft Tyrannosaurus rex ongetwijfeld gedacht dat hij de kroon op de schepping was. Wat is er geweldiger dan je te voeden met andere dinosauriërs ... Volgens Jelle Reumer maken trouwens kakkerlakken, pissebedden en – niet te vergeten – mensen evengoed recht op de eretitel ‘kroon op de schepping’.

Het Boek der Natuur

Volgens de kerkvader Augustinus spreekt God via twee boeken: het Boek der Schrift en het Boek der Natuur. De uitleg van beide boeken heeft regelmatig geleid tot strijd, die soms haast even gewelddadig werd als een Tyrannosaurus. In de 20^{ste} eeuw verwachtten heel wat theologen soelaas van het ontkoppelen van God en het Boek der Natuur. Uit de natuur iets over God leren, dat zou ons toch op dwaalwegen brengen? Die theologen hadden wel een punt, want het is verleidelijk om je eigen ideeën in de natuur te projecteren. Dan kom je tenslotte alleen jezelf tegen. Maar dat geldt evengoed voor het Boek der Schrift: wat je leest hangt af van de bril die je opzet.

Ontzag en vertrouwen

Je moet tamelijk selectief in het Boek der Schrift lezen om de natuur er *niet* in tegen te komen. Heel bont maakt het Psalm 29, helaas in onbruik geraakt samen met de vrolijke, springerige melodie die Louis Bourgeois ervoor schreef. En gesprongen wordt er in die psalm! Bomen, bergen, watervloeden – je zult maar in de buurt zijn als die gaan springen. Wat kan God daar in hemelsnaam mee te maken hebben?

Misschien dit: mensen leven te midden van machten en krachten die oneindig veel groter dan zichzelf. Sommige machten en krachten kunnen ze met vallen en opstaan leren beheersen. Met andere moeten ze leren leven. Ontzag is daarbij van levensbelang, en wie ontzag zegt, zegt God. Per slot van rekening zijn

mensen geen Baas van de Schepping – de hemel beware ons – maar maken ze deel uit van de Schepping.

Wie God zegt, heeft het over vertrouwen. Ontzag en vertrouwen dienen tot ons behoud.

Eddy Weeda

Power of humanity

33rd International Conference
of the Red Cross and Red Crescent

9-12 December 2019, Geneva



Honderden vertegenwoordigers van het Internationale Rode Kruis (ICRC) en vele andere organisaties namen deel aan deze conferentie, die drie dagen duurde en in Geneve werd gehouden. Alle aspecten, waarmee het ICRC zich dagelijks bezighoudt kwamen er ter sprake. Dit gebeurde veelal in kleinere, interactieve, paneldiscussies. In een dergelijke panel discussie werd door verschillende deskundigen aan de hand van stellingen gediscussieerd over het aangegeven onderwerp. Een belangrijk onderwerp voor het ICRC is de internationale humanitaire wetgeving. Binnen dit onderwerp is een van de belangrijkste aspecten de bescherming van de burgerbevolking tijdens een gewapend conflict. Omdat steeds meer gewapende conflicten zich verplaatsen naar en zich afspelen in grote steden en uitgestrekte verstedelijkte gebieden was het thema dit jaar de gewapende strijd in deze omgevingen. De internationale term hiervoor is *urban warfare*. De paneldiscussie waarvoor ik, met mijn achtergrond als VN waarnemer tijdens het beleg van Sarajevo en mijn optreden als getuige bij het Joegoslavië tribunaal, was uitgenodigd had dit onderwerp als discussiepunt.

Urban warfare is waarschijnlijk de meest complexe en moeilijkste vorm van oorlogvoering. Immers in een grote, uitgebreide stad komen alle aspecten van de samenleving bij elkaar: grote aantallen bewoners met zeer verschillende achtergronden en culturele, sociale en godsdienstige verschillen, een complexe infrastructuur (niet alleen boven de grond, maar ook eronder), grote politieke, economische en culturele instanties. Grote steden zijn vaak cruciaal voor het voortbestaan van een regio of zelfs een heel land.

Militaire inzet in een dergelijke omgeving is dan ook uitermate complex, kostbaar (mensen en materieel) extreem gevaarlijk en uitputtend. Een grote stad kan niet volledig worden bezet en gecontroleerd, daarvoor bezit geen enkel land de militaire middelen (om een stad van 5 miljoen inwoners volledig te kunnen controleren, zouden ca. 400.000 zwaar bewapende gevechtstroepen nodig zijn). Militaire commandanten zullen daarom ernaar streven de belangrijkste punten van een stad in handen te krijgen en te houden. Zij zullen dit doen op basis van de

inlichtingen die zij via de commandokanalen ontvangen (en die kunnen verkeerd zijn, zoals we onlangs hebben ervaren). Een uiterst belangrijk aspect in de westerse (NATO) doctrine is dat de bevolking altijd op de eerste plaats moet komen. Alles moet worden gedaan om zo min mogelijk slachtoffers te veroorzaken. Inzet van wapens moet zeer zorgvuldig worden gekozen, omdat de vaak uitgebreide en dichte bebouwing de uitwerking van explosieven ernstig kan beïnvloeden en mogelijk zelfs kan versterken, waardoor er nog meer slachtoffers kunnen vallen.

Ook moeten militaire eenheden, nog terwijl eventuele gevechten worden gevoerd, al de hulpverlening en zo nodig evacuatie van de bevolking voorbereiden en uitvoeren.

Inzet van militaire eenheden is nooit de ultieme oplossing en het is een illusie te denken dat er geen burgerslachtoffers meer zullen vallen. Overal op de wereld zien we er helaas de voorbeelden van!

Internationale samenwerking op alle niveaus (vooral tussen militaire eenheden en alle ander betrokken instanties) is cruciaal om grip op een conflict te krijgen. Diplomatiek overleg en humanitaire hulpverlening in een vroeg stadium zijn altijd de eerste weg die men zou moeten bewandelen.

Zo zou het moeten zijn, alleen: er zijn veel strijdende partijen die zich niets aan de humanitaire wetgeving en het oorlogsrecht gelegen laten liggen. Dit is en blijft tijdens deze conferenties een heikel punt. Ik heb dat al eerder ervaren, maar ook zelf meegemaakt, toen ik in 2010 tijdens een vier uur durend gesprek met Radovan Karadzic (de Bosnisch Servische leider) ervoer dat het beschieten en doden van de burgerbevolking van Bosnië Herzegovina deel uitmaakte van zijn gedachtengoed. In de Balkanoorlog was de burgerbevolking voor geen van de strijdende partijen een factor van belang. Politiek, economie en honger naar macht waren de drijfveren. Kroatische eenheden (getraind door Amerikaanse adviseurs) plaatsten hospitalen op de doelenlijsten van hun artillerie-eenheden, met als gevolg beschietingen en veel burgerslachtoffers.

Niet alleen opstandelingen, of fanatieke vrijheidsstrijders treden het oorlogsrecht met voeten. De geschiedenis heeft aangetoond dat ook reguliere strijdkrachten dit doen. Israëlische vliegtuigen vallen hospitalen in de Gaza strook aan als er Hezbollah strijders zijn opgenomen, geallieerde bombardementen in de tweede wereldoorlog veroorzaakten immens veel slachtoffers (Dresden, Berlijn, Hamburg en Tokio zijn hiervan voorbeelden). Deze lijst is helaas eindeloos en beperkt zich niet alleen tot die landen die voor ons synoniem zijn met het kwaad. Oorlog is een vuil bedrijf zonder winnaars en met de gewone mensen in de straat als de grootste en meest kwetsbare slachtoffers.

Toch is het goed dat er, zoals op 10 december vorig in Geneve, hierover wordt gediscussieerd en dat de aanbevelingen van een dergelijke bijeenkomst hopelijk worden gebruikt door ICRC vertegenwoordigers die op regeringsniveaus hun invloed kunnen uitoefenen. Dit alles in de hoop dat we op die manier het verschil kunnen maken. Dat is ook de reden dat ik altijd weer een dergelijk uitnodiging aanneem en mijn zeer kleine bijdrage lever. Ik doe dat vooral omdat ik, hoewel ik vaak erg cynisch hierin kan zijn, alles wil doen om voor de wereld een betere toekomst te creëren. Dat kan volgens mij alleen maar door te doen, wat Jezus Christus ooit heeft gezegd: “Heb uw naaste lief, zoals uzelf”

Harry Konings

BELEEF ROME!

Rome is een stad vol met historie, cultuur en religie. Van 8 t/m 12 oktober 2020 wordt er een vijfdaagse volledig verzorgde trip naar Rome georganiseerd. We logeren op een steenworp afstand van het Vaticaan in Casa Ravasco San Pietro. We dineren in plaatselijke restaurantjes. Op de excursiedagen hebben we een Nederlands sprekende gids ter beschikking. De prijs bij een 2 persoonskamer is rond de €1000,- pp, afhankelijk van het aantal deelnemers dat mee gaat. (maximaal 20). Voor meer informatie en eventuele aanmelding kunt u contact opnemen met Anneke van der Meulen. De reis is voorbereid door gemeenteleden van de Adventskerk. Er kunnen maximaal 20 deelnemers mee op reis.

DIENSTEN GROTE KERK



Michaëlsvieringen Grote of Sint-Michaëlskerk Zwolle
Aanvang: 17.00 uur
Thema: Bonhoeffer

2 februari Michaëlsviering, Taizé

9 februari Michaëlscantateviering, waarin het Kyrie uit de Hohe Messe van J.S. Bach gezongen wordt door de Michaelscantorij en het Cantatekoor o.l.v. Toon Hagen, m.m.v. Musica Michaelis. Het thema is: wat is 'kyrie'? Liturg ds. Edward van 't Slot

16 februari Michaëlsviering Vesper, Psalm 119, meditatie van Bonhoeffer; liturgen ds. Harm Bousema en Christa van Stappen

23 februari Michaëlsviering m.m.v. de Michaelscantorij. Psalm 42, meditatie van Bonhoeffer, liturg ds. Evert Jonker



FLAMBOUW MAART 2020

Kopijdatum:	18 februari 2020
Verschijning:	1 maart 2020

AGENDA

Alle bijeenkomsten zijn in het gemeentecentrum, tenzij anders vermeld. Over bijna alle activiteiten vindt u elders in deze (of de vorige) Flambouw meer informatie.

Datum	Tijd	Activiteit
Maandag	20.00 - 22.00	Cantorij (niet tijdens schoolvakanties) Locatie: volgt
Eerste zondag van de maand	Na kerktijd	Inloopspreekuur kerkenraad
2 februari	11.00	Ondertekenen brieven Amnesty International
2 februari	17.00	Michaelsviering, Grote Kerk
2 februari	Onder kerktijd	Kerkwijzer (in eigen kerk)
3 februari	20.00	Groothuisbezoek Berkum
4 februari	20.00	Leerhuis, locatie Oosterkerk
4 februari	20.00	Groothuisbezoek Zwolle Zuid
5 februari	19.30	Kerkenraadsvergadering
9 februari	17.00	Michaelscantateviering, Grote Kerk
11 februari	13.30	Oec. gespreksgroep 'Het verhaal gaat' Locatie: Oosterkerk
11 februari	20.00	Leerhuis, locatie Oosterkerk
11 februari	20.00	Groothuisbezoek Stadshagen
12 februari	9.45	Als vrouwen aan het Woord komen, Oosterkerk
16 februari		Catechese "Onder de Zwaan"
16 februari	17.00	Michaelsviering, Grote Kerk
23 februari	17.00	Michaelsviering, Grote Kerk
26 februari	20.00	Groothuisbezoek Assendorp
27 februari	20.00	Groothuisbezoek Holtenbroek



CONTACT

Kerk Adres : Koestraat 2-4, 8011 NK Zwolle, tel. (038) 4217237
 E-mail : info@elkz.nl
 Website : www.elkz.nl
 Facebook : www.facebook.com/LutherseGemeenteZwolle
 ING Bank : NL81 INGB 0000850125 t.n.v. Evangelisch Lutherse Gemeente Zwolle
 Triodos Bank : NL13 TRIO 0198527764 t.n.v. Evangelisch Lutherse Gemeente Zwolle

Predikant : ds. M.E. Jonker,

Collectebonnen : Collectebonnen kunt u na de dienst kopen bij
 Mw. J. Wildeman - Dekker, R. Kanning en J.M. Nauta



De Flambouw verschijnt 11x per jaar en kost € 15,00 per jaar, maar is gratis voor leden die aan Kerkbalans bijdragen. De Flambouw is ook online te lezen via onze site: www.elkz.nl . Hier vindt u tevens ons privacyreglement.

De Flambouw biedt ruimte aan inhoudelijke discussie van gemeenteleden. Bijdragen, mits niet anoniem, worden na beoordeling door de redactie geplaatst. Deze bijdragen verwoorden niet de mening van de kerkenraad of Lutherse kerk.