

/ *de* FLAMBOUW

MAANDBLAD VAN DE EVANGELISCH- LUTHERSE GEMEENTE ZWOLLE



Het kruis van de Frauenkirche in Dresden, verbrand teruggevonden in de puinhopen na het bombardement op 13 februari 1945. Na de wederopbouw in de kerk geplaatst als symbool van wederopstanding en hoop.

April 2020

CORONAVIRUS

In het hele land, of beter, in de hele wereld is veel stil gelegd om de uitbraak van het coronavirus beheersbaar te maken. Ingrijpende maatregelen zijn genomen en veel openbare ruimten, waaronder ook de scholen, zijn minstens tot en met 5 april gesloten. Wat een ongekend gebeuren in vreedestijd!

Vanwege het coronavirus is er in de kerk veel niet doorgedaan de afgelopen weken en zijn activiteiten voor de komende tijd afgezegd of verzet. De kerkdiensten zijn afgeblazen, net als de seniorenmiddag, de vergaderingen, het kloosterweekend, de cantorijrepetities, de gespreksgroepen. Veel overlegmomenten zijn verplaatst.

De Lutherse gemeente heeft vanwege de verbouwing twee maanden door de stad gezworven. Zondag 15 maart zouden we voor het eerst weer onder 'eigen' dak vieren en de zondag daarop het geheel feestelijk openen met gasten. Dat is allemaal niet doorgedaan. Dat is een teleurstelling voor velen. En het is ook jammer voor allen die aan het gemeentecentrum gewerkt hebben, en hard hebben schoongemaakt.

Om toch in verbinding te blijven met elkaar worden er iedere week kleine aanreikingen gedaan voor een thuisviermoment, ook voor de Stille Week. Die worden op de website, www.elkz.nl, geplaatst en via de kerkmail verstuurd. Hopelijk zijn ze van dienst om bezinnende en verbindende momenten te vinden, thuis, in de tuin, in het bos, op de dijk. Of waar dan ook. Zie ook de lezingen bij de zondagen, hieronder.

De kerkenraad hoopt van harte dat u hetgeen u nodig hebt voor uw dagelijks leven kunt ontvangen. En dat er mensen zijn die voor u kunnen zorgen. Mocht er iets zijn, waar we als kerk mee van dienst kunnen zijn, dan bent u hartelijk welkom om met de predikant of met iemand anders van het bezoekwerk contact op te nemen. Ook als u gewoon graag even met iemand wilt spreken kunt u met de predikant bellen, of met Marga Konings of Marga Zwanenburg.

Het blijft nu nog een beetje de vraag hoe het verder zal gaan met alle maatregelen tegen het coronavirus. We hopen dat het weer leefbaar wordt, het virus beheersbaar en dat er een nieuwe en vrije wijze van leven mogelijk wordt. Wij houden u op de hoogte via de kerkmail en de website. Mocht u graag een wekelijkse kerkmail willen ontvangen om goed in contact te blijven, dan kunt u uw mailadres toesturen naar de predikant margojonker@kpnplanet.nl. Zij zal uw adres doorsluizen.

Vrede en alle goeds,
Margo Jonker

FLAMBOUW DIGITAAL

Een heel stel gemeenteleden ontvangt de Flambouw zowel digitaal als op papier. Voorlopig zullen allen alleen de digitale versie krijgen, behalve degenen die dat medium niet kunnen gebruiken. Zij ontvangen nu ook de kerkmail op papier. We proberen van zoveel mogelijk leden een mailadres te achterhalen, zodat we iedereen op de hoogte kunnen houden. Houdt u óns op de hoogte?

HOE KERK TE ZIJN IN DEZE TIJD?

Dit is een vraag die de kerk zich continu stelt. Maar in deze zo heel andere, vreemde, lege en contactloze tijd is het op een nieuwe manier belangrijk om die vraag te stellen.

Vraag aan u allen

En de kerkenraad stelt die vraag aan u: Hoe kunnen we kerk zijn in een tijd waarin we elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten in vieringen, activiteiten of bezoekwerk? Hoe kan de kerk voor u van betekenis zijn in deze coronatijd?

Uitnodiging om te antwoorden

De kerkenraad is erg geholpen als u daarop antwoord wilt geven. Of uw visie wilt delen. U kunt daarvoor mailen naar Margo Jonker, margojonker@kpnplanet.nl. Of u kunt het aan haar vertellen door haar te bellen: .

Met uw antwoorden gaan we als kerkenraad weer aan het werk. In de hoop dat we ons blijven verbinden met elkaar, met mensen in de kerk, de wereld. En dat dat ons allen helpt om staande te blijven.

LEZINGEN BIJ DE ZONDAGEN

Hieronder staat een opsomming van lezingen, die anders in de zondagse vieringen gelezen waren. U kunt ze zelf doornemen, op een moment dat bij u past.

De lezingen uit Exodus zijn lang en niet gemakkelijk te doorgronden. In dat boek staat beschreven hoe een volk gered wordt uit onderdrukking en angst in Egypte met hulp van God. Het verhaal is verteld vanuit de positie van het onderdrukte volk, en geschreven als een soort van lofzang op de bevrijding die hen ten deel is gevallen na een donkere tijd van moeite. Goed en kwaad worden in dit bevrijdingsverhaal neergezet als wit tegenover zwart . En zo ook staat in scherpe tegenstelling het volk der Hebreëen tegenover Egypte, de farao tegenover God, onderdrukking tegenover bevrijding.

De grondtoon in alle verhalen is het geloof, dat God zijn mensen niet in de steek laat. Trouw, nabijheid, samen optrekken, en samen door diepte en donker heentrekken – dat is waar het op aankomt.

De lezingen uit de evangeliën zijn de klassieke lezingen die bij de desbetreffende dagen behoren.

De liederen die er bij zijn geplaatst waren al uitgezocht voor deze zondagen. U kunt het orgelspel van Gea er bij denken en het lied zingen. Of het lezen en de tekst op een nieuwe manier tot u laten spreken. En u kunt hoopvol denken aan een volgend jaar, waar we al deze liederen, deo volente, samen zullen zingen in de Paastijd.

Zondag 5 april - Palmzondag

Lied 559 'Gij die ver voor ons uit'

Psalm 18

Exodus 11,1-10

Intocht: Mattheus 21,1-11

Donderdag 9 april – Witte Donderdag

Lied 373 'U verborgen Christus' – met een wonderschone melodie

Psalm 81

Exodus 12,1-28

Johannes 13,1-15

Vrijdag 10 april – Goede Vrijdag

Lied 547 'Met de boom des levens'

Psalm 22

Exodus 12,29-42

Lijdensevangelie: Johannes 18,1-19,42

Zaterdag 11 april – Stille Zaterdag/Paasnacht
 Lied 600 'Licht, ontloken aan het donker'
 Psalm 33
 Exodus 15,1b-18
 Mattheus 28,1-10

Zondag 12 april – Pasen
 Lied 604 'De eerste dag der week' en 655 'Zing voor de Heer een nieuw
 gezang'.
 Psalm 139
 Exodus 14,15 – 15, 21
 Paasevangelie Johannes 20,1-18

Zondag 19 april
 Lied 417 'Frieden, Frieden hinterlasse ich euch'
 Psalm 111
 Exodus 15,22-16,27
 Johannes 20,19-23

Zondag 26 april
 Lied 650 'De aarde is vervuld', waarbij het tweede couplet zo indrukwekkend
 van geloof is.
 Psalm 116
 Exodus 16,28-17, 7
 Johannes 21:1-14

SENIORENBEZOEGGROEP - WIE WIL HELPEN?

In de kerk is de seniorenbezoekgroep actief. Leden van deze groep bezoeken een aantal senioren uit de gemeente, verzorgen de bijeenkomsten voor senioren in de tijd van Advent en voor Pasen, en regelen een uitstapje aan het begin van de zomer. We komen ongeveer 5 keer per jaar een anderhalf uur bijeen om samen te overleggen.

De groep zou graag versterkt willen worden met 1 of 2 leden. Wie zou deel willen worden van de seniorenbezoekgroep? Uw betrokkenheid is heel erg nodig!
 Opgave bij Marga Zwanenburg

BONHOEFFERACTIVITEITEN

In 2020 is het 75 jaar geleden dat de tweede wereldoorlog ten einde kwam. We vieren 75 jaar bevrijding. Dat is heel kostbaar om te vieren.

Het was een oorlog waar veel gebeurd is en waar ontzaglijk veel mensen onder hebben geleden. Veel mensen zijn vermoord. Joden zijn groot slachtoffer geweest in de oorlog. Meer dan zes miljoen Joden zijn vermoord in de Nazitijd. Dat alles wordt met pijn herinnerd. Dat is tot op de dag van vandaag zo.

In de oorlog is ook Dietrich Bonhoeffer vermoord, vlak voor het einde, op 9 april 1945. Hij was predikant van de Bekennende Kirche, een stroming binnen de kerk in Nazi Duitsland die zich verzette tegen het regime.

Om hem, en alles waar hij voor stond, als ook om het einde van de oorlog te gedenken waren er verschillende activiteiten gepland, waarvan een aantal helaas niet door kan gaan.

Theater

Een theaterstuk over het leven van Bonhoeffer, gemaakt en uitgevoerd door Kees van der Zwaard, zal - indien mogelijk - plaatsvinden, op 5 juni a.s., om 20.00 uur in de Oosterkerk. Dit is een gezamenlijke activiteit van verschillende kerken, en wel de Doopsgezinde Kerk, de Oosterkerk en de Lutherse Kerk. Het belooft een goede uitvoering te worden.

Lezing

De lezing van Prof. Dr. Edward van 't Slot over Bonhoeffer wordt – indien mogelijk - gehouden op 10 juni in het gemeentecentrum, 20.00 uur

UIT DE GEMEENTE

In memoriam

Op 29 februari is rustig en in vrede overleden dhr. Toon Koopmans, geboren op 17 april 1924. Hij woonde de laatste jaren van zijn leven in Werkeren, Stadshagen.

Zijn drie zoons stonden samen met hun families om hem heen. Wij wensen hen Gods nabijheid.

Ingekomen:

Mevrouw B.Verhagen-Eysten uit Maarsen,

Ruinen

Rinske Post uit Amsterdam naar

Zwolle

Verhuisd:

Diemer Post naar

Zwolle

GEWOON

Begin maart gingen we gewoon naar school, naar ons werk, bij elkaar op bezoek, een kopje koffie drinken in de stad of boeken lenen bij de bibliotheek. Ook bezochten we gewoon het theater, we woonden een verjaardagsfeestje bij, we voetbalden of zwommen bij onze sportclub. We kondigden gewoon aan dat we binnenkort feest konden vieren als we weer in ons eigen kerkgebouw terecht zouden kunnen.

Hoe anders is het nu, half maart.

Gewoon blijkt helemaal niet meer gewoon te zijn. Teleurstelling, onwennigheid, onzekerheid en bovenal angst voor het onbekende zijn in de plaats gekomen van onze routines die we vorige week nog zo voor de hand liggend vonden.

Één van de basisbehoeftes van ons mensen: behoefte aan contact, aan samen delen en vieren blijkt niet meer vanzelfsprekend te zijn. We moeten zoeken naar andere manieren van verbinding dan we gewend waren.

Gelukkig zijn er in deze tijd veel middelen waarmee we onderling contact kunnen houden. Dat is mooi. Toch is het niet hetzelfde als elkaar even echt in de ogen kunnen kijken, een schouderklopje kunnen geven of even naast elkaar gaan zitten. Laten merken dat je met elkaar meeleeft.

Het is bemoedigend dat er mooie initiatieven zijn ontplooid: een wekelijks meditatie, een quiz en wie weet wat er nog volgt. We proberen met z'n allen om met elkaar verbonden te blijven door dingen te delen. Zoals kijken naar de bloeiende hondsdrif, de forsythia, de ontluikende bomen en struiken, een gans met kuikentjes, de maan en de sterren. Ook in het genieten van de natuur kunnen we ons verbonden weten.

Gewoon zal de komende tijd niet het gewoon zijn zoals we dat kenden. Laten we elkaar blijven bemoedigen in het zoeken naar mogelijkheden om met elkaar in contact te blijven.

Tenslotte een gebed dat ik al 45 jaar in mijn liedboek bewaar. Het is van Hans van der Werf uit de Domkerk in Utrecht.

"Heer God,

Het leven van ons mensen is een gespannen boog
tussen hoogte- en dieptepunten
jubelende vreugde en eindeloos verdriet.

Het leven van ons mensen is een geschenk van U
dat wij alleen maar kunnen zuiver houden als we de eenzaamheid doorbreken
als wij elkaar nooit alleen laten staan maar een hechte band smeden
opdat wij pal kunnen staan als de storm opsteekt
paraat zijn als de taken moeten worden aangevat
om de mensen vast te houden
de aarde tot een tuin te maken
de samenleving te ordenen tot een stad waar het vrolijk wonen is.

U laat ons niet alleen
 U hebt de macht om ons zodanig te bezielen dat onze liefde hoog oplaait en
 warmte uitstraalt
 voor wie naast ons staan en voor wie veraf lijken."

Truus Mulder, voorzitter kerkenraad

UIT DE KERKENRAAD

Verslag naar aanleiding van de kerkenraadsvergadering van 4 maart 2020

Sinds we op 4 maart als kerkenraad in de opkamer van de pastorie dicht op elkaar gepakt rond de tafel zaten met een volle agenda is er veel veranderd in de wereld. De maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het Corona-virus volgen elkaar in hoog tempo op.

Aan de orde kwam het plan om de voorstelling over Bonhoeffer van theatermaker Kees van der Zwaard in Zwolle te organiseren. Dit idee is inmiddels mede omarmd door enkele andere gemeenten in Zwolle. Of de datum die ervoor is gekozen kan blijven staan is nu zeer de vraag, maar dit zal te zijner tijd worden gecommuniceerd.

De conceptversies van de financiële jaarrekeningen 2019 van de kerkrentmeesters en de diaconie werden besproken. De bedoeling was om deze voor de gemeente ter inzage te leggen op de zondagen 29 maart, 5 en 12 april. Nu de vieringen tot eind mei zijn geannuleerd en we op dit moment nog niet weten hoe het verder zal gaan, zullen we hiervoor iets anders bedenken. U vindt de samenvattingen van beide jaarrekeningen in het jaarverslag 2019 van de ELGZ, dat u bij deze Flambouw heeft ontvangen. De jaarvergadering stond gepland op woensdag 15 april, maar zal naar een later moment verplaatst worden.

We bespraken op welke wijze we de viering van het Heilig Avondmaal op 15 maart zouden organiseren, gelet op de Corona-maatregelen van dat moment.

In het zicht van de finish van de renovatie van het gemeentecentrum spraken we over de feestelijke opening op 22 maart en wat daarvoor nog geregeld moest worden.

De kerkenraad is dankbaar voor alle hulp die geboden is door gemeenteleden om het gemeentecentrum en de kerk weer schoon te krijgen. Dat de ingebruikname uitgesteld moest worden is een grote teleurstelling voor allen die er zo hard voor hebben gewerkt in de afgelopen weken. Met het oog op de verdere aankleding van het gemeentecentrum nu en in de toekomst zal vanuit de kerkenraad beleid worden gemaakt.

Truus Mulder deed verslag van een bijeenkomst op 22 januari jl. van vertegenwoordigers van de 17 gemeenten in de Ring Zwolle, georganiseerd door de classis Overijssel-Flevoland. Zij was daar samen met ds. Margo Jonker aanwezig. De bedoeling van de ring is dat we elkaar als gemeenten leren kennen

en elkaar weten te vinden en kunnen steunen. Vanuit de protestantse gemeente Windesheim en de Grote Kerk gemeente in Zwolle zal een gezamenlijke activiteit voor de kerkenraden van alle 17 gemeenten worden georganiseerd.

Terugblikkend op de afgelopen drie maanden is de kerkenraad blij met de wijze waarop gemeenteleden betrokkenheid op elkaar hebben getoond, door zondag aan zondag naar de verschillende kerken te reizen, maar ook door de initiatieven die op andere momenten zijn genomen om op elkaar te letten en elkaar te blijven ontmoeten. Deze blijken van verbondenheid geven moed en vertrouwen in deze onzekere en voor veel mensen eenzame tijd.

Elly van der Spek, secretaris

NIEUWS VAN DE KERKENRAAD

Op 23 maart heeft de overheid de maatregelen rondom het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus aangescherpt. Mochten er de komende tijd wijzigingen in het beleid van de rijksoverheid komen, dan zullen wij die uiteraard doorvoeren.

De huidige maatregelen hebben voor onze gemeente de volgende consequenties:

- Alle bijeenkomsten zijn tot in ieder geval 1 juni verboden. Dat betekent dat er in deze periode geen vieringen zullen zijn. Hoewel kerkelijke bijeenkomsten tot 30 personen nog zijn toegestaan heeft de kerkenraad besloten dit niet te doen. Wij willen elk risico op besmettingsgevaar uitsluiten.
- Ook bijeenkomsten van kleine groepen mogen niet plaatsvinden. Dus geen zwaan-schuif-aan, gaan als een zwaan, lectio divina, leerhuis, gespreksgroepen, gemeenteavond en cantorij de komende maanden.
- Voor begrafenissen wordt een uitzondering gemaakt: hooguit 30 personen aanwezig bij de uitvaart.
- Blijf zoveel mogelijk thuis en ga alleen weg in verband met werk, boodschappen of zorg.

De pastorale contacten zullen daarom de komende tijd telefonisch of via digitale kanalen plaatsvinden. Alleen in crisissituaties kan aan de predikant worden gevraagd om op bezoek te komen.

De komende maanden vergadert de kerkenraad elke week digitaal. Ook zijn er veel onderlinge contacten om het beleid af te stemmen en te zorgen dat zaken zo goed mogelijk doorgaan. Zo moesten we bijvoorbeeld een andere drukker zoeken voor de Flambouw omdat 'onze' drukker zijn bedrijf heeft gesloten.

De kerkmail wordt uitgebreid met enkele rubrieken en in gedrukte vorm per post verstuurd naar gemeenteleden zonder kerkmail.

De huispaaskaarsen worden door Jan Grisnich aan huis bezorgd, uiteraard met inachtneming van de hygiëneregels.

Omdat de gemeenteavond niet kan plaatsvinden, hebben we een oplossing bedacht voor de inzage van de financiële stukken opdat we de jaarrekeningen tijdig kunnen opsturen naar het CCBB (Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken). Het jaarverslag zal worden opgestuurd tegelijk met de Flambouw van april. In de begeleidende brief staat de procedure rondom het inzien uitgelegd.

Het is nogal wat. Geen feestelijke ingebruikname van ons prachtig verbouwde gemeentecentrum, geen vieringen, geen andere bijeenkomsten; en dat in deze tijd die het hoogtepunt is van het kerkelijk jaar.

Daarom denken we als kerkenraad na over wat we wél kunnen doen zoals muziek op de site zetten of foto's van ons gebouw meesturen met de kerkmail.

We zullen u wekelijks op de hoogte houden via de kerkmail.

Namens de kerkenraad,

Truus Mulder

OP SLOT, FR. RICHARD HENDRICK, OFM

Ja er is angst

Ja er is isolatie

Ja men doet paniekaankopen

Ja er is ziekte.

Ja, er is zelfs dood.

Maar

In Wuhan zeggen ze na zoveel jaren van lawaai

Dat je de vogels weer kan horen zingen.

Ze zeggen dat na een paar weken van stilte

De lucht niet langer dik is van rookwolken,

Maar blauw en helder.

Ze zeggen dat in de straten van Assisi

Mensen naar elkaar zingen over lege pleinen.

Hun ramen zijn open zodat zij die alleen zijn

Misschien de geluiden van de families om hen heen horen.

Ze zeggen dat een hotel in het westen van Ierland

Gratis eten aanbiedt en bezorgt bij mensen die aan huis gebonden zijn.

Vandaag is er een jonge vrouw die ik ken

Druk met het verspreiden van flyers door de buurt met haar nummer,

Zodat de ouderen iemand hebben die ze kunnen bellen.

Vandaag zijn kerken, synagoges, moskeeën en tempels bezig
om dakloze, zieke en verwarde mensen
Te kunnen verwelkomen en ze onderdak te bieden

Over de hele wereld vertragen en reflecteren mensen
Over de hele wereld kijken mensen op een nieuwe manier naar hun burens
Over de hele wereld worden mensen wakker in een nieuwe realiteit.

Hoe groots we eigenlijk zijn.
Hoe weinig controle we hebben.
Voor dat wat werkelijk belangrijk is.
Voor liefde.

Dus bidden we en herinneren we dat.

Ja er is angst.
Maar er hoeft geen haat te zijn.

Ja er is isolatie.
Maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.

Ja mensen kopen in paniek.
Maar we hoeven niet gemeen te zijn.

Ja er is ziekte.
Maar er hoeft geen ziekte van de ziel te zijn.

Ja er is zelfs dood.
Maar er kan altijd een wedergeboorte van liefde zijn.

Word wakker voor de keuzes die je maakt
En hoe nu te leven.
Vandaag, adem.

Luister, achter de fabrieksgeluiden van je paniek.
De vogels zingen weer.
De lucht wordt helder.
De lente komt.
En we worden altijd begeleid door liefde.
Open de ramen van je ziel
En ook al ben je niet in staat om de ander
Over het lege plein aan te raken

Zing.

OOG VOOR ELKAAR - NETWERK VAN CONTACTEN

In alle tijden van kerk en samenleving is het belangrijk om 'Oog voor elkaar' te hebben. En in tijden van een crisis als deze extra.

In de Lutherse Gemeente willen we graag oog voor elkaar hebben, zowel in tijden van crisis als daarbuiten. Die wens is al lange tijd aanwezig in de kerkenraad, en ook in de gemeente.

In het beleidsplan staat: *'We zijn graag een uitnodigende kerk en willen ons verbinden met elkaar en met de mensen in de stad'*.

Seniorenbezoekgroep

In de gemeente is een seniorenbezoekgroep actief. Van hieruit wordt bezoekwerk ondernomen onder senioren. Daarnaast is er een drietal activiteiten die door deze groep worden georganiseerd. Elders in de Flambouw doet deze groep een beroep op u.

Netwerk van contacten

Maar naast het bezoekwerk aan senioren willen we graag toewerken naar een netwerk, waarin mensen elk op hun eigen manier namens de kerk contact kunnen maken en onderhouden met andere leden van de gemeente. Het zou fijn zijn als mensen die bij elkaar in de buurt wonen namens de kerk met elkaar contact onderhouden. In de buurt wonen is overigens een vrij ruim begrip in de Lutherse Kerk. Want we zijn een regiogemeente van Zwolle en ruime omstreken.

Vraag

Wanneer het weer mogelijk is willen we mensen vragen of ze daaraan mee willen doen. Marga Zwanenburg gaat daarvoor mensen bellen. Om duidelijk te maken wat het bezoekwerk inhoudt hebben we ook een Handreiking gemaakt, waarin staat hoe er gewerkt kan worden. Het belangrijkste in het geheel is: ga als mens op bezoek om een ander mens nabij te zijn.

Opgave

Mocht u zelf belangstelling hebben om mee te doen aan het contactnetwerk en vorm te geven aan 'oog voor elkaar' dan bent u ook welkom om met Marga Zwanenburg contact op te nemen. Wij zullen heel blij zijn met uw aanmelding.

Marga Zwanenburg:

Margo Jonker:

AFSLUITING PROJECT VERSTERK DE KERKEN IN HET MIDDEN OOSTEN: Vijf broden en twee vissen

Lieve mensen,

**kerk
in actie**

Eigenlijk had ik op 5 april a.s. bij u willen zijn om Palmпасen mee te vieren en gezamenlijk en feestelijk het Syrië-project af te sluiten. Helaas lukt dat niet in deze onzekere tijd. Mijn zoon heeft namelijk een kwetsbare gezondheid, waardoor ik de komende tijd nog in quarantaine zal zitten met mijn gezin.

Daarom wil ik u graag via deze weg bedanken voor uw steun aan de mensen in Syrië. Soms vind ik het werk in Syrië net een wonder, met alle kerken die meeleven en zich inzetten en alles wat er bereikt wordt. In Johannes 6 wordt verteld over de wonderbaarlijke spijziging, u kent het vast, ook een wonder. Er komt een jongen met zijn broden en vissen naar Andreas toe. En Andreas brengt het naar Jezus. Het is zo'n klein beetje voedsel, met zo'n menigte, zo groot dat niemand het kan overzien. Je zou bijna denken dat die broden en vissen niet meer zijn dan de spreekwoordelijke druppel op een gloeiende plaat. Maar dit is een bijzondere jongen. Hij heeft vertrouwen in Jezus. Hij weet dat , als hij dat beetje deelt met Hem, het verschil zal maken. En zo was het: Jezus zegende het en een ieder kon eten.

Die jongen, die is misschien wel net als u. U hebt zich de afgelopen jaren ingezet voor Syrië, zo'n land waar aan de ellende geen einde lijkt te komen. Een gecompliceerde oorlog met eigenlijk alleen maar verliezers. Zelfs als de rust weer terug lijkt te keren, blijkt dezelfde dictator nog steeds aan de macht en is de ellende in Idlib niet te overzien. Maar toch. Toch. Er wordt verschil gemaakt. In het vertrouwen dat God het zal zegenen, is er zoveel moois gebeurd!

Zuster Sara, die vorig jaar bij u op bezoek was, is op dit moment bezig nieuwe projecten op te starten. Ze gaan beroepsopleidingen geven aan jong-volwassenen, in combinatie met traumaverwerking. Voor vele kinderen bieden ze hoop en geluk door scholing en hoop op een toekomst. En samen met zoveel andere kerkgenootschappen in Syrië wordt er gewerkt aan restauratie van de eerste kerkgebouwen. Dat is een wonder op vele fronten; zoveel gelovigen die samen werken - geloofsmuren waar overheen wordt gekeken nu de echte muren er niet meer staan. Er worden dappere keuzes gemaakt en een nieuw vertrouwen wordt opgebouwd, net zoals hopelijk ooit die kerkgebouwen weer een baken vol hoop zullen zijn voor Christenen in Syrië.



Namens Sara en alle andere medewerkers in Syrië dank ik u heel hartelijk voor alle steun in de afgelopen jaren, en het verschil dat we samen hebben kunnen

maken in de levens van vele mensen. We blijven delen, vol hoop en vertrouwen op de toekomst. Want God zal het zegenen.

Met hartelijke groet,

Evelien Vrolijk
Kerk in Actie



GEDICHT

De mensen gaan hun doel voorbij
Zij jachten en zij jagen
Zij voelen zich maar even vrij
Zij zijn bedrukt en zelden blij
Toch is er licht in ons bestaan
Kijken wij elkander aan
Hoop en liefde in ons huis
Brengt de mensen samen thuis

B. Pauw-de Koning

OP STAP MET DE WANDELMAAT: KLOOSTERWANDELINGEN

De Wandelmaat bestaat uit een groep van bevlogen mensen die graag met anderen op pad gaan. We logeren, waar mogelijk, in kloosters waar we als gasten zijn uitgenodigd de getijden mee te beleven. Ervaar wat een kloosterwandeling met je doet, wandelen in stilte, logeren in een klooster, genieten van de natuur, andere mensen ontmoeten en je verwonderen over wat ontmoetingen met anderen, met de natuur en met het klooster je brengen.

- De woorden *Stilte, Ontmoeten, Onthaasten en Verwondering* geven kort weer waar we met onze bijzondere wandelingen in kleine groep tot maximaal 10-12 mensen voor staan.
- De Wandelmaat is een stichting zonder winstoogmerk. Bestuur en gidsen zijn allen vrijwilligers. Wij worden voor onze organisatie en boekingen ondersteund door het Huis voor de Pelgrim.
- We hebben dit jaar nog eens goed gekeken naar onze kosten. Het is daarom gelukt voor een aantal wandelingen de prijs te verlagen en om de boekingskosten af te schaffen.

Meer dan wandelen alleen.

De Stichting Pelgrimsgemeenschap De Wandelmaat organiseert deze klooster- en pelgrimachtige wandelingen. Dat doen we al jarenlang tot grote tevredenheid van een groeiende groep klooster- en wandeldeelnemers:

- Even tot jezelf komen.
- Goed voor lichaam en geest.
- Wat bijzonder, dat verblijf in het klooster.
- Goed verzorgd, de gids is een echte gids.

Het programma van 2020.

Dat programma is voor een deel nog in de maak. Op onze website kunt u precies zien, waar en wanneer onze kloosterwandelingen plaatsvinden. U kunt ons volgen op Facebook, voor de laatste nieuwtjes. U kunt zich ook aanmelden voor de Wandelmaat nieuwsbrief, die versturen we een keer of acht per jaar. In deze brochure alvast een kort (maar onvolledig) overzicht van de kloosterwandelingen die wij aanbieden.

Te gast in het klooster.

Er zijn kloosterwandelingen van twee tot zeven dagen. De Wandelmaat voegt zich naar het dagritme van de broeders of zusters. Je bent immers te gast in hun klooster. Het ritme bestaat uit de "getijden" in de kloosterkerk en de maaltijden. Onthaasten, stilte en verwondering ontvouwen zich elke dag op uiteenlopende wijze. Het gesprek met een broeder of zuster is één van de hoogtepunten tijdens het verblijf. De deelnemers trekken met elkaar op in kleine groepjes van drie tot twaalf reisgenoten. Dit gebeurt onder leiding van een gids.

Iedereen is welkom.

De gids heeft de wandelingen per plekke uitgezet en afgestemd op het kloosterritme. Het programma is opgesteld met de gastenbroeder of zuster. De Wandelmaat is geen kerkelijke organisatie, maar je verblijft natuurlijk wel in een religieus geïnspireerde omgeving, het klooster.

Ons kloosterwandelingenaanbod 2020. (onder voorbehoud)

We kennen eigenlijk vijf types wandelingen:

- Kort maar krachtig.
2-daagse kennismaking met de Wandelmaat en met het kloosterritme.
- Weekendje weg.
Rondom het weekend een paar dagen lopen en het klooster ervaren.
- Breek de week.
Op stap met de Wandelmaat op doordeweekse dagen.
- Pelgrimsreizen.
Een paar dagen lopen over pelgrimswegen.
- Over de grens.
Samen met de Wandelmaat een paar dagen naar een spirituele plek in het buitenland.

Meer informatie:

“De Wandelmaat”

Klooster en Pelgrimswandelingen.

e-mail: info@dewandelmaat.nl

Website: www/dewandelmaat.nl

Voor U gelezen door: Jan Pijnaker.

AMNESTY INTERNATIONAL

We kunnen nu helaas in de kerk geen brieven tekenen, maar het kan misschien wel via de website van Amnesty International.



Taiwan: 31 jaar in dodencel na oneerlijk proces. De Taiwanese Chiou Ho-shun kreeg in 1989 de doodstraf omdat hij twee moorden gepleegd zou hebben. Hij werd tijdens het politieverhoor zwaar gemarteld. De bekentenissen die hij toen aflegde – en later introk – werden gebruikt om hem te veroordelen. Chiou zit al 31 jaar in de dodencel en het gaat slecht met zijn gezondheid. Hij kan elk moment worden geëxecuteerd.

In de eerste vier maanden na zijn arrestatie mocht Chiou met niemand contact hebben. Agenten blinddoekten en sloegen hem, dwongen hem op ijs te zitten, goten peperwater in zijn mond en neus, en gaven hem elektroshocks. Dit werkte. Chiou bekende. De rechter veroordeelde hem op basis van dit 'bewijs'. Bewijs zoals een wapen of vingerafdrukken zijn nooit gevonden. In 1993 kwamen de verhoortapes boven water. Daarop was te horen hoe Chiou werd gemarteld. Maar zijn gedwongen bekentenis werd niet verworpen. Enkele politieagenten gaven in 2003 bovendien toe dat een andere gevangene vlak voor zijn executie de moorden had bekend. Van het hooggerechtshof moest Chiou's rechtszaak maar liefst elf keer opnieuw omdat er sprake was van een gedwongen bekentenis. Toch legde de rechter Chiou telkens weer de doodstraf op. In 2011 verloor hij uiteindelijk zijn hoger beroep. Chiou kan zijn straf niet meer aanvechten. Omdat zijn gezondheid hard achteruit gaat, heeft hij besloten schuld te 'bekennen' en om gratie te vragen.

Update Myanmar: dichters achter de tralies

Zes leden van de satirische dichtgroep Peacock Generation zitten celstraffen uit van tussen de twee en drie jaar. Ze zijn opgepakt voor een optreden waarin ze kritiek uitten op het Myanmarese leger.

De zes dichters werden in april en mei 2019 opgepakt nadat ze Thangyat hadden opgevoerd. Thangyat is een traditionele en gerespecteerde kunstvorm in Myanmar waarin dichtkunst, komedie en muziek samenkomen. De dichters droegen tijdens hun optreden uniformen en uitten kritiek op het leger. Het is absurd om hun optreden te zien als een gevaar voor het Myanmarese leger. Toch werden de Peacock-leden in oktober en november veroordeeld voor onder meer het aanzetten tot muiterij van soldaten. De Peacock-leden werden aangeklaagd onder wetgeving die de Myanmarese autoriteiten vaak gebruiken om de vrijheid van meningsuiting in te perken en activisten vast te zetten.

Update: op 17 februari kregen drie leden een half jaar extra celstraf voor 'online laster' omdat ze een video van hun optreden op Facebook plaatsten. Andere leden riskeren ook extra straffen.

Egypte: kritische onderzoeker opgepakt en gemarteld. Patrick Zaki George werkt als onderzoeker bij een Egyptische mensenrechtenorganisatie. Hij startte vorig jaar met een masteropleiding Genderstudies in Bologna, Italië. Toen hij op 7 februari weer landde op het vliegveld van Caïro werd hij gearresteerd. George

wordt beschuldigd van onder meer het verspreiden van nepnieuws via Facebook. Dit zijn onterechte aanklachten. Hij werd tijdens zijn verhoor gemarteld. De Egyptische veiligheidsdienst hield George 17 uur lang vast op het vliegveld. Geblinddoekt en geboeid. Daarna brachten ze hem naar een onbekende plek en vroegen naar zijn mensenrechtenwerk in Egypte en zijn verblijf in Italië. Ze sloegen hem in zijn buik en gaven hem elektroshocks. Hij werd 30 uur vastgehouden, zonder contact met een advocaat of zijn familie. Patrick wordt beschuldigd van het 'verspreiden van nepnieuws', en het 'aanzetten tot protesten, geweld en terroristische daden'. Het 'bewijs' hiervoor zijn tien Facebookberichten die Patrick en zijn advocaat niet in mochten zien. Patricks arrestatie houdt zeer waarschijnlijk verband met een klopjacht op critici die de Egyptische autoriteiten voeren sinds de massale anti-overheids-protesten van september 2019. Zijn arrestatiebevel dateert van 24 september 2019.

*Schrijven helpt. Van de personen voor wie geschreven is, wordt één op de drie mensen vrijgelaten of krijgt een betere behandeling.
Graag uw medewerking.*

Everdien Sanderman



BERICHTEN VANUIT DE DIACONIE

DIACONALE COLLECTES

De diaconie (en overigens ook de kerkrentmeester) zal door het uitblijven van ingeplande collectes een deel van de begrote financiën missen. Hopelijk bent u bereid om de komende weken datgene wat u normaliter via de collecteschaal zou doneren, alsnog over te maken. De diaconie (en de kerkrentmeester) kunnen dan de respectievelijke doelen binnen de begroting houden. De diaconie kan achteraf een inschatting maken wat ze kan overmaken aan de doelen. Daarom vermelden we hier ook nog de gemiste diaconale collectes in maart: 15 maart zouden we gecollecteerd hebben voor de Kledingbank, 22 maart voor SJOK (stichting jongeren op kamp, vakanties voor gehandicapte jongeren) en op 29 maart voor Inloophuis De Bres. De tweede collecte op 29 maart was bestemd voor het Orgelfonds.

De collectes in de maand april zijn bestemd voor de volgende doelen:

- 5 april:** 1e collecte: Project Versterk de Kerk in het Midden Oosten
2e collecte: eigen kerk
- 12 april:** 1e collecte: Christ's Hope (zorg voor kinderen die lijden aan Aids)
2e collecte: eigen kerk
- 19 april:** 1e collecte: KIA (Kinderen in de knel)
2e collecte: eigen kerk
- 26 april:** 1e collecte: Stichting Present
2e collecte: eigen kerk

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL70 INGB 000 585 9694. Het rekeningnummer van de kerkrentmeester is: NL13 TRIO 0198527764. O.v.v. "Compensatie geplande collectes". Aan het eind van de periode kunt u zelf bedenken welk totaalbedrag u kunt missen.



EEN BEDE VOOR STAD EN LAND

“14 April 1945. In het holst van den nacht trekken Duitsche troepen weg. Wagens ratelen, paarden trappelen; nu en dan het geluid van auto’s. Een Engelsch vliegtuig nadert! Onbeheerschte commandostemmen overschreeuwen het geraas van voertuigen: Flieger! Dit nachtelijke lawaai van langs en doortrekkende troepen was ons Zwollenaren reeds bekend. Toch verschilde deze nacht van den voorgaande. Omstreeks drie uur klonk ergens: “Schnell, schnell, die Anderen sind schon weg”. De laatste colonne trok zich terug uit de stad. Het wordt doodstil.

De morgenschemering werpt licht op de geopende deuren, overal. De huizen schenen verlaten, die anders de Duitschers in gebruik hadden. Plotseling hevig geknal, bijkans van alle zijden; ontploffingen op het station en elders; villa’s in brand! Zouden de bezetters de stad hebben opgegeven? Inderdaad waren zij weg op enkelen na, die moesten zorg dragen voor de vernietiging van huizen en materieel.

Dat zou een gevaarlijke Zaterdag worden: iedereen voelde het. Wat zou de Zondag brengen?”

Met deze woorden begint de preek van dominee H.J. Oldemans in de ‘geheel gevulde’ lutherse kerk aan de Koestraat in Zwolle. Na dagen van spanning en slapen in kelders gaan op donderdag 19 April alle kerkdeuren wijd open om God te danken in de gemeenschap der gelovigen.

De nieuwe tijd werd begonnen met de bede ‘*Wend ons lot, Heere*’, ontleend aan Psalm 126 vers 4. Waarom een bede? Zou dankzegging niet meer op zijn plaats zijn geweest?

Dominee Oldemans trekt een parallel naar het jaar 604 (v. Chr) waarin een machtig volk uit het Oosten het land Juda binnentrok, om het te onderdrukken en kinderen van het volk mee te voeren. Maar hij noemt ook de 2^e eeuw (v. Chr), toen de joden hun Vrijheidsoorlog voerden tegen Antiochus Epifanes van Syrië. Ook daar worden eerst de voornaamsten uit de samenleving weggehaald. Zo ging het ook begin mei 1940: *“Wie is in staat bij benadering de diepte van het leed te peilen, dat door deze gewelddadige scheiding is teweeggebracht?”*

Maar hoe wonderlijk zijn Gods wegen: Net als de wonderlijke bevrijding van Petrus uit de gevangenis werd de kracht van Babel, namelijk de rivier, tegelijk de val van de stad, omdat boten via de rivier de stad kunnen binnenvallen.

En in de derde eeuw (n. Chr). wordt de keizer ernstig ziek, ziet het nutteloze in van zijn vervolgingen en verleent de christenen vrijheid: *“Overal zag men ze trekken; hinken met de sporen van martelingen. Ver in het rond hoorde men hun blijde psalmen.*

Ook wij konden het op dien 14 April van het jaar 1945 nauwelijks gelooven. Zou het waar zijn; bevrijd van het misdadigersregime (...)?”

Met een verwijzing naar Ezra 3 benoemt dominee Oldemans de tijd die gaat komen: na de eerste blijdschap over de bevrijding volgt de bezinning op het “voorhandene”. *“De ruïnes op allerlei gebied vragen onze aandacht (....). Ziende op den wanhopigen toestand waarin veel verkeert, bidden wij met den Psalmist: “Wend ons lot Heere, als waterbeddingen in het Zuiden”. Daarom de bede.*

En dan eindigt Oldemans: *“De Heer heeft reeds voorzien: Jezus, de Christus, is er. En wie tot hem komt, zal nimmer meer dorsten, ‘maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden als een bron van steeds opwellend water, dat eeuwigheidsleven schenkt’.” (Joh 4:14).*

Waartoe toch al dat angstig schromen?

Komt twijfelzucht ons ooit te sta?

Wie moet niet als zondaar komen

En enkel leven van gena:

O, zalig hij, die uit zijn nooden

Tot Jezus en zijn heil gevloeden,

Zijn hart daar opent stil en wijd!

Op 't woord des Vaders vast vertrouwen.

Den Vader in den Zoon te schouwen.

Is hier de weg tot Zaligheid.

(naar Zwollenaar Rhijnvis Feith, (1753-1824)).

Noot:

Begin maart was ik voor een onderzoekje bij het Historisch Centrum Overijssel en puur toevallig (maar wat is toeval in deze?) stuitte ik op een werkje wat ik u niet wil onthouden. Omdat april 2020 de maand is waarin 75 jaar geleden heel Overijssel werd bevrijd.

Vindplaats: Archief Stichting Collectie Zwolle 1940-1945, toegangsnummer 0652, inventarisnummer 1102.

Gerrit Bril

CHRISTEN EN HEIDEN

Mensen gaan naar God in hun nood,
smeken om hulp, vragen om brood en geluk,
verlossing van ziekte, schuld en de dood.
Zo doen ze allen, christen of heiden.

Mensen gaan naar God in zijn nood,
vinden hem dakloos. Verarmd en veracht,
verzwolgen door zonde, zwakte en dood.
Christenen staan bij God in zijn lijden.

Naar alle mensen gaat God in hun nood,
verzadigt hun lichaam en ziel met zijn brood,
sterft voor christen en heiden de dood aan het kruis
en beiden vergeeft hij.

Dietrich Bonhoeffer, juli 1944

Op 9 april gedenken we dat het 75 jaar geleden is dat Dietrich Bonhoeffer vermoord werd door de nazi's

FLAMBOUW MEI 2020

Kopijdatum:	14 april
Verschijning:	26 april

AGENDA

Tot 1 juni zijn er geen activiteiten in het gemeentecentrum.

Let u op Website en kerkmail.

CONTACT

Kerk Adres : Koestraat 2-4, 8011 NK Zwolle, tel. (038) 4217237
 E-mail : info@elkz.nl
 Website : www.elkz.nl
 Facebook : www.facebook.com/LutherseGemeenteZwolle
 ING Bank : NL81 INGB 0000850125 t.n.v. Evangelisch Lutherse Gemeente Zwolle
 Triodos Bank : NL13 TRIO 0198527764 t.n.v. Evangelisch Lutherse Gemeente Zwolle

Predikant : ds. M.E. Jonker,



Collectebonnen : Collectebonnen kunt u na de dienst kopen bij
 Mw. J. Wildeman - Dekker, R. Kanning en J.M. Nauta



De Flambouw verschijnt 11x per jaar en kost € 15,00 per jaar, maar is gratis voor leden die aan Kerkbalans bijdragen. De Flambouw is ook online te lezen via onze site: www.elkz.nl . Hier vindt u tevens ons privacyreglement.

De Flambouw biedt ruimte aan inhoudelijke discussie van gemeenteleden. Bijdragen, mits niet anoniem, worden na beoordeling door de redactie geplaatst. Deze bijdragen verwoorden niet de mening van de kerkenraad of Lutherse kerk.