

Armoede
Inspirerende teksten
en gedichten bij:
Diaconaal project 2020 – 2021
Evangelisch-Lutherse Gemeente
Zwolle.

Uitgave: Zomer 2020.

Armen zullen er altijd zijn

Zou er in een van de steden in het land dat de Heer, uw God, u zal geven toch iemand uit uw eigen volk gebrek lijden, dan mag dat u niet koud laten. U mag uw hand niet op de zak houden, maar u moet diep in de buidel tasten en hem lenen zo veel als hij nodig heeft. Wees niet zo berekenend om bij uzelf te denken: Het zevende jaar, het jaar van de kwijschelding, komt eraan – waardoor u zich afsluit voor de ellende van uw volksgenoot en hem met lege handen laat gaan. Als hij dan de Heer zijn nood klaagt om wat u hem hebt aangedaan, zal het u als zonde worden aangerekend. Geef hem dus ruimhartig en zonder spijt, en de Heer, uw God zal u erom zegenen in alles wat u doet en onderneemt. Armen zullen er altijd zijn bij u. Daarom druk ik u op het hart om vrijgevig te zijn tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft of er slecht aan toe is.

Deuteronomium 15: 7-11.

Gebed

Overvloedige God,
in een wereld vol tekort,
op een aarde waarin iedereen van alles ontbeert,
komen wij tot U,
bron van leven, bron van overvloed.

Christus zegt dat U geen steen geeft
wanneer wij brood nodig hebben.
U weet wat wij nodig hebben.
Telkens weer hebt U zich laten zien als een God
die met mensen meegaat, op mensen betrokken is
en mensen overvloedig liefheeft.

Wij bidden U, laat ons uw betrokkenheid ervaren,
maar meer nog: help ons om in deze hongerige
wereld te zijn als uw Zoon die brood des Levens
genoemd werd.

Help ons om in navolging van hen gevangenen te
bezoeken, zieken te verzorgen, armen bij te staan,
mensen die de weg kwijt zijn te bewaren, treurende
te troosten, angstige gerust te stellen.

Om zo beeld te zijn van uw liefdevolle vaderhart.

Laat uw Koninkrijk van vrede en recht dichterbij
komen in ons leven.

In Jezus' naam

Amen.

Aandacht

Het is een klein woord,
Maar het wordt wel bekoord,
Het kan zo veel betekenen,
En er zijn er zo veel die er op rekenen.

Je zult maar alleen zijn,
Dan is een bezoekje fijn,
Even een ander gezicht,
Geeft weer vele dagen licht.

Lig je in de lappenmand,
Dan is een helpende hand,
Of dat schouderklopje nog o zo klein,
Zo veel betekenend en fijn.

Maar aandacht is krijgen en geven,
En dat gaat je hele leven,
Het wandelt met je mee,
En verneemt al je wel en wee.

Auteur: Jan Pijnaker

Armoede, niemand kiest ervoor.

Wij geloven dat armoede onrecht is,
en geen noodlot.
Daarom wijzen wij iedere politiek af
die rijken verrijkt en armen verarmt.
Wij nemen op ons te zoeken naar
bondgenootschappen met armgemaakte
mensen en hun organisaties
om hun stem te versterken..

Wij verplichten ons tot een strijd
tegen armoede en verklaren ons
bereid ook zelf daarvoor de prijs te betalen.
Wij spreken af ons in te zetten
voor informatie en bewustwording
onder onze mede-kerkleden
omtrent verarming in ons eigen land.

Wij ijveren voor herstel van financiële
en andere voorzieningen, zodat alle minima
volwaardig kunnen deelnemen aan
kerk en samenleving.

Auteur: Een dakloze. (Krant voor dak- en thuislozen 1996.)

Armoede

Ze sloft, met gaten in haar sloffen
de rok te lang voor de korte jas
armoede op het gezicht geschreven
gegeven kleding komt goed van pas.

Haar sliertige halflange haren
heeft nog nooit een schaar gezien
maar met een bot gesleten schaar
knijpt ze het, geloof ik, zelf misschien.

De plastic tas hangt aan haar armen
in de ene hand een oude stok
ik vraag me af, wie naar haar omkijkt
voor haar luid ik de armenklok.

Zeg me niet dat er geen armoede heerst
hier in dit welvarende land
vraag me af, weet de regering eigenlijk wel
hoe het is gesteld in Nederland.

Auteur: Jannie Hoogendam. Bron: Gedichtenweb..

Door liefde ontbloeit

Een dorre tak
kwetsbaar
vergroot leven.

Door ongemak
honger
pure armoede.

Iemand helpt
steunt
tilt haar op.

Tranen stelpt
liefdevol
haar opneemt

De dorre tak
ontbloeit
langzaam aan.

Liefde ontbrak
hoop
kleurt nu haar leven.

Auteur: G.H.L. Groenendaal.

Macht misbruiken.

Wie zijn macht misbruikt
is nog zwakker
en meer beklagenswaardig
dan iemand
zonder macht,
die op eigen kracht
probeert
zijn hoofd
boven water te houden
voor het overleven van zijn gezin
aan de armoedegrens.

Auteur: Joz Le Bruyn. Bundel: Levens gedicht.

Honger.

Ongewenst
werd jij geboren
niet geliefd
in deze wereld.

Vergeeten
door iedereen
verjaagd
door
geweld.

Niemand
die voor je zorgt
en niemand
die liefde geeft.

Zwervend
is jouw bestaan
een wonder
dat jij nog leeft.

Dan is honger
enger
dan slapen
met lege maag.

Groter armoede
dan ontbreken
van voedsel
gisteren, vandaag.

Een probleem
wereldwijd
waar is onze compassie?
het ontbreekt.

Een hart
voor je naasten
geef in liefde
de wereld smeekt.

Auteur: W.M. Veerman.