

*'Laat dan mijn hart u toebehoren
en laat mij door de wereld gaan,
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.'*



Gemeentezondag onder de open hemel

13 september 2020
In de tuin van Alie en Wim
Lutherse Gemeente Zwolle

Welkom

Lied 988 'Zittend in het gras'

Openingswoorden

O: Onder de wijde hemel -

A: Op het groene gras -

O: Hier zijn wij in een kring bijeen,

A: Hier scharen wij ons rondom woord en lied en stilte.

O: Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest.

A: Amen

O: Onze hulp is in de Naam van de Heer.

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft.

O: Vergeef ons wat we verkeerd gedaan hebben
en waar we spijt van hebben

A: En laat ons weer in vrede leven.

O: Amen

Kyrie 301 k – Kyrie eleison, Christe eleison

Gloria 309 a: Gloria a Dios en los cielos. Halleluja, Amen.

Gebed

Lied 988: 'Zittend in het gras'

Vlaggen schrijven

Er zijn pennen en vlaggetjes. Uw antwoord, op de vraag in de dienst gesteld, kunt u op de vlaggetjes schrijven. Na de dienst kunnen de vlaggetjes in een mand. Kinderen hangen de vlaggetjes later op.

Psalm 103, in een hertaling van Karel Eykman (uit: een knipoog van u zou al helpen). In samenspraak.

Mensen die in januari en februari zijn geboren:

Hij wees Mozes de weg

En herinnert ons daaraan.

Mensen die in maart en april zijn geboren:

Nu ligt het op onze weg die weg te gaan.

Mensen die in mei en juni zijn geboren:

Je kan van geluk spreken

Met zo'n God

Mensen die in juli en augustus zijn geboren:

Die je niet inwrijft

Wat je hebt misdaan

Mensen die in september en oktober zijn geboren:

Die je niet inpepert

Wat verkeerd is gegaan

Mensen die in november en december zijn geboren:

Die niet blijft hangen

In eeuwige verwijten

Mensen die in januari en februari zijn geboren:

Want hij weet hoe wij zijn.

Hij kent ons, wij zijn mens.

Mensen die in maart en april zijn geboren:

Hij weet hoe het ons vergaat,

Mensen die in mei en juni zijn geboren:

Als een plantje dat verdort in de zon

Mensen die in juli en augustus zijn geboren:

En verwaait in de wind.

Mensen die in september en oktober zijn geboren:

Daarom heelt hij wat kapot ging

En lost elke schuld af.

Mensen die november en december zijn geboren:

Hij wees Mozes de weg

En herinnert ons daaraan.

Allen: NU LIGT HET OP ONZE WEG DIE WEG TE GAAN.

Lezing: Mattheus 6:25-34

Aankondiging. *De gemeente gaat staan.*

Psalmwoord uit psalm 103: 'Liefdevol en genadig is de Heer,
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.

A: HALLELUJA

Evangelielezing

Lied 66a Jubilate Deo

Overdenking

Lied 832: 'Geroepen om op weg te gaan'

Overvliegen

Zegenlied: 416:1, 2 'Ga met God'

Afkondigingen. *Bij de uitgang kunt u de gaven in schalen leggen. De gaven zijn bestemd voor de stichting Voorkom, een organisatie die gericht is op het voorkomen van verslavingen. De andere collecte is voor Lutherse Gemeente te Zwolle.*

Gebeden – met responsie 368 j 'Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk'

Lied: 978:1, 3, 4 'Aan U behoort, o Heer, der heren'

Zegen

Lied bij opening van de lunch: 'Wat staat op tafel uitgestald'

Lied bij sluiting van de gemeentezondag onder de open hemel, lied 423 'Nu wij uiteengaan'

Programma gemeentezondag onder open hemel

10.30 uur Start viering in de boomgaard – blijf afstand houden. Plaatsen worden aangegeven door coördinatoren.

11.15 uur Koffie en thee op te halen in de schuur. Er is een looproute aangegeven. Buiten opdrinken.

11.30 uur Direct na de koffie/thee start activiteit – blijf afstand houden

12.30 uur Verzamelen in de boomgaard, opmaat tot lunch. Houd afstand.

13.15 uur Slot – we zingen samen een lied in de Boomgaard. Houd afstand.

13.30 uur Samen opruimen – blijf afstand houden.