



**Zondag 25 oktober 2020
20^e na Trinitatis
Lutherse gemeente Zwolle**

**Ds. Evert Jonker, voorganger
Bart Lip , organist
Marga Zwanenburg, lector**

Welkom

Hartelijk welkom in de viering in de Lutherse Kerk. Vanwege het coronavirus zijn we met een kleine groep bij elkaar, maar verbonden met vele anderen. Fijn dat u er kunt zijn.

Aanwijzingen

Ook aan het einde van de viering zullen coördinatoren aangeven wie wanneer de kerkzaal kan verlaten. U kunt hun aanwijzingen opvolgen. Volg de aangewezen route. We vragen u om tijdens het lopen een mondkapje te dragen.

Zingen

Tijdens de viering zullen vier cantorijleden (delen van) liederen zingen. Bij gesproken teksten staan aanwijzingen in de liturgie.

Koffie-, thee- limonadedrinken

Na de viering is er een gezamenlijk koffiedrinken op het plein. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Buiten kunt u de koffie zelf afhalen. Als u zelf een mok hebt meegenomen is dat extra fijn. Zo niet, dan geeft de diaconie u graag een eigen mok in een tasje.

Collecte

De collecte wordt afgekondigd in de viering. De collecteschalen staan bij de uitgang.

Aanmelden voor vieringen

Onze kerk kan, binnen de regels van het RIVM, 30 personen ontvangen buiten de medewerkers en de kinderen. Opgave blijft noodzakelijk. U kunt zich aanmelden via aanmelden@elkz.nl, via 06-51613514. Harry en Marga Konings regelen de aanmelding. Mocht u zich niet hebben ingeschreven voor een viering, maar in de loop van de week (na de eerder aangegeven woensdag) toch graag willen komen, dan kunt u altijd informeren of er ruimte is.

Afzeggen is belangrijk

Mocht u zich opgegeven hebben voor een viering, maar toch niet kunnen komen, dan is het fijn als u dat aan Harry en Marga Konings laat weten. Zij kunnen dan iemand anders uitnodigen.

Betekenis van de letters

O:	Ouderling van dienst
V:	Voorganger
C:	Leden van de cantonij
Lr:	Lector
A:	ALLEN
L:	MENSEN DIE LINKS, AAN DE KANT VAN DE LEZENAAR ZITTEN
R:	MENSEN DIE RECHTS, AAN DE KANT VAN DE PIANO ZITTEN

Tijdens het **orgelspel** worden we stil en bereiden ons voor op de dienst

Welkom

Vorbereiding

C.: Introituspsalm 131:1,2

1 O Heer, er is geen trots in mij,
Ik houd mijn hart van hoogmoed vrij,
Ik zoek niet met een waanwijs oog
naar wat te groot is en te hoog

2 Heb ik mijn ziel niet naar uw wil
gevoegd in vrede, mild en stil,
zoals het pas gespeende kind
troost in zijn moeders armen vindt?

O: We zijn hier samengekomen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

O: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

O: o God, keer U om naar ons toe

A: en doe ons weer leven met hart en ziel

O: Laat ons, o Heer, uw liefde zien

A: en geef ons uw heil

O: O Heer! Hoor ons gebed

A: en laat ons geroep tot U komen

O: Heilig mijn hart, o Heer,
zodat ik kind-aan-huis kan zijn in uw geheimen en in uw heiligdom.

A: door Jezus Christus, onze Heer

O: Amen

C. Introïtuspsalm 131:3

3 Gespeend en toch getroost, zo laat
mijn ziel zich leiden door Gods raad.

Hoop, Israël, op God de Heer,
Rust bij Hem nu en immermeer.

Kyrie en Gloria

V. Laten we de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de
wereld....

en zijn Naam prijzen..... .zo bidden wij :

C. Kyrie en Gloria (*uit lit II*)

Dienst van het Woord

Groet

V: De Heer zij met u

A: ook met u Zij de Heer

Zondagsgebed

V: ... door Jezus Christus, onze Heer

A: Amen

Met de kinderen

Schriftlezing: Psalm 1

Lr: Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van de zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,
maar vreugde vindt in de wet van de HEER
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.

A: *Hij zal zijn als een boom,
geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.*

Lr: Zo niet de wettelozen!
ze zijn als kaf
dat verwaait in de wind.

A: *Wettelozen houden niet stand waar recht heerst,
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen.*

Lr: De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen,
de weg van de wettelozen loopt dood.

Psalm 92: 7, 8

C. 7 Zoals de cederbomen / hoog op de Libanon,
staan bij de levensbron / de nederige vromen,
die in Gods huis geplant zijn, / zij bloeien in Gods licht
als palmen opgericht. / Hun lot zal in zijn hand zijn.

V. *Zij zullen vruchten dragen voor 's Heren heiligdom
tot in hun ouderdom, tot in hun grijze dagen.*

M.: *Welsprekend is hun leven: God is hun heil, hun rots!
Ik loof de daden Gods, zijn recht is hoog verheven.*

Epistellezing: 1 Tessalonicenzen 2: 1-8 (lector)

Lied: 189 : 1,2,3

Aankondiging **Evangelielezing**

Psalmwoord:

C.:Halleluja

V: Gelukkig de mens, die vreugde vindt in de wet van de Heer!

C: Halleluja!

Lezing: **Matteüs 22: 34-40**

V: In de woorden uit de Schrift horen wij het Woord van de Levende God

Uitleg en verkondiging

Lied: 932

Mededelingen

Voorbeden en stil gebed

C. responsie lied 368j: *Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk!*

C. Onze Vader (*mel. Jaap Dragt*)

Lied:322

Uitzending en zegen

g: Amen

Orgelspel

Collecte: De diaconale collecte is bestemd voor onze partnerkerk, de **Protestantse Kerk van Nias en de Batu-eilanden (BNKP)** in Indonesië en de bewoners van de eilanden, die ontredderd waren na de beruchte tsunami. De tweede collecte is bestemd voor het **jeugdwerk** in onze gemeente.