

## Het wordt weer Kerstfeest!



**Advent** – We verwachten hem die komende is: Emmanuel – God met ons. Het komt van 'Adventus Domini: de komst van de Heer'. In de tijd van advent bereiden we ons voor om het kind van God te ontvangen in de wereld. En in de kerk en thuis gebeurt dat door liederen, Bijbelverhalen, en verbeeldingen daarbij, zoals de kerststal. En dit jaar gaat die verbeelding thuis en in de kerk samen op.

Sommigen hebben ook een adventskalender in huis. Ook dat kan helpen om advent vorm te geven en toe te leven naar het feest van de geboorte van Christus.

### Stal in aanbouw 1<sup>e</sup> advent: Stal, kribbe en os

We beginnen met de stal. Deze heb je gekregen van de kerk of je hebt zelf iets moois verzonnen en gemaakt. Je kunt de stal verven, beplakken met papier, met iets groens aankleden of met mos. Of je kunt het gewoon zo laten. Je kunt er ook een ondergrond en achtergrond bij maken. Wat jij mooi vindt!

In de stal staat een kribbe. Deze gaan we in de kindernevendienst maken. Als je thuis aan de slag gaat, kun je de kribbe haken, een bakje of luciferdoosje gebruiken of iets van hout in elkaar timmeren. In de stal staat een os. Deze kun je maken van klei, brooddeeg of een tekening inkleuren en op een houten standaardje zetten. (ook te bestellen via [kerst@elkz.nl](mailto:kerst@elkz.nl)) Op de site kun je een tekening vinden. Je kunt natuurlijk ook ideeën verzamelen via internet en Pinterest.

We nodigen je uit om lekker creatief te zijn en jouw stal te maken. Alles is goed. We zien je stal graag groeien en kijken uit naar een mooie foto van jouw stal!



1. Nu Gij na - der komt,  
eeu - wig Licht uit Licht,  
to - vert Gij een glans  
op ons aan - ge - zicht.  
Met het eerste licht,  
Kondigt Gij al aan:  
'Ik zal eens de macht  
Van de dood verslaan'.

### Eerste advent

Op deze eerste advent lezen we uit het evangelie van Marcus 13,24-37. 'Je ziet al dat het zomer wordt voor het echt zover is: als de vijgenboom zijn eerste blaadjes krijgt, weet je al dat het gaat gebeuren. Zo kun je ook zien dat de tijd van God er aan komt, vertelt Jezus aan zijn leerlingen. Blijf dus goed opletten.'

### Kerstboom gezocht

Voor onze kerk zijn we nog op zoek naar een geschikte kerstboom van ongeveer 3 tot 4 meter hoog. Heb je zo'n boom voor ons in de tuin? Mail dan snel de redactie.

### Sterren in de boom

 Dit jaar hangen er alleen lampjes en gekleurde sterren in onze kerstboom in de kerk. Deze sterren maken we met zoveel mogelijk gemeenteleden. Op de site staat, hoe je ze kunt vouwen. Helpen jullie mee?

[www.elkz.nl/versiering-in-de-kerstboom/](http://www.elkz.nl/versiering-in-de-kerstboom/)

### Adventsster

Op de eerste zondag van advent kan de adventsster opgehangen worden. In de kerk wordt een prachtige witte ster opgehangen, met veel lichtpunten. Die ster blijft daar tot en met Drie Koningen, zo'n zes weken lang.

Maar ook voor de ramen van veel huizen verschijnen sterren. Een ster, als helder teken van toeleven naar kerst, toeleven naar het feest van de geboorte van Christus, toeleven naar de komst van het Licht der wereld.

