

/ *de* FLAMBOUW

MAANDBLAD VAN DE EVANGELISCH- LUTHERSE GEMEENTE ZWOLLE



September - Oktober 2020

Datum/dag	Lezingen (onder voorbehoud)	voorganger	Andere informatie
6 september 13 ^e zondag na Trinitatis	Ezechiël 33,7-11 Rom. 12,9-21 Mattheüs 18,15-20	ds. M. Jans	
13 september 14 ^e zondag na Trinitatis	Exodus 32, 7-14 Rom.14, 5b-12 Mattheüs 18,21-35	ds. M.E. Jonker	Gemeentezondag. In principe om 10.30 uur in Genne.
20 september 15 ^e zondag na Trinitatis	Jona 3,10 – 4,11 Filipp.1, 21-27 Mattheüs 20,1-16	ds. M.E. Jonker Pastores uit verschillende kerken	10.00 uur viering in de Lutherse Kerk Doop en belijdenis 19.00 uur Oec. Viering O.L.V. Basiliek
27 september 16 ^e zondag na Trinitatis	Ezechiël 18,1-4. 25-32 Filipp.2,1-13 Mattheüs 21,23-32	ds. I. Epema	
4 oktober 17 ^e zondag na Trinitatis	Jesaja 5,1-7 Filipp. 2,14-18 Mattheüs 21, 33-43	ds. M.E. Jonker	Gezamenlijke dienst met ELG Kampen in Kampen, aanvang 10.15 uur
11 oktober 18 ^e zondag na Trinitatis	Jesaja25,1-9 Filipp.3,17-21 Mattheüs 22, 1-14	ds. Ch. van Dam	Heilig Avondmaal
18 oktober 19 ^e zondag na Trinitatis	Jesaja 45, 1-7 1 Tess. 2,1-8 Mattheüs 22,15-22	ds. M.B.Nieuwkoop	
25 oktober 20 ^e zondag na Trinitatis	Deut. 6, 1-9 1 Tess.2, 1-8 Mattheüs 22,34-46	ds. E(vert) Jonker	
1 november 21 ^e zondag na Trinitatis	Spreuken 9,1-18 Tess.2,9-13 Mattheüs 25, 1-13	ds. A.E. Reichman- Scheffer	
8 november 22 ^e zondag na Trinitatis	Jesaja 48,17-21 1 Tess. 4,1-18 Mattheüs 25:14-30	ds. M.E. Jonker	Oogstdienst

REDACTIONEEL

In maart van dit jaar verscheen de laatste Flambouw. Veel activiteiten binnen en buiten de gemeente stopten als gevolg van de intelligente “lockdown”: geen kerkdiensten, geen vergaderingen, geen kindernevendienst, geen maaltijdgroep, kortom weinig te vermelden in de Flambouw! Het besluit om tijdelijk geen Flambouw uit te geven werd door de kerkenraad genomen op voorstel van de redactie.

In de afgelopen maanden was er uiteraard wel veel behoefte aan informatie en communicatie, mogelijk nog meer dan in “normale” tijden. Dit betekende dat er veel gebruik is gemaakt van de kerkmail en de website. Vooral de kerkmail is een communicatiemiddel waarmee snel en up to date informatie kan worden verstrekt aan de gemeenteleden, terwijl de website meer extern is gericht. De wereld om ons heen moet immers ook weten hoe het met de Lutherse gemeente in Zwolle gaat, wat onze activiteiten zijn en hoe wij als gemeente in deze lastige afstandelijke periode elkaar steunen.

Na de hervatting van de kerkdiensten hebben de kerkenraad en de redactie overlegd hoe het verder kan gaan met de Flambouw.

Uit het overleg zijn een aantal zaken naar voren gekomen. We noemen hier de belangrijkste.

- De vormgeving van de Flambouw wordt gelijk getrokken met die van de website, waarbij de inhoud rondom de drie thema's Vieren, Dienen en Leren is opgebouwd. De herkenbaarheid wordt hiermee vergroot en de uitwisselbaarheid wordt verbeterd.
- Vaste volgorde inhoud:

Voorwoord/redactioneel/meditatie

Vieren

Leren

Dienen

Ontmoeten

Actualiteit, zoals

- Van de kerkenraad
- Financiën
- Uit de gemeente

Opinie zoals

- Open kaart
- Thema's
- Bedankjes

Agenda

Contactgegevens

De Flambouw ademt de gemeente; het is een weergave van wat er wordt beleefd en wat de gemeente bezig houdt.

Het plan is om de Flambouw 6 keer per jaar uit te brengen. Om te beginnen gaat dat zoals we het tot maart deden: digitaal voor allen van wie we een mailadres hebben. Degenen die daarom hebben gevraagd krijgen een papieren Flambouw. Waar we van dromen is een papieren uitgave voor alle leden in kleurendruk, zodat ook foto's beter tot hun recht komen. Deze stap moet uiteraard eerst worden onderzocht op financiële haalbaarheid en wenselijkheid binnen de gemeente.

Wat we heel graag zouden willen weten is: (hoe goed) leest u de Flambouw? Maakt het voor u verschil of u hem digitaal of op papier leest? We zijn benieuwd naar uw reacties en stellen meedenken zeer op prijs.

Omdat de Flambouw nu per twee maanden wordt uitgegeven en er ook verder vooruit wordt gekeken – zelfs al naar activiteiten in 2021 - is het raadzaam, in ieder geval deze eerste uitgave te bewaren

Chica van Dam en Harry Konings, redactie Flambouw

IN DE CORONATIJD - IMPRESSIES VAN MARGO JONKER

Met Pinksteren kleurden de kinderen vogels en lieten die naar de kerk toevliegen. Het was een van de bijzondere momenten in de coronatijd, waarop een kleine groep (met Pinksteren een gezin) bijeen was om een opname te maken ten behoeve van een online thuisviermoment. Er werd gelezen, gezongen, gebeden. Er werden kaarsen ontstoken en vogels vlogen naar elkaar toe. Vanwege het bijzondere karakter (met kleine groep bijeen ten behoeve van het grote geheel) was het intensief en waardig. En dankzij de betrokken mensen die opnames maakten voelde het niet al te ongemakkelijk voor de camera.



Twee weken na Pinksteren werd het mogelijk om met 30 mensen bijeen te komen in de kerk. Zo kwamen we na een verbouwing en een coronacrisis meer dan een half jaar na de laatste viering in de Lutherse Kerk voorzichtig weer bijeen. Nu, eind augustus, kunnen we al met 50 mensen bijeenkomen. Maar nog steeds met de restricties van opgave, afstand en desinfectans.

Wat doet zo'n virus wel niet met mensen? De afstand die nodig is. De verantwoordelijkheid voor de gezondheid van jezelf en anderen die verregaande consequenties vraagt – maandenlang geen bezoek in verpleeghuizen. De onbevanging die weg is in zelfs heel gewone dingen, als boodschappen doen, of bij familie op bezoek gaan. De angst die heerst, en waar de een meer door bevangen is dan de ander. De berichten van werkeloosheid, de uitgestelde operaties, de faillissementen van bedrijven.

En wat doet dat virus met mij? Het leven veranderde – geen afspraken, geen vieringen in de kerk, geen avondbijeenkomsten. Thuis zijn, met een thuiswerkende man en zoon. En telkens weer instellen op nieuwe manieren van doen – online leren vergaderen, online kindernevendienstbespreking bijwonen, online collegiaal overleg en kerkenraadsvergaderingen, heel veel bellen. En ook langzaam weer werken aan mogelijkheden die er wel waren – kleine bijdragen uit de kerk met een groepje voor de website, post versturen, ontmoetingen her en der, en later opbouwen naar kleinere en grotere bijeenkomsten.

Het was intensief, want bijna niets kon op de 'gewone' manier. Daar staat tegenover dat de coronatijd mij ook iets gaf: de rust, iedere morgen om kwart over zeven een wandeling maken, en op een verrassende manier contact houden of in gesprek komen met mensen.

Daarnaast was er het gemis van samenkomen, ontmoetingen. Op persoonlijk vlak en in de kerk. En daar was het gemis van zondagse vieringen. Ik voelde mij bevoorrecht als ik op zondag, meestal met een of twee anderen, in de kerk kon zijn, daar de Paaskaars kon ontsteken en een lied zingen. Het staan in het licht van de Eeuwige was in verbondenheid met ieder die daar niet kon zijn.

Nu zijn we aangekomen op een moment waarin kerkdiensten gevierd kunnen worden met 50 aanwezige mensen, exclusief kinderen. Deze Flambouw valt weer bij u op de (digitale)mat, met daarin een aanbod van activiteiten t.b.v. het komende seizoen. En steeds blijft gelden: opgeven, afstand en desinfectans. Maar we starten met activiteiten, binnen de mogelijkheden, om toch in de ontmoeting weer vorm te geven aan samen leven en geloven.

Het coronavirus roept vragen op. En weerstand. Spanning en onzekerheid. Dat geldt ook voor de kerk. Dit virus zal niet zomaar voorbij zijn. De vraag voor de kerk is: hoe kunnen we gemeente zijn in deze coronatijd? Hoe hebt u de kerk de afgelopen tijd ervaren? En wat kan de kerk voor u betekenen in de tijd die voor ons ligt, als corona bepalend blijft voor ons samenkomen? Vragen waar we graag een keer over spreken.

In de gemeente gaat het om ontmoeting. Op heel verschillende manieren. Ontmoeting tussen mensen. Ontmoeting tussen kerk en wereld. Ontmoeting met God. Ontmoeting met woorden uit de bijbel, gedichten, gedachten van anderen. Ontmoeting in geloof. En hoe je het ook wendt of keert, al die ontmoetingen hebben van doen met het persoonlijke, met nabijheid en met samenkomen. Aan ons allen om dat in de komende tijd in de kerk vorm te geven.

De coronacrisis wekt ook creativiteit op. Daarbij is in de kerkenraad de volgende gedachte leidend: niet werken vanuit het gemis, maar vanuit de mogelijkheden die er wel zijn.

Een nieuw seizoen ligt voor ons, waar die ontmoetingen kunnen ontstaan. Dat we naar elkaar toe zullen vliegen, net als de vogels met Pinksteren. Het zal anders zijn dan voor de coronatijd. Maar wat blijft: daar waar twee of drie bijeen zijn in Gods naam – daar is God.

VIEREN

BIJ DE VIERINGEN

Op zondag 6 september gaat ds. Martin Jans voor. Hij is studentenpredikant op Windesheim en woont in Joure. De studenten begeleidt hij in creatieve projecten, en hij daagt hen uit op bijzondere wijze. Het blad 'Spatie' is met medewerking van studenten onder zijn leiding geschreven.

Op zondag 13 september, 10.30 uur vieren we de gemeentezondag in Genne, bij Alie en Wim in de tuin. Elders in de Flambouw staat daarover meer informatie.

Op zondag 20 september vieren we om 10.00 uur de doop van Eduard Stikvoort. Samen met hem zal de viering worden voorbereid. Om 19.00 uur is de oecumenische vredesviering in de Basiliek. Deze viering is naar de avond verplaatst, vanwege coronabeperkingen. Hopelijk viert u deze viering mee, ook in de avond.

Op zondag 27 september gaat ds. Iemke Epema van de Oosterkerk voor bij ons. Fijn om haar als gastvoorganger te verwelkomen.

Op zondag 4 oktober zijn we te gast in de lutherse kerk in Kampen, aanvang 10.15 uur. Nadere informatie volgt in de kerkmail.

Zondag 11 oktober gaat ds. Chica van Dam voor in de viering van de Heilig Avondmaal.

Op zondag 18 oktober gaat ds. Ries Nieuwkoop voor – gemeentelid en emeritusvoorganger uit Zwolle.

Op zondag 25 oktober gaat ds. Evert Jonker voor. Hij is hoogleraar praktische theologie aan de PTHU geweest. Nu met emeritaat en woonachtig in Zwolle. Hij is voorzitter geweest van de redactie van het 'Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk', het liedboek waar wij uit zingen.

VESPERS

In onze kerk vinden iedere dinsdagavond, van 19.30 tot 20.00 uur, muzikale vespers plaats: stilte, muziek, woord en gebed, met verschillende voorgangers. Iedereen is welkom. Aansluitend is er de mogelijkheid voor ontmoeting met koffie en thee. Misschien een mooie mogelijkheid voor mensen voor wie de zondag soms nog wat te druk is, maar deze kleine, korte viering juist passend is.

Omdat deze vespers goed bezocht worden, zullen ze gecontinueerd worden tot, in ieder geval, de herfstvakantie.

Opgave noodzakelijk bij Marga Zwanenburg - ma.zwanenburg.1@kpnmail.nl

Dinsdag 1 september – Margo Jonker

Dinsdag 8 september – Els Rademaker

Dinsdag 15 september – Chica van Dam

Maandag! 21 september – vredesvesper Hanneke, Chantal en Margo

Dinsdag 29 september – Margo Jonker

Dinsdag 6 oktober - Rick Timmermans

KINDERNEVENDIENST

Afgelopen weken konden we elkaar ook weer ontmoeten bij de kindernevendienst. We blijven voorlopig nog in één groep.

Op 6 september nemen we in de viering afscheid van Christa en Esmeralda als leiding van de kindernevendienst. Zij hebben ruim 15 jaar leiding gegeven en zich hiervoor altijd enthousiast ingezet. We zijn hier heel dankbaar voor!

We mogen ook nieuwe leiding verwelkomen. Wieteke Klijnstra en Jolijn Scheurwater zullen gaan meedraaien. Hier zijn we erg blij mee.

Op 6 september is ook het jaarlijkse kindernevendiensttuitje. Het is erg fijn dat in tijden van corona de kinderen geen afstand hoeven houden tot elkaar en volwassenen en dat we dit samen kunnen beleven. We verzamelen bij het Wezenlandspark en gaan na een lunch en lekker spelen bowlen bij Urbana.

Op 13 september, tijdens de gemeentezondag, zijn er vijf tieners die overvliegen van de kindernevendienst naar de catechesegroep 'Gaan als een Zwaan': Tes, Marleen, Koen, David en Marius gaan deze stap maken.

OECUMENISCHE VIERINGEN

Oecumenische viering op 20 september, 19.00 uur ('s Avonds dus) in de Basiliek. 'Vrede verbindt verschil'. Aansluitend koffiedrinken in de Lutherse Kerk.

Op 17 januari 2021 vindt de oecumenische viering plaats op januari in de Oosterkerk, om 10.00uur.

OECUMENISCH VREDESVESPER

Op maandag 21 september is in onze kerk een oecumenische vredesvesper. Om 19.30 uur staan de kerkdeuren open – ingang via het kerkplein aan de Potgietersingel. Aansluitend ontmoeting met koffie/thee en gesprek op het plein achter de kerk.

INTERRELIGIEUZE VIERING

Op zondag 3 januari 2021 zal de jaarlijkse interreligieuze viering plaatsvinden – ontmoeting tussen de drie Abrahamitische godsdiensten: mensen uit de synagoge, de kerk en de moskee – Jodendom, Christendom en Islam. Een indrukwekkende bijeenkomst en bijzonder om elkaar op te zoeken als religieuze gemeenschappen. Meer informatie volgt later.

LEREN

KERKWIJZER

We starten dit seizoen ook weer met Kerkwijzer. Drie nieuwe kerkwijzers komen erbij, zij zitten nu in groep 7. Samen met de tieners uit groep 8 komen we maandelijks tijdens een viering bij elkaar in de wachtruimte van de fysio. De eerste keer is 30 augustus, daarna op 4 oktober en 8 november. Bert en Petra helpen de kinderen om wijzer te worden over wat er in de kerk gebeurt.

GAAN ALS EEN ZWAAN

Ook de catechesegroep start weer op. Aangevuld met 5 overvliegers is dit een enthousiaste groep tieners. In het nieuwe seizoen zal er voor hen, jongeren van 12 t/m16 jaar, een catecheseprogramma worden aangeboden tijdens de kerkdiensten. Zij komen ook tijdens een viering bij elkaar, eens per maand. Data zijn 20 september, 18 oktober en 15 november, steeds de derde zondag van de maand. Vier gemeenteleden, te weten Richard van Burken, Karin Vrieling, Beitske de Jager en Ries Nieuwkoop zijn bereid om deze catechese te leiden. Een afwisselend programma zal telkens worden voorbereid. Alle tieners zijn welkom. En als er ouders zijn, die het leuk vinden om inhoudelijk en actief betrokken te zijn: kom eens kijken bij de voorbereidingsgroep.

STARTACTIVITEIT KERKWIJZER EN GAAN ALS EEN ZWAAN

Op 20 september kunnen alle tieners tussen de 10 en 16 jaar suppen op de gracht. Als je je nog niet hebt opgegeven, doe dit dan bij Beitske de Jager of Petra Lip. We verzamelen na de kerkdienst om 11.30 uur en sluiten het suppen af met een picknick.

RONDOM BONHOEFFER - GRONDGEDACHTEN VOOR HET GOEDE LEVEN

In het jaar 2020 wordt het einde van de Tweede Wereld Oorlog herdacht. Vanwege het coronavirus zijn veel activiteiten daaromtrent niet doorgegaan.



Drie activiteiten willen we 'inhalen' in de herfst van 2020. Het zijn activiteiten die stilstaan bij de persoon van Dietrich Bonhoeffer en hoe hij leefde als predikant ten tijde van de Nazisme, hoe hij zich verzette, en een inspiratiebron was voor velen, tot ver na de oorlog.

- Bonhoeffer film – woensdag 16 september, 19.30 uur, Lutherse Kerk Zwolle. Een biografische film over Bonhoeffer, waar een beeld wordt geschetst van wie deze man was. Met teksten van Bonhoeffer zelf. De film is Engels gesproken, maar geeft toch een goede impressie van het leven in de tijd van nazi Duitsland. Met aansluitend een kleine gedachtewisseling naar aanleiding van de film
- Muziektheatervoorstelling 'Wie ben ik – Bonhoeffer', door Kees van de Zwaard. Deze voorstelling wordt gehouden in de Oosterkerk, Koewegje 2, 8021 AG Zwolle, op 24 september a.s, 19.30 uur. Nadere gegevens volgen.
- Lezing over Bonhoeffer – 6 oktober 2020, 20.00 uur. Prof.dr. Edward van 't Slot, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Groningen en docent aan de PTHU, woonachtig in Zwolle (hij is predikant geweest van de Stinskerk in Westenholte) is een kenner van Dietrich Bonhoeffer. De lezing vindt plaats in het jaar waarin we 75 jaar bevrijding vieren.

VADERLAND, MOEDERLAND - GESPREKSAVOND OVER HET GOEDE LEVEN

Iedereen komt ergens vandaan, is ergens thuis en heeft ideeën over waar de samenleving naar toe moet. Dat geldt voor mensen wier familie al eeuwen in Nederland woont net zo goed als voor mensen die ergens anders geboren zijn. Samen geven zij vorm aan Nederland als 'moederland' en 'vaderland'.



In onze kerk wordt op 28 januari 2021 een gesprek georganiseerd over dit thema. Zeven vragen komen aan de orde, waaronder: 'Waar ligt je toekomst?' en 'Waarom ben je trouw?'. Hanneke Buurman en Margo Jonker leiden het gesprek. Opgave voor deze bijeenkomst noodzakelijk bij

VIERxSOLA - GESPREKSGROEP OVER DE BASIS VAN HET GOEDE LEVEN

Twee Lutherse predikanten, Trinette Verhoeven en Martin van Wijngaarden, hebben het afgelopen jaar een klein boekje geschreven over de 'sola's', waar Maarten Luther zijn theologie sprekend en herkenbaar mee thematiseerde. 'Alleen geloof, alleen genade, alleen Christus en alleen de Schrift'. Het boekje zet aan om oude thema's opnieuw te overdenken.



Op vier avonden willen we met elkaar in gesprek gaan aan de hand van dit boekje, o.l.v. ds. Margo Jonker.

Welkom op dinsdag 20 en 27 januari 2021, en op 10 en 17 februari, om 20.00 uur in de Lutherse Kerk. Opgave bij

GELOOF EN LEVENSKUNST - GESPREKSGROEP OVER GELOOF EN LEVENSKUNST - VOOR 25-40 JARIGEN

In het alledaagse zoeken naar wegen waarop geloof gedacht, geleefd, beleefd en gedeeld kan worden. Dat is de grondgedachte van deze gespreksgroep. Met eenvoudige werkvormen spreken we in een persoonlijke omgeving over diepgang en plezier, over geloof en kerk, over het eigen leven en hoe daarin te verbinden met het leven van de ander en van God.

Opgave is belangrijk bij Margo Jonker, De bijeenkomsten vinden thuis bij de deelnemers van de groep. Data: donderdag 22 oktober, donderdag 21 januari 2021 en dinsdag 3 april, 20.00 - 21.30 uur.

SPIRITUALITEIT - WAT KAN GOED LEVEN ZIJN?

Lezing door ons gemeentelid Rick Timmermans in de Lutherse Kerk te Zwolle. Vruchtbaar leven in het spoor van Benedictus en Ignatius, dinsdag 20 oktober 2020, 20.00 uur. Opgave bij predikant@elkz.nl.

Hoe word ik gelukkig? Wat is een vruchtbaar leven? In het spoor van spirituele grootmeesters Benedictus en Ignatius van Loyola gaat journalist Rick Timmermans op zoek naar antwoorden op die vragen. Hoe kun je onderscheiden waar het op aankomt? Hoe maak je keuzes die vruchtbaar zijn? Het zal je misschien verrassen, maar het waren deze vragen die monnikenvader Benedictus in de vijfde eeuw en stichter van de jezuïetenorde Ignatius van Loyola in de vijftiende eeuw in het vizier hadden. Maak in vogelvlucht kennis met enkele elementen uit de twee belangrijke stromingen binnen de christelijke spiritualiteit.



CURSUS LEREN VAN LUTHER: SPIRITUALITEIT

In deze cursus wordt elk jaar op een andere wijze aandacht gegeven aan wat Luther en zijn theologie voor ons in onze tijd kunnen betekenen. Dit keer is het thema: spiritualiteit. Bij spiritualiteit draait het om het beleven en beoefenen van het geloof. Het gaat om de persoonlijke ervaring van het bovennatuurlijke, het hogere, het geestelijke.

Op 14 plaatsen in ons land wordt deze cursus van vijf bijeenkomsten gegeven. In onze kerk op de dinsdagavonden 3 november, 24 november, 15 december, 19 januari, en 26 januari, steeds van 19.30 -21.00 uur. Inlichtingen en opgave bij ds. Margo Jonker.

Op diezelfde dagen wordt deze cursus 's middags aangeboden in Dalfsen, in kerkelijk Centrum De Overkant. Inlichtingen en opgave bij dhr. Frits Prins,

ZWOLS LEERHUIS

Bent u op zoek naar theologische verdieping bij de zondagse lezingen? Vanaf september 2020 start het Zwolse Leerhuis (voorheen locatie Lutherse kerk Zwolle).

Tijdens het leerhuis wordt een lezing behandeld van de komende zondag. Iedere avond wordt ingeleid door een predikant. Iedere keer staat op zichzelf. Je kunt dus één keer komen, of vaker.



DATA seizoen 2020/2021:

Nazomer: **di 8, 15, 22 en 29 sept**

Herfst: **di 27 oktober, 10, 17 en 24 nov (3 nov géén leerhuis)**

Winter: **di 19, 26 januari, 2 en 9 feb**

Lente: **di 11, 18, 25 mei en 1 juni**

Vanaf 19.45u is er gelegenheid om koffie/thee te halen (kosten €1,00 per kopje). We starten om 20.00u. Het leerhuis duurt tot 21.30u. **Locatie: Oosterkerk Zwolle.**

Aanmelden en vragen

Wij hopen u en jou bij één of meer bijeenkomsten van het leerhuis te mogen begroeten!

DIENEN



BERICHTEN UIT DE DIACONIE

Diaconale collectes

In de kerkmail geven we iedere week uitleg en nadere informatie over de diaconale collectedoelen.

Zondag 6 september

De diaconale collecte is bestemd voor de **Stichting Open Doors**.

De 2^e collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

Zondag 13 september

De diaconale collecte is bestemd voor de **Stichting Voorkom**, een organisatie die geheel gericht is op het voorkomen van verslavingen.

De 2^e collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

Zondag 20 september

De diaconale collecte is bestemd voor noodhulp in **Libanon**.

De 2^e collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

Zondag 27 september

De diaconale collecte is bestemd voor het **nieuwe diaconale project Meer voor Minder**. Doelstelling van dit project is armoedebestrijding in Zwolle.

De 2^e collecte is bestemd voor het Onderhoudsfonds van ons kerkgebouw.

Zondag 4 oktober (Israëlzondag)

De diaconale collecte is bestemd voor **de synagoge in Zwolle**.

De 2^e collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

Zondag 11 oktober

De diaconale collecte is bestemd voor de **Stichting Signi zoekhonden**. Dit is een non-profit stichting, die ten doel heeft om vermiste mensen (levend of overleden) op te sporen.

De 2^e collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

Zondag 18 oktober

De diaconale collecte is bestemd voor de **Stichting ZOA (Zuid Oost Azië)**.

Genoemde stichting biedt hulp, hoop en herstel aan slachtoffers van rampen en conflicten.

De 2^e collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

Zondag 25 oktober

De diaconale collecte is bestemd voor onze partnerkerk, de **Protestantse Kerk van Nias en de Batu-eilanden (BNKP)** in Indonesië en de bewoners van de eilanden, die ontredderd waren na de beruchte tsunami.

De 2^e collecte is bestemd voor het Jeugdwerk in onze eigen gemeente.

Sponsortocht

De diaconie organiseert onder de titel 'meer voor minder' acties om de armoede in Nederland aan de orde te stellen.

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL70 INGB 000 585 9694. Het rekeningnummer van de kerkrentmeester is: NL13 TRIO 0198527764. O.v.v. "Compensatie geplande collectes". Aan het eind van de periode kunt u zelf bedenken welk totaalbedrag u kunt missen.

ONTMOETEN

GEMEENTEZONDAG - 13 SEPTEMBER 2020 IN GENNE

Gemeentezondag onder de open hemel

Een viering in de tuin – waarin gelezen wordt over vogels en bloemen en hoe wij door het leven gaan. Over leven met zorgen en zonder zorgen. Over leven in de hoede van de Schepper van het al.



'Laat dan mijn hart u toebehoren en laat mij door de wereld gaan, met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan. Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet.'

Een gemeentezondag onder de wijde hemel, waar iedereen kan komen, waarbij het maximum van 50 minder aan de orde is. Buiten is de plek waar dat mogelijk zou kunnen. Bij Alie en Wim Jager hebben we een ruimte gevonden om een buitenviering te beleven. Het is een andere plek en een andere wijze van samenkomen, het vraagt wat van de mensen die komen, en ongetwijfeld zijn er ook mensen voor wie een buitenviering juist niet geschikt is. We hopen dat deze viering ruimte biedt voor een groep mensen om elkaar weer en in een andere setting te ontmoeten. En dat we zo blijven werken aan een levendige gemeente. Vandaag dus in de buitenlucht met uw eigen stoel. Volgende week weer in de kerk.

In die viering zullen 5 kinderen overvliegen van de kindernevendienst naar de catechesegroep 'Gaan als een zwaan'. En na de dienst zullen er activiteiten zijn voor iedereen, is er ruimte om koffie/thee te drinken en te genieten van de prachtige plek achter de Vechtdijk in Genne.

Meenemen:

Een eigen stoel

Een eigen lunch

Beker (voor koffie/thee/limonade)

Eventueel een deken voor als het fris weer is.

Eventueel een extra stoel, voor iemand die geen stoel mee kan nemen.

Eventueel een parasol

We zullen met elkaar vieren in een weiland. Daar zullen we, met afstand houden, zingen. Nadien is er koffie en thee en limonade in de schuur. Er zullen activiteiten zijn in de tuin van Alie en Wim. En we sluiten af met een zelf meegebrachte lunch.

Het tijdschema

10.30 uur start viering in het weiland – blijf afstand houden.

11.15 uur koffie en thee in de schuur. Buiten opdrinken.

11.30 uur start programma in het weiland – blijf afstand houden

12.30 uur verzamelen in het weiland, opmaat tot lunch. Lunch zelf meenemen.

13.15 uur einde – we zingen samen een lied in het weiland.

13.30 uur Samen opruimen – blijf afstand houden

Praktisch

Opgave is noodzakelijk

Het adres van Alie en Wim Jager: Hasselt.

Kom zo veel mogelijk op de fiets! Parkeren is beperkt en alleen langs de weg.

Er zijn op het terrein twee dixitoiletten voor gebruik neergezet.

Handenwassen kan in de schuur.. Er is voldoende handzeep en desinfectans. We houden ons uiteraard aan de coronamaatregelen

Informatie: Petra Lip en Margo Jonker

Bij slecht weer

Bij harde wind en/of nat weer zullen we in de kerk bijeenkomen met maximaal 50 personen. Het programma zal dan worden aangepast en verkort. Opgave maakt het gemakkelijker om te communiceren.

Opgave is, ook vanwege corona, noodzakelijk:

WALK OF PEACE IN ZWOLLE 19 SEPTEMBER 2020

Op zaterdagmiddag 19 september is er in Zwolle een Walk of Peace. De wandeling gaat om 13.30 uur van start vanaf het Rode Torenplein. Onderweg gesprek en verhalen over 'Vrede verbindt verschil'. De wandeling loopt dit jaar door de binnenstad en bestrijkt ongeveer 4 km. Graag opgave: vredesplatformzwolle@gmail.com



ONTMOETINGSBIJEENKOMST VOOR SENIOREN

De coronatijd heeft veel mensen op afstand gezet van elkaar. Dat was en is nog steeds nodig. Gelukkig zijn er ook weer wat mogelijkheden om iets met elkaar te ondernemen en elkaar op te zoeken.

Senioren zijn welkom op woensdag 23 september of op dinsdag 6 oktober in de kerk. In een kleine kring is gelegenheid tot ontmoeting, gesprek en een bewonderende blik in het vernieuwde gemeentecentrum. We drinken koffie en sluiten af met een eenvoudige lunch. Het ontmoeting is van 10.30 uur tot 12.30 uur.

Myrna Bokelmann, Marga Konings, Alice Huisman, Marga Zwanenburg en Margo Jonker organiseren het geheel.

Alle senioren zullen daarvoor een uitnodiging ontvangen. Opgave voor een van deze bijeenkomst is noodzakelijk:

Daarnaast zijn alle senioren bijzonder welkom op een middag met viering en ontmoeting in Advent en de Veertigdagentijd. Vanaf 14.00 uur is er een programma, waarin een viering en een andere activiteit. Het geheel wordt afgesloten met een lichte maaltijd.

- In de tijd van Advent is de viering op 9 december – vanaf 14.00 uur.
- In de Veertigdagentijd is de viering op 10 maart 2021 vanaf 14.00 uur.
- Het jaarlijkse uitje voor de senioren zal plaatsvinden op 23 juni 2021. Nadere info volgt.

Opgave voor alle bijeenkomsten is noodzakelijk.

ZWANENPAD - WANDELEN MET GEDICHT EN GEDACHTEN



Wandelen helpt, als je graag wilt denken, spreken, wilt overdenken of mediteren. Daarom zijn er het komende seizoen een paar Zwanenpaden uitgezet. We wandelen in stevig tempo ongeveer 6 kilometer, ongeveer anderhalf uur, weer of geen weer. Er is ontmoeting, gesprek, stilte en er is altijd een gedachte om over na te denken tijdens het wandelen. Iedereen is welkom. Start is om 9.30 uur. Opgave is noodzakelijk:

- 7 oktober, start bij uitspanning Engelse Werk
- 2 december, start bij boerderij Vreugdehoeve, Vreugderijkerwaard
- 3 februari 2021, start bij steen van Thomas á Kempis
- 7 april, start bij uitspanning Engels Werk
- 2 juni, start bij Vreugdehoeve, Vreugderijkerwaard

SINT MAARTEN EN PALMPASEN - HET LEVEN VIEREN

Samen lampionnen maken, het verhaal horen van Sint Maarten, een mooi lied instuderen over die heilige. En even oefenen hoe dat gaat: aanbellen en iets ontvangen. Alle kinderen en hun vrienden en vriendinnen, met hun ouders/grootouders zijn welkom op zaterdag 7 november 2020 – 10.00-12.00 uur in de kerk. Opgave is noodzakelijk:



Voor de viering van Palmpasen kunnen kinderen in de kerk Palmpasenstokken maken op 27 maart 2021, van 10.00-12.00 uur. Ook hier: hartelijk welkom voor kinderen, hun vrienden en vriendinnen en hun ouders/grootouders. Een feestelijke voorbereiding van vieringen met betekenisvolle verhalen.



SCHILDEREN MET TEMPERATECHNIEK - HET GOEDE LEVEN GESCHILDERD

O.i.v. Helena Nieminen op 3 december 2020, om 19.30 uur. In de kersttijd horen we van engelen. Onder leiding van Helena Nieminen gaan we engelen schilderen op de manier waarop ook iconen worden geschilderd – om zo te komen tot een goed geschilderd verhaal. Als het lukt zullen we deze schilderijen exposeren in de kerk, en gebruiken bij een viering. Opgave voor deze bijeenkomst is noodzakelijk:



DEEL VAN HET GOEDE LEVEN: VERKENNEN VAN KERK EN WERELD - EXCURSIE

Op 6 maart is er de mogelijkheid om een kleine excursie door het noordoosten van Nederland te maken. Hoe het gaat is natuurlijk mede afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus. Maar als het kan gaan we met eigen vervoer op pad. We rijden naar Ter Apel, met een middeleeuwse kerk en museum, gaan door naar net over de grens bij lager Sustrummoor (oorlogsgeschiedenis), en ronden de dag af in Bourtange, waar een vestingstadje is met een kleine synagoge.



Gert van Klinken leidt de excursie. Hij is bekend in Oost-Groningen. Samen met Margo Jonker woonde hij enige jaren in Ter Apel. En hij neemt ons mee in de geschiedenis van de kerk in de wereld, door verschillende tijden heen.

De excursie staat gepland op 6 maart 2021. Opgave bij predikant.

DAUWTRAPPEN OP HEMELVAART - 13 MEI 2021

Hemelvaart is een prachtige dag voor dauwtrappen: vroeg op pad en samen wandelen langs de rivier en door het bos. Een jarenlange traditie. Hopelijk zal het in 2021 ook weer echt kunnen, met een ontbijt en een metten in de kerk. In 2020 was de dauwtrap digitaal, met Eddy Weeda en Lisanne Bouma (zoek maar weer eens op op de site:

<https://www.youtube.com/watch?v=dls9503E4JM&feature=youtu.be>). Maar hopelijk kunnen we het in 2021 weer allemaal live meemaken.

BIJEENKOMST NIEUWE LEDEN IN MEI - 26 MEI 2021

Met regelmaat worden mensen van buitenaf lid van de Lutherse Gemeente Zwolle. Welkom en bijzonder om zo steeds weer nieuwe mensen in ons midden te verwelkomen.

Als u zich in de loop van het jaar hebt ingeschreven, of als u zich nieuw voelt en graag wat meer wilt kennismaken met de gemeente, leden van de kerkenraad, de organist of de predikant, kom dan naar de bijeenkomst voor nieuwe leden op 26 mei 2021. Een gesprek, een uitwisseling van gedachten, en kennismaking over en weer kan dan plaatsvinden.

En ook als u al graag eerder kennismaakt: welkom en neem gerust contact op met leden van de kerkenraad of met de predikant ds. Margo Jonker.

NOORDELIJKE BUITENDAG OP ZONDAG TRINITATIS - IN STADSKANAAL.

Een keer per jaar is er een dag met ontmoeting van alle Lutherse gemeenten in het Noorden van het land. Deze dag heet: 'De noordelijke buitendag'. Eén gemeente is gastgemeente en andere gemeenten zijn welkom. Vaak is er een viering en een aansluitend creatief en onderhoudend programma. Zo nodigde de Lutherse Gemeente van Leeuwarden en Harlingen iedereen uit op een boot. Dat was in 2019. In 2020 zouden we naar de Lutherse Kerk in Stadskanaal gaan. Maar vanwege corona ging dat niet door. Daarom zijn we in 2021 weer welkom in Stadskanaal. De noordelijke buitendag vindt altijd plaats op zondag Trinitatis, de zondag na Pinksteren. In 2021 zal dat zijn op zondag 30 mei. Iedereen is welkom om dan mee te gaan naar de Lutherse Gemeente te Stadskanaal. Nadere informatie volgt later.



PELGRIMAGE NAAR IONA

Samen met mijn collega Christa van Stappen zou ik graag in 2021 met een groep uit de gemeente de verre en uitdagende pelgrimage naar het eiland Iona maken. Op dat eiland, in noordwest Schotland, ligt de Iona community. We kunnen dan een week lang deel zijn van de gemeenschap en een pelgrimage maken naar en over dat kleine eiland.

Misschien gaat het lukken om die reis in 2021 te maken. Helaas waart het coronavirus ook rond. Onder voorbehoud noem ik het hier. Misschien zijn er mensen die geïnteresseerd zijn. Laat het even horen. Mocht er gelegenheid zijn om te gaan, zonder coronagevaar, en als er plaats is in de (gerenoveerde) gastverblijven van de Iona Abbey, dan zou het misschien kunnen doorgaan. De week die ik op het oog heb is van 15/16 april tot en met 24/25 april 2021. De reis zou ik graag met boot en trein maken, i.p.v. met het vliegtuig. Dat vraagt waarschijnlijk iets meer reistijd. Maar maakt het ook een mooie reis.



KLOOSTERWEEKEND VOOR JONGEREN VAN 18-30 JAAR

Voor jongeren van 18 tot en met 30 jaar wil ik dit jaar een weekend organiseren in een klooster. Het is iets dichterbij dan Taizé, en tegelijkertijd in een omgeving die is ingericht voor de jonge generatie.

In het klooster Casella in Hilversum zijn we welkom in het weekend van 9 tot en met 11 april 2021. We kunnen daar met een heel kleine groep logeren, i.v.m. coronamaatregelen. We volgen het ritme van het klooster.

Het klooster schrijft over zichzelf: 'Een leven van persoonlijk en gezamenlijk gebed, gastvrijheid, ontmoeting, stilte, naastenliefde en vriendschap. Dit is wat ons inspireert en bindt.' Augustinus, en de kloostergemeenschap van Taizé zijn inspiratiebronnen. Opgave bij Margo Jonker, predikant

ACTUALITEIT

TIJDELIJK GEWOON - BERICHT VAN DE KERKENRAAD

Een half jaar geleden schreef ik een stukje met de titel "Gewoon". De coronacrisis was net losgebarsten en de wereld verkeerde in grote onzekerheid; over de veiligheid, onze bewegingsvrijheid, de aard van de ziekte, de gevolgen voor onze maatschappij enzovoorts.

En hoe is het nu?

De afgelopen maanden hebben wij als kerkenraad gezocht naar manieren om als gemeente met elkaar in verbinding te blijven. Gelukkig hebben we een goed team waarmee het prettig werken is.

In de gemeente zijn veel spontane initiatieven ontplooid zoals elkaar bellen, beeldbellen, mailen of appen. Naarmate de tijd vorderde, werd het ook steeds meer mogelijk om elkaar fysiek te ontmoeten in de anderhalve-meter-samenleving.

De kerkenraad communiceerde in deze maanden met de gemeente via de wekelijkse kerkmail en de website. Elke week stond een opname van een deel van de viering online waarbij de liturgie via de kerkmail werd meegestuurd. Er was ook een grote creativiteit vanuit de kindernevendienst. Zo kon thuis worden gevierd.

Gelukkig konden we in juni weer met 30 mensen bij elkaar komen en in juli met 50. Ook werd een wekelijkse vesper in het leven geroepen. Beide diensten, waarvan de muziek een wezenlijk en onmisbaar onderdeel is, worden goed bezocht.

Het is een vreugde om weer samen te kunnen vieren en daarna koffie of thee te drinken op het plein uit een zelf meegenomen beker.

Is er alweer sprake van 'gewoon'? Min of meer. We hebben een vorm gevonden voor onze vieringen waaraan we gewend zijn geraakt. Je zou kunnen spreken van een 'tijdelijk gewoon'.

Wordt het ooit weer gewoon zoals we dat kenden vóór maart 2020? En wanneer dan? Dat weten we niet. We moeten het doen met de gegevens van dit moment. We streven naar de best mogelijke vorm binnen de maatregelen zoals ze nu van kracht zijn. Steeds opnieuw handelen we naar bevind van zaken en passen we ons beleid aan als nieuwe richtlijnen van kracht worden.

We kunnen elkaar weer fysiek ontmoeten in de vieringen en bij het koffie drinken. Dat is een mooie vooruitgang vergeleken met eind maart. Intussen blijven we doorgaan met het plaatsen van de liturgie en de opnames van de vieringen op de website, zodat u thuis ook de viering kunt volgen. Ook de kerkmail blijft wekelijks verschijnen in de nieuwe vorm. De Flambouw verschijnt weer in vernieuwde vorm. Zo blijven we zo goed mogelijk met elkaar verbonden.

Truus Mulder

Voorzitter kerkenraad

FINANCIËN

Er is in financiële zin veel gebeurd in de eerste helft van 2020. We hebben het gemeentecentrum laten renoveren, diensten gehouden in andere kerken, daarna de onderbreking door het virus en ook de teruggang van 1 naar 0,8 fte van onze predikant per 1 mei. Een 1-op-1 vergelijking met een ander eerste half jaar is niet direct zinvol.

Met dankbaarheid kunnen wij melden dat de kerkbalans-inkomsten die wij tezamen opbrengen in lijn zijn met de begroting. De collecte- en verhuuropbrengsten blijven door de omstandigheden wat achter. Er is een proef gedaan met digitaal collecteren. Deze mogelijkheid stopt per 1 oktober en zal worden geëvalueerd.

De waarde van de beleggingen is in maart sterk gedaald maar het herstel is inmiddels ingezet en de verwachting is dat dit herstel door zal zetten zodat eind dit jaar de koersen op het niveau van voor de crisis zullen zijn.

In het 2^e kwartaal ontving de kerk € 5.000 uit de nalatenschap van mevr. Pieta van der Windt-de Wit en onlangs een legaat van € 3000,- uit de nalatenschap van mevr. Miny de Jonge.

Er is ook een eindafrekenings-rapport van de renovatie gemaakt. Dit rapport is naar de subsidieverstrekkers gestuurd en zal ter inzage in de sacristie worden gelegd. De belangrijkste financiële conclusie is dat er, rekening houdend met de subsidies en bijdragen uit de gemeente, een kostenoverschrijding is geweest van een kleine € 10.000 door tegenvallers bij de installateur: er moest een aantal belangrijke leidingen worden vervangen c.q. verplaatst en we kozen voor een betere kwaliteit vloer dan was begroot. Deze overschrijding is opgevangen uit de reserves en we hopen dit door hogere verhuuropbrengsten in de toekomst weer goed te maken.

Tijdens de renovatiewerkzaamheden is ook vastgesteld dat er, om vochtoverlast te voorkomen, een aanpassing nodig is aan een loodslab in de corridor en het stukwerk van de gevel moet hersteld worden. Verder is er een werkgroep ingesteld om te onderzoeken welke technische oplossingen door ventilatie en filtering/desinfectie er technisch nodig/mogelijk en financieel haalbaar zijn om zingen/samenzang in de kerkzaal weer meer of volledig mogelijk te maken.

We houden de vinger aan de financiële pols.

De kerkrentmeesters

VERKIEZINGEN EVANGELISCH LUTHERSE SYNODE 2021

Het werk in de synode is echt leuk. Het laten klinken van het lutherse geluid binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is nodig, want dat geluid is het waard om gehoord en beleefd te worden. Ook om niet-lutheranen kennis te laten maken met deze traditie en het is goed daar samen aan te werken. Nog tot 1 oktober 2020 kunnen kandidaten door andere gemeenteleden aangemeld worden of zichzelf aanmelden bij de kerkenraad van de gemeente. De synode streeft, zoals ook vanuit de Lutherse Wereld Federatie gestimuleerd wordt, naar een samenstelling van 40% vrouwen - 40% mannen - 20% jongeren. Dus jongeren worden met nadruk gevraagd te overwegen zich kandidaat te stellen voor de synode.

Stemgerechtigd en verkiesbaar zijn zij die

- tenminste 18 jaar zijn op 15 december 2020
- belijdend, dooplid of gastlid zijn van een zelfstandig lutherse gemeente
- belijdend of dooplid zijn van een gefedereerde of gefuseerde gemeente met een 'luthers vinkje' in de Ledenregistratie van de Protestantse Kerk in Nederland
- predikanten worden gekozen uit de dienstdoende predikanten

De volledige verkiezingsregeling is te raadplegen via de website van de PKN .

OP ZOEK NAAR NIEUWE OPPASLEIDING!

Er zijn veel enthousiaste tieners die willen helpen bij de oppas, maar elke zondag moet er ook een volwassene aanwezig zijn. We willen de groep van de oppasleiding flink groter maken, zodat je maar een aantal keer per jaar aan de beurt bent. Je kunt kiezen voor 4, 6 of 10 keer per jaar. Ook zouden we het mooi vinden als er naast de ouders ook anderen komen helpen. Ook voor de jongste kinderen is het leuk om meerdere generaties te ontmoeten. Dit bevordert de betrokkenheid in de gemeente. De nood is best hoog, dus vind je of vindt u het leuk om een aantal keer per jaar mee te helpen, dan kunt u dit aangeven bij Jaline Schaak of Petra Lip.

PLANNEN VOOR KINDEREN/JONGEREN

- Sint Maarten – 7 november 2020
- Palmpasen voorbereiden op zaterdag 27 maart 2021
- Met jongeren naar het klooster – Casella in Hilversum. Iets dichterbij, en iets overzichtelijker qua tijd en organisatie dan Taizé. Maar ook een heel mooi klooster, gericht op jongeren. Van 9 tot 11 april 2021
- Kinderweekend – 31 oktober/1 november 2020
- Jongerenzeilweekend in 2021?
- En misschien kunnen we nog iets doen als een 'Luthermuseumexcursie' voor kinderen/jongeren?
- Kind-op-schoot-vieringen

OPINIE



HET IS MAART 2020.

Langzamerhand verheug ik mij erop om na de verbouwing onze Lutherse kerk weer te kunnen betreden. Na 5 januari ben ik er niet meer geweest. Het zal fijn zijn om weer samen te komen in de vertrouwde omgeving en elkaar na de kerkdienst weer te mogen ontmoeten op 15 maart. En dan12 maart wordt afgekondigd, dat de kerk dicht gaat! Alles stopt: geen kerkdiensten, geen cantorij, geen leerhuis, geen maaltijdgroep, geen bezoekgroep.....niets meer. Alleen telefoon en/ of digitaal contact. Zo goed als geen fysieke nabijheid meer. Het komt als een dreun en de dreun dendert nog na. Weg al je sociale contacten met mensen bij wie je thuis voelt.

Maar voor mij was het ergste, dat de Lofzang niet gaande werd gehouden en dat de lamp op deze wijze niet brandende zou blijven. Juist iets waar we als kleine kerk groot in zijn.

Ik dacht eraan hoe in vroeger tijden er kleine bijeenkomsten bij mensen thuis werden gehouden, wanneer er ziekte was of de wegen te onbegaanbaar waren voor de predikant die zou komen. Men ging dan postilles lezen. Altijd had men nog wel ergens een oude preek liggen en de Lutherse liturgie wees verder de weg. Die kende men uit het hoofd, evenals liederen en gebeden zoals het Onze Vader. Een kaars was ook wel te vinden.

En zelf dacht ik: Als we dan nu niet in de kerk samen kunnen komen, dan kan het bij mij thuis, want waar twee of drie in mijn Naam bijeen zijn, ben Ik in uw midden.

En zo zijn op 15 maart 2020 twee vriendinnen bij me gekomen. Ik had de kaars met Lutherroos (nog gemaakt door Rie van Es) op de tafel klaar gezet en tevens de trouwbijbel van mijn ouders.

Zij waren op 28 september 1944 getrouwd. Een moeilijke tijd, vlak na de Spoorwegstaking en de hongervinter moest nog komen. Hun beurtschip zou nog moeilijke tijden beleven, maar toch had de predikant gezegd, dat alles maar gewoon doorgang moest vinden. Ze ontvingen van hem de trouwbijbel, waar voorin de tekst staat van Psalm 110:105 *“Uw woord is eene lamp voor mijnen voet en een licht voor mijn pad.”*

Aan deze tekst heb ik de afgelopen maanden veel gedacht. Niets is meer zeker en we kunnen vaak niet verder zien dan deze dag. Soms niet verder dan die ene

stap. Voor zo lang verlicht het je pad. Met veel geduld de toekomst tegemoet treden. Vaak in heel kleine stapjes denken en daar de lichtpuntjes uithalen.

Ik had geen oude Lutherse preek in huis , maar wel een overdenking die dominee Hans Mudde gemaakt had bij Gezang 408 (nu Lied 863)

Nu laat ons God de Here
dankzeggen en hem eren
want goed zijn alle dingen
die wij van Hem ontvingen.

Hans vertelde het volgende erover:

Ruim vier eeuwen geleden zat keurvorst Johann Frederik van Saksen opgesloten tussen vier muren. In zijn eentje gebruikte hij zijn dagelijkse maaltijden, afgesloten van de buitenwereld. Maar op een dag, zo luidt het verhaal, wordt hem een brief bezorgd, bedoeld om hem een hart onder de riem te steken. Bij die brief is een gedicht ingesloten, compleet met een melodie. Het raakt hem en voortaan zal hij dat gloednieuwe lied zingen, elke keer als hij zijn maaltijd begint, alle jaren die zijn gevangenschap nog zal duren. Het gedicht is gemaakt door Ludwig Hemboldt(1532-1598).

De tweede strofe is als volgt:

Want lijf en ziel en leven
heeft ons de Heer gegeven.
Hij zal ze ook bewaren
in allerlei gevaren.

Dat geloofde Helmboldt. Hij had het van Luther geleerd. De dagelijkse zorg van God voor de mensen. God als degene die in het verborgene nog altijd scheidt, die elke morgen het licht het weer laat winnen van de duisternis.

Ik schrijf niet het hele lied op in dit artikel, maar pakt u het liedboek er maar bij.

Alle strofen hebben we die zondag gelezen en na de overdenking gezongen. Ze hebben ons getroost en bemoedigd.

Vanaf 16 maart tot aan Pasen heb ik voor elke dag een blogje gemaakt en die verstuurd naar familieleden, vrienden en gemeenteleden. Ik ontving veel reacties terug, die ik voor een nieuw blogje kon gebruiken: natuurfoto's, gedichten, muziekbewerkingen, hobospel, gebeden. We troostten en bemoedigden elkaar in die geïsoleerde positie tijdens de Lijdenstijd. We waren niet meer eenzaam en alleen.

Nu staat de kerk weer deels open, maar toch nog maar op een kier. We hebben het gevoel, dat we nog niet weer frank en vrij kunnen leven. We moeten nog zeer

zorgvuldig met elkaar omgaan. Laten we wijze gedachten, gedichten en gebeden en verhalen met elkaar delen. Ik dacht aan het oude lied:

Wij reizen met elkander,
Wij wand'len hand in hand
De een zij tot troost den ander
Op weg naar het Vaderland.

Voor allen een lieve groet.

Lucie Engberts

HART EN NIEREN

Bijna een halve eeuw geleden deed ik mee aan een werkcollege van Niek Schuman op de Vrije Universiteit. Een soort practicum bijbeluitleg, zal ik maar zeggen. Schuman, nog geen twee jaar geleden gestorven, is het meest bekend geworden door zijn werk op liturgisch gebied maar was van huis uit oudtestamenticus – en een bevlogen docent.

Schrift met schrift vergelijken

Onderwerp van Schumans bijbelpracticum was een passage uit Jeremia waarin sprake is van hart en nieren. Met jeugdig enthousiasme probeerden we de tekst zijn geheimen te ontfoetselen. Passages waarin hart en nieren samen of in parallelle zinnen werden genoemd, bleken drie keer bij Jeremia voor te komen en verder alleen in Psalm 7 en het laatste Bijbelboek Openbaring. We lezen oproepen aan God om hart en nieren te proeven, te toetsen en te doorgronden. God is de rechter van wie rechtvaardige vergelding wordt verlangd.

Wie een mens werkelijk is, blijkt door onderzoek van haar of zijn hart en nieren. Die tonen blijkbaar wat er voor die mens het meest toe doet. Dat is in onze taal blijven hangen in de uitdrukking 'in hart en nieren'. Je kunt boer zijn in hart en nieren, of militair, of kroegbaas, of voetballer, of muzikant, of predikant, noem maar op. Dat betekent in elk geval dat je zo goed mogelijk boer, militair, kroegbaas, voetballer, muzikant of predikant probeert te zijn.

Een nieuw practicum 'hart en nieren'

2020 bleek ook een onderzoek van hart en nieren in petto te hebben, althans zo heb ik het ervaren. De ontdekkersvreugde van een halve eeuw geleden is vervlogen, nu het pijnlijk werkelijkheid wordt. Wat uit ons hart en onze nieren aan het licht komt, heeft Dietrich Bonhoeffer opgesomd in zijn morgengebed. Het staat in het nieuwste Liedboek onder Lied 219 afgedrukt: duisternis, eenzaamheid, vrees, onrust, bitterheid en onbegrip.

Wat heeft de virusuitbraak in 2020 met God te maken? Heeft God een bevel gegeven aan Moeder Natuur (of Moeder Aarde) om terug te slaan, zodat we voelen dat deze 'moeder' het helemaal met ons heeft gehad? Zo kunnen we toch

niet op Gods schrijftafel meekijken ... Hij of zij heeft naar Bonhoeffers overtuiging wat anders te bieden: licht, gezelschap, hulp, vrede, geduld en begrip. Intussen blijft God er wel op rekenen dat wij tot inzicht komen.

Eddy Weeda

VIRALITEITENKABINET.

Langzaam kroop de naam Corona de nieuwsitems binnen. Ver weg, China, het stak een zee over, nog eens een sprong, Italië! Och Italië, sneu....hink stap sprong en daar was het; in Nederland. Dat wil zeggen, Brabant. Maar de impact stak de grote rivieren over. En hoewel wij ons Drentse bed ver van de show af hadden staan, ontzag het ons niet in ons dagelijks leven. De eerste serieuze kennismaking met Irma, die ons gebaarde dat de agenda voor de rest van de week er heel anders uit zou zien. De kinderen bleven thuis van school, de werkagenda zat vol met strepen en geen kerkdiensten meer.

Van Vivace kwamen we in Adagio. De eerste week bleef (thuis)werk nog uit. De tijd vulden we met spelletjes, zelf bedacht schoolwerk, wandelen, knutselen en tiktok filmpjes opnemen. Wat hebben we ons verbaasd over de vreemde wereld waarin we verkeerden. Face-time met opa en oma of de turnleraar/lerares en vrienden. Allerlei uitdagingen vanuit school, de voetbaltrainer, koördirigente of zomaar via internet. In het beeldscherm verschijnen collega's, vrienden, zwagers, de dominee. Vergaderingen beginnen weer. Het begint te Zo(o)(e)men! Wat een rare tijd!!

De zondagmorgen is van zijn heilig ritme ontdaan. Kaal, stil, onwennig. Het geeft wel andere bewegingen. In al die rariteiten beginnen dingen te glinsteren. Gezamenlijk aan de ontbijttafel lezen, luisteren, vieren. We zien en horen bekende gezichten en klanken in de online vieringen. Er is een digitale kindernevendienst en een paaschallenge. We worden digitaal gastvrij ontvangen door de dorpsdominee, de kinderen doen op deze manier mee met klasgenoten. We mogen zelf dienen in een opname rond Pinksteren. Thuis wordt geoefend met voordragen en vliegen, er wordt geknipt, gekleurd en gefloten. Vleugels omgeven ons op de dag van de opname. Aan komen vliegen vanuit alle windstreken van de gemeente.

De eerste vieringen in de kerk zijn onwennig en vertrouwd tegelijk. Bekende gezichten, vreemde afstand en toch nabij. Geen gezang in de zingende kerk! Je mist iets pas, als je het niet meer hebt. Nieuwsgierigheid en verlangen doen de blik in een mistige toekomst kijken. Wanneer kunnen we weer als vanouds?

Bijzondere momenten, verrassingen, teleurstelling, verveling, creativiteit, rust, stress, ontspanning; de afgelopen periode was een kast, een kabinet vol afwisseling. We bewegen mee, sturen waar mogelijk. Koersvast het ene moment,

flexibel het andere. Veel geluiden die de afwegingen van 'wel of niet doen' beïnvloeden of juist niet. Wat is wijs, wat té voorzichtig of té overmoedig? Grote woorden en stellingen passen niet, wie het weet mag het zeggen.

We ervaren de betrekkelijkheid van 'maakbaar' en 'vanzelfsprekendheid'. Het doet onze liefde groeien voor het kleine geluk. Elkaar weer in levenden lijve zien.....en mag het in de toekomst 'horen zingen' zijn?

Mogen zingen en samenkomen, niet vanzelfsprekend voor een voormalige schuilmgemeente. Het bepaalt ons bij de kraal die we zijn in het koord van de tijd. Rustig voorwaarts, hart omhoog, blik vooruit. Meevoeren wie vermoeid zijn, geduld met de verontrusten, vertrouwen op het Gezelschap.

Dit huis van hout en steen, dat lang,
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt,
van wie zijn voorgegaan.

Bert Schaak

GEDICHT

Dansend, deinend in zijn vlucht
hoog boven huizen in de lucht
vliegt de duif heen en weer
zwenkend, draaiend keer op keer
onvermoeibaar is zijn "spel"
ik geniet....en wens hem wel.

Bertie Pauw

AGENDA

Alle bijeenkomsten zijn in de kerk, tenzij anders vermeld

Datum	Tijd	Activiteit
Iedere maandag	20.00 uur	Cantorij
Iedere dinsdag	19.30 uur	Vesper
Eerste zondag van de maand	Na kerktijd	Inloopspreekuur kerkenraad
6 september	Na kerktijd	Uitje kindernevendienst
13 september		GEMEENTEZONDAG
16 september	19.30 uur	Bonhoefferfilm
19 september	13.30 uur	Walk of Peace, vredeswandeling door de stad
20 september	Onder kerktijd	Gaan als een zwaan
21 september	19.30 uur	Oec. Vredesvesper
23 september	10.30-12.30	Seniorenontmoeting
24 september	19.30 uur	Muziektheater over Bonhoeffer, Oosterkerk
4 oktober	Onder kerktijd	Kerkwijzer
6 oktober	10.30-12.30	Seniorenontmoeting
6 oktober	20.00 uur	Lezing over Bonhoeffer
7 oktober	9.30 uur	Zwanenpad, Engelse Werk
18 oktober	Onder kerktijd	Gaan als een zwaan
20 oktober	20.00 uur	Lezing door Rick Timmermans: wat is vruchtbaar leven?
22 oktober	20.00 uur	Eerste bijeenkomst Geloof en Levenskunst, bij iemand thuis.
7 november	10.00 -12.00 uur	Vorbereiding Sint Maarten
8 november	Onder kerktijd	Kerkwijzer

Let u op de Website en de kerkmail voor evt. veranderingen

FLAMBOUW NOVEMBER - DECEMBER 2020

Kopijdatum:	20 oktober
Verschijning:	1 november



CONTACT

Kerk Adres : Koestraat 2-4, 8011 NK Zwolle, tel. (038) 4217237
 E-mail : info@elkz.nl
 Website : www.elkz.nl
 Facebook : www.facebook.com/LutherseGemeenteZwolle
 ING Bank : NL81 INGB 0000850125 t.n.v. Evangelisch Lutherse Gemeente Zwolle
 Triodos Bank : NL13 TRIO 0198527764 t.n.v. Evangelisch Lutherse Gemeente Zwolle

Predikant : ds. M.E. Jonker,

Collectebonnen : Collectebonnen kunt u na de dienst kopen bij
 Mw. J. Wildeman - Dekker, R. Kanning en J.M. Nauta



De Flambouw verschijnt 11x per jaar en kost € 15,00 per jaar, maar is gratis voor leden die aan Kerkbalans bijdragen. De Flambouw is ook online te lezen via onze site: www.elkz.nl. Hier vindt u tevens ons privacyreglement.

De Flambouw biedt ruimte aan inhoudelijke discussie van gemeenteleden. Bijdragen, mits niet anoniem, worden na beoordeling door de redactie geplaatst. Deze bijdragen verwoorden niet de mening van de kerkenraad of Lutherse kerk.