

Een kleine liturgie voor de vierde zondag van Advent

U maakt het mee: het land in een tweede Lock Down en de kerk ook. We zijn als kerk deel van het geheel en daarom heeft de lockdown gevolgen voor de vieringen.

Gelukkig gaan de vieringen wel door. Heel in het klein in de kerk. Maar ik weet uit wat mensen de afgelopen maanden hebben verteld, dat de vieringen ook bij u doorgaan. Soms zitten mensen om 10.00uur 's morgens klaar om de aangeboden liturgie te volgen. Anderen zoeken een zender op op de tv. Weer anderen zoeken een ander moment op de dag of de week om zich te bezinnen. En weer anderen gaan een wandeling maken met een lied in hun hoofd, of bezinnen zich door iets te doen, te maken. Of door toch, binnen de beperkingen, iemand anders op te zoeken.

Ieder gaat zijn of haar eigen weg door de Lockdown. En zo gaat het ook de kerk.

Voor wie wil is hier een kleine liturgie, die gevierd wordt, en opgenomen, en die op zondag morgen, zo is het streven, om 10.00 uur op de site van de kerk staat: www.elkz.nl.

Daarnaast kunt u op zondagmorgen om 10.45 uur met elkaar digitaal op de koffie komen. De link wordt verspreid via de kerkmail.

‘O kom, o kom, Emmanuel’

Welkom

Met in memoriam Sipco Bosma en Willem Ophoff

Openingswoorden

- O: Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
- A: AMEN
- O: Onze hulp is in de naam van de Heer
- A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
- O: Vergeef ons wat we verkeerd gedaan hebben en waar we spijt van hebben.
- A: EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN.
- O: Amen

Liedboek Psalm 19:1, 2 ‘De hemel roemt Gods eer’

De hemel roemt de Heer, het firmament geeft eer Hem, die ‘t heelal volbracht. De dag spreekt tot de dag van wat zijn hand vermag, de nacht meldt het de nacht. Er is geen taal, geen woord, toch wordt alom gehoord een wijd verbreide mare. Geen stem gaat van hen uit, maar overal verluidt hetgeen zij openbaren.

God heeft de tent gemaakt, waarin de zon ontwaakt fier als een bruidegom, die blinkend van gewaad het bruidsvertrek verlaat en licht verspreidt alom. Zo, vrolijk als een held die tot de zege snelt, roept hij de nieuwe morgen; hij trekt zijn glanzend spoor de ganse hemel door: zijn gloed laat niets verborgen.

Gebed

Kinderen in het midden

Lied 'Nu gij nader komt'

- 1 Nu Gij nader komt, eeuwig Licht uit Licht,
tovert Gij een glans op ons aangezicht.

- 2: Met het eerste licht kondigt Gij al aan:
'Ik zal eens de macht van de dood verslaan'.

- 3 Met het tweede licht meldt Gij iedereen:
'Ik kom naderbij, gij zijt niet alleen'.

- 4 Met het derde licht toont Gij dit geheim:
'Ik zal met mijn Naam in uw midden zijn'.

- 5 Met het vierde licht zegt Gij: 'Wereldwijd
zult gij stralend zien al mijn heerlijkheid'.

- 6: Nu Gij nader komt, eeuwig Licht uit Licht,
laat Gij iets al zien van dat vergezicht.

Lezing: Lucas 1,26-38

Aankondiging
Psalmwoord
Halleluja
Evangelielezing
Lof

Lied 437 'Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer'

Overdenking

Gebeden. Met Responsie: 368a door cantorij: 'Kom, Heer, en wacht niet langer'.

Lied 466: 5, 6, 7 'O kom, o kom Immanuel'

Zending en zegen

V: De levende zal je zegenen en behoeden;
De Levende zal zijn lichtend gelaat over je doen schijnen
en je genadig zijn.
De levende zal je zijn gelaat toewenden en je vrede geven.

A: AMEN