



Kerst 2020
Lutherse Kerk te Zwolle
25 december 2020

Kerst 2020

Kerst is dit jaar een viering op afstand. Dat is in tegenstelling tot de boodschap van het kind in de kribbe. Want kerst is in wezen een feest van nabijheid. Onze wereld is de woonplaats van hem die heet Licht der Wereld, Vredevorst, Emmanuel.

Het vraagt iets van ons om ons wereldse leven te verbinden met het goddelijke dat ons gegeven wordt. Meer dan anders vraagt het gerichtheid, aandacht en trouw, en innerlijke betrokkenheid. Deze viering wil u daarbij van dienst zijn. Er is een opname vanuit de kerk, met enkele mensen die aanwezig zijn t.b.v. die opname. Maar de boodschap is altijd bedoelt om betrekking te hebben op uw leven, en het leven van mensen in de wereld.

De komende dagen zullen voor u misschien ook anders zijn, dan anders. Maar dat u op uw manier nabijheid kunt ontvangen. En nabijheid kunt vormgeven t.b.v. een ander.

En dat die beweging tussen mensen te maken heeft met hoe wij alle nabijheid ontvangen in de komst van het kind in de kribbe – de geboorte van Christus.

Lied: Es ist ein Ros entsprungen

Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart.
Wie uns die Alten sungen, von Jesse kam die Art
Und hat ein Blümlein bracht, mitten im kalten Winter,
Wohl zu der halben Nacht.

Das Röslein das ich meine, davon Jesaias sagt:
Maria ist's, die Reine, die uns das Blümlein bracht.
Aus Gottes ew'gen Rat hat sie ein Kind geboren
Wohl zu der halben Nacht.

Das Bümelein so kleine, das duftet uns so süß,
Mit seinem hellen Scheine vertreibt's die Finsternis.
Wahr' Mensch und wahrer Gott, hilf uns aus allem Leide,
Rettet von Sünd' und Tod.

O Jesu, bis zum Scheiden aus diesem Jammertal
Laß Dein Hilf uns geleiten hin in den Freudensaal,
In Deines Vaters Reich, da wir Dich ewig loben,
O Gott, uns das verleihe!

Welkom

Voorbereiding

- O: Hier zijn wij bijeen in de Naam van de Vader
en de Zoon en de Heilige Geest.
- A: AMEN
- O: Onze hulp is in de Naam van de Levende
- A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
- O: In het begin was het woord.
En het woord was God.
- A: ZO WOORDELIJK BENT U TE VERSTAAN
ZO AANWEZIG IN UW WOORD.
- O: In het woord was leven
en het leven was het licht voor de mensen.
- A: U BENT EMMANUEL, GOD MET ONS.

- O: Het woord is mens geworden
en heeft onder ons gewoond.
- A: WOON IN ONS MIDDEN
HAAL ONS WEG UIT HET DONKER.
- O: Vol goedheid en waarheid bent U, Woord van den beginne.
- A: WEES ONS WOORD VAN LEVEN
WEES HET LICHT VOOR ONS LEVEN.
SCHIJN IN ONZE DUISTERNIS.
- O: Amen

Psalm 98: 1, 4. *Lola ontsteekt de kaarsen*

Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken wees verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

Lied 299h kyrie en gloria

Kyrie eleison, Heer, ontferm u
Christe eleison, Christus, ontferm u.
Kyrie eleison, Heer, ontferm u over ons.
Ere zij God in den hoge,
en op aarde vrede voor mensen van zijn welbehagen.
Wij loven U, wij zegenen U,

wij aanbidden u, wij verheerlijken U,
Wij danken u voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse koning,
God, almachtige Vader,
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus,
Gij allerhoogste
Heer God, Lam van God
Zoon van de vader.
Die de zonden der wereld wegdraagt
ontferm u over ons.
Die de zonden der wereld wegdraagt
verhoor ons gebed.
Die zit aan de rechterhand van de Vader
Erbarm u over ons.
Want Gij alleen zijt heilig,
Gij alleen de Heer.
Gij zijt de Allerhoogste, Jezus Christus,
met de heilige Geest in heerlijkheid van God de Vader. Amen.

Groet

V: De Heer zij met u.

A: OOK MET U ZIJ DE HEER.

Gebed

Kinderen in het midden

509 'Kindje van Vrede'. Met lezer David Oosten

Eerste lezing: Jesaja 52,7-10

Lied 479:1, 4 'Een lied weerklinkt'

Tweede lezing Johannes 1,1-14

Aankondiging

Psalmwoord, psalm 98,4: 'Juich de Heer toe, heel de aarde,
juich en jubel, zing het uit'.

Halleluja

Evangelielezing

Lof

Lied 503 'Wij staan aan een kribbe'

Verkondiging met lied 481

Gebeden. Responsie refrein van 502 'Kom en word op nieuw geboren'

Slotlied: 487 'Eer zij God'

Zending en zegen