



Vespers Stille Week 2021
Lutherse Kerk te Zwolle

Maandag 29 maart 2021
Tjipke Klijnstra, liturg

Opstaan

Vespers in de Stille Week van 2021

Hoe kunnen wij opstaan op onze levensweg? Wat betekent Pasen in deze coronatijd voor u?

In deze vespers lezen wij iedere avond een Bijbellezing over een vrouw uit het eerste testament. Een vrouw, die het lukte om op haar manier op te staan en een doorgang te maken naar de toekomst toe.

Voorafgaand aan die lezingen is daar een lied uit het liedboek, met de tekst van Ria Borkent, om te zingen over vrouwen. Vele vrouwen komen voorbij. En ook hen, van wie in deze vespers gelezen wordt.

Vanuit deze vragen, en ook vanuit de lezingen, zijn drie mensen aan het schilderen gegaan. Chica van Dam, Tjipke Klijnstra en Mirjam Heerema hebben alle drie een schilderij gemaakt, met een bijbehorende tekst.

Een schilderij dat gaat over opstaan. Opstaan hier en nu, geleerd door opstaan toen en door anderen.

In deze vespers, die verstillend van karakter zijn, en eenvoudig van liturgie, is er gelegenheid om de bovenstaande vragen te overpeinzen, geholpen door de schildering, de uitleg, de Bijbellezing, stilte en gebed.

Drie dagen, die vallen in de Stille Week. En die ons helpen om ons toe te bewegen naar de dag van Pasen, de dag van Opstanding en Leven. Opdat wij kunnen opstaan en leven.

Voorpagina: 'Opstaan', door Tjipke Klijnstra

Betekenis van de letters:

V:	Voorganger
A:	ALLEN
L:	MENSEN DIE LINKS, AAN DE KANT VAN DE LEZENAAR ZITTEN
R:	MENSEN DIE RECHTS, AAN DE KANT VAN DE PIANO ZITTEN

Stilte

- V. Heer, open mijn lippen
A. MIJN MOND ZAL ZINGEN VAN UW EER.
V. God, kom mij te hulp
A. HEER, HAAST U MIJ TE HELPEN.
- A. EER AAN DE VADER EN DE ZOON EN DE HEILIGE GEEST
ZOALS HET WAS IN HET BEGIN EN NU EN ALTIJD
EN DE EEUWEN DER EEUWEN. AMEN.

Psalmgebed, psalm 121, uit 150 psalmen vrij, van Huub Oosterhuis

Stilte

Lied 738 'Kom zing het lied van Eva' gezegd

Bijbellezing Sara – Genesis 18,1-15

Bij de afbeelding 'Opstaan'

Stilte

Canticum 160b

Gebeden.

Na '... Zo bidden wij.' Allen: Heer, ontferm u.

Voorbeden, stil gebed en Luthers Avondgebed

L: Heer, blijf bij ons, want het is avond
en de nacht zal komen.

R: Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.

L: Blijf bij ons
met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.

R: Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.

L: Blijf bij ons
in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid. Amen.

Zegenbede

V: Bewaar ons Heer, als het licht van uw ogen.

A: BERG ONS IN DE SCHADUW VAN UW VLEUGELS.

V: Zegene en bescherm ons de almachtige en barmhartige HEER:
Vader, Zoon en Heilige Geest.

A: AMEN

Orgelspel

In de Stille Week vinden er vespers en vieringen plaats:

- ✓ Maandag 29 maart, met Tjipke Klijnstra, Wilbert Potjes organist
- ✓ Dinsdag 30 maart, met Mirjam Heerema, Wilbert Potjes organist
- ✓ Woensdag 31 maart, met Chica van Dam

- ✓ Op Witte Donderdag 1 april is er een viering met daarin het Heilig Avondmaal
- ✓ Op Goede Vrijdag 2 april is een lezingenviering.
- ✓ Op Stille Zaterdag 3 april is een avondgebed, met het ontsteken van de nieuwe Paaskaars en de gedachtenis aan de doop.
- ✓ Op Pasen vieren we de opstanding – 10.00 uur.

