

## Orde van dienst voor zondag 21 maart 2021, zondag Judica

### Bij de dienst:

Zondag Judica, Schaf mij recht - eerste passiezondag.

Het is de eerste van de 2 lijdens-zondagen zoals dat oorspronkelijk was. Nu begint de lijdensstijd - het verhaal van het offer. Volgende week Palmzondag, de tweede.

Vorige week Zondag Laetare sprak van de blijdschap en nu Judica van het recht.

Het zal geen Pasen zijn zonder het gericht.

De naam is ontleend aan de psalm van deze zondag, Psalm 43 waarvan de aanhef is :

“Doe mij recht, o God”.

Deze psalm wordt door de priester van oudsher gebeden aan de voet van het altaar, op de drempel van de dienst. Dit is niet het recht van de sterkste maar de sterkte van het recht waar het om gaat.

Dit is een aspect van de voorbereiding op het feest dat niet gemist kan worden. Het zal geen Pasen zijn zonder gericht. Hier komt het beste aan de orde wat er allemaal nog moet gebeuren:

er zal sprake zijn van offer, van lijden, van overgave ten dode toe. Nu is “zijn ure gekomen” waar al in Johannes 2 over werd gesproken toen Jezus zei “Mijn ure is nog niet gekomen”. Welnu “die ure” is nu aanstaande.

Een gedicht van Inge Lievaart over het evangelie van deze zondag: Johannes 12: 20 - 25:

Stad van jubel, stad van feest,  
tempelstad, uw offers, uw gebeden  
onvolkomen zijn ze, zoek uw vrede  
toch in Hem die heel maakt en geneest.

Stad vol poorten naar rondom,  
waar uw zonen zingend binnenstromen,  
zie uw priester tot zijn roeping komen,  
zie het Lam dat naar het altaar komt.

Zij die vragen Hem te zien,  
weten zij tot Wie zij zijn genaderd?  
Al zijn heerlijkheid heeft Hij genadig  
afgelegd, Hij is een knecht die dient.

Want indien het graan niet sterft  
wordt het niet tot vrucht vermenigvuldigd.  
Wie zijn leven vasthoudt is het schuldig:  
zie de mens, verdreven van Gods erf.

Stad, gegrond op heilgebod  
zie uw vloek wordt uit u weggezonden,  
zie de priester zelf draagt al uw zonden,  
Hij verbloedt en maakt u vol van God

Dit gedicht beschrijft dingen die we, nu we de lijdensstijd binnen gaan, in het zicht van Pasen moeten bedenken. Het zou ook op Palmzondag gezongen kunnen worden. Het vertelt waar het bij het Pascha om gaat. Het vertelt van priester, altaar en offergang - nu zijn ure gekomen is: de weg van het zaad. Lees ook de epistel van deze zondag Hebrëeën 9 : 11- 15.

We lezen het en horen het tot het angstzweet ons uitbreekt.

\*\*\*\*\*

*Tijdens orgelspel steekt Ada de kaarsen aan.*

**Ada:** Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

a.: *Amen*

Onze hulp in de Naam van de Heer

a.: *die hemel en aarde gemaakt heeft*

O God, vergeef ons wat we verkeerd gedaan hebben en waar we spijt van hebben

a.: *en laat ons weer in vrede leven*

Amen

Gebed op de drempel: " Doe mij recht , o God,  
vecht Gij mijn gevecht!  
mensenvolk zonder trouwhartigheid  
mensen van leugen en bedrog,  
red mij daarvan!  
Want Gij zijt de God van mijn toevlucht  
verwerpt Ge mij?  
Ik ga in het donker om,  
met vijanden rondom,-  
waarom?!

Psalm van de zondag: Psalm 43: 1, 3

V. Kyrie gebed

Lied 650 : 1, 3, 4, 6, 7

**Eduard :** Evangelieëzing: **Johannes 12: 20 – 25**

Lied 625

### **Overweging bij Johannes 12 : 20 - 25**

Het gaat vandaag over de weg van het zaad: het diepe geheim van de offergang en de ondergang, die aan de grote oogst voorafgaat. Het is een beeld dat Jezus betreft op zichzelf en op zijn volgelingen, die als zaad zijn, dat alleen als het ondergaat rijke oogst geeft. Het is sterven en opstaan. Zo is het leven in het spoor van Jezus. Zo is het leven dat zich bevindt in het spoor van Jezus. Een doopgang.

Ik herinner me hierbij een bijzondere ontmoeting in het ziekenhuis:

Ik zocht hem op zaterdag op. Zijn pijn verhinderde een gesprek te voeren.

Het enige wat ik op dat moment wist te zeggen was:

"Weet u, morgen wordt er gedoopt.

U bent ook gedoopt en in de doop gaat het over die beweging, onder door, door de diepte heen. Misschien kan het een bemoediging zijn voor u: dat er een weg is door de diepte heen. Ik weet het niet maar misschien is het wat om juist nu te bedenken dat u ook gedoopt bent."

Toen later op die dag zijn vrouw op bezoek kwam zei hij: "Je moet morgen naar de kerk want het is dopen".  
Waarmee hij ahw wilde zeggen:

"bij de doop ontdek je hoe het leven is. Het is sterven en opstaan.

Juist nu we hier in de diepte zitten moeten we dat bedenken".

Thuis gekomen belde zijn vrouw mij op, want ze had het niet zo goed begrepen wat hij bedoelde.

Ik vertelde haar van het gesprek van die ochtend in het ziekenhuis.

Zo is het leven dat zich bevindt in het spoor van Jezus.

Zo steekt het leven in elkaar.

Juist op de dieptemomenten van het leven kan dat een kracht zijn om te staan in de woestijn.

Sterven en opstaan.

Jezus illustreert die weg die Hij zal gaan aan het beeld van de graankorrel. Hij doet dat na zijn intocht.

Nog maar net toegejuicht door een enthousiaste menigte die het uitriep: "Hosanna, gezegend Hij die komt in de naam des Heren".

Maar die intocht van Jezus in Jeruzalem is geen triomfalistisch gebeuren, geen overwinningfeestje na een gewonnen verkiezing – als de Messias binnenrijdt is dat een offergang, de weg van het zaad. Gezeten op een ezel, liep de gehele wereld in de ogen van de Farizeeën hem achterna.

Maar nogmaals: het is een weg onderdoor.

En toen er dan enige Grieken waren die Jezus wilden zien en daarmee - via de discipelen(!) - , bij de Messias aankwamen, werden ze niet gelijk enthousiast binnengehaald, - van je Hieperdepiep Hoera, weer een zieltje gewonnen. Maar Jezus zet eerst nog eens de consequenties van het met hem mee optrekken neer.

Zo spreekt Hij over zijn verheerlijking in verband met de weg van het zaad.....De verheerlijking voltrekt zich in het sterven van de graankorrel. Een doopgang waarop je leven met het moeilijkste te maken krijgt en tegelijk met het meest essentiële van het geloof nl. een je begeven op die weg van sterven en opstaan.

Zo belijdt de gemeente van Jezus Christus, een God, die de Redder der wereld is, in de gestalte van de gekruisigde. De meesten geloven wel in een God, hebben wel een algemene religieuze beleving, soms ook met veel enthousiasme, maar het is onvoldoende basis voor het volgen van Jezus. Daarmee red je het niet. Dan zie je het ook gebeuren bij anderen en bij jezelf, dat je niet echt mee de diepte ingaat, als het volgen van Jezus dat vraagt. Daarom zijn naar mijn mening (en dat kan ik nu na de verkiezingen wel een keer zeggen) christelijke partijen en aanverwante organisaties een onmogelijkheid. Want in de politiek daalt men niet af tot de bodem van de doopvont.

Daar wordt niet geloofd in de weg van het zaad. Daar wil men in meerderheid geen partijganger der armen zijn. Daar is alleen ruimte voor godsdienst en religie als dat te combineren valt met eigen belang.

Maar wie Jezus wil zien, gaat alle dingen zien in het licht van de Messias en niet meer in het licht van eigen belang of eigen veiligheid. Die gaat in het spoor van God haar ongekende gang.

Zo gaat de gemeente van Christus haar gang. Die hoeft ze niet naar de wereld te verdedigen. Die hoeft je ook niet uit te leggen. De gemeente heeft haar eigen spoor en verantwoordelijkheid. Ook haar eigen Corona beleid. Ze maakt haar eigen keuzes en afwegingen die niet afhangen van wat een regering zegt en ook niet wat een PKN in Utrecht zegt. Voor echte verandering, vernieuwing, bekering zo u wilt, moet er gestorven zijn. De weg van de vrede, de weg waarop recht wordt verschaft gaat de diepte in. Een weg van getuigen met haar eigen grammatica zo noemt Erik Borgman dat. Hij zegt: Christus is haar grammatica.

Dat is de weg van de gemeente van Christus.

Prof. Hannes de Graaf vertelde ons eens hoe hij pacifist is geworden op het moment dat hij hoorde dat hij zijn leven te danken had aan de atoombommen op Nagasaki en Hiroshima. Dat was voor hen het moment

van bevrijding uit het Jappenkamp waar ze op sterven na dood waren.

Je eigen leven redden ten koste van zoveel, - die prijs is voor een Christenmens te hoog en onverantwoord. Wie zo zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Alleen wie durft te ruimen in eigen ziel, zal eens vinden de vonk onder de as.

Als die weg is geschilderd, zegt Jezus: "indien iemand mij wil dienen, die volge mij".

En een stem uit de hemel is er dan om te bevestigen, dat deze Jezus, die als de graankorrel sterft, de volle oogst zal brengen. Dat is de bemoediging die er in de uitnodiging zit om hem te volgen en te dienen.

Het is je op weg begeven door de diepte naar de heerlijkheid.

En deze weg die Jezus gaat is niet te houden. Onstuitbaar gaat het af op de oogst! Dat is de bemoediging erbij : de weg van het zaad is de weg naar de oogst en niemand die dat keren kan.

Lied 943: 1, 2,5

### **Voorbeden** Chica steekt kaarsen aan

Laten wij bidden:

Here God, Wij danken u dat we weten mogen dat Jezus Koning is een koning

die Brood des levens voor ons wil zijn

die afdaalde om naast mensen te staan

die geen brood hebben en geen huis

die moeten vluchten omdat er oorlog wordt gemaakt.

Wij danken u voor dit evangelie van redding en vrede

dat keer op keer ons wordt verkondigd

Laat dit koningschap voor ons een levend teken zijn.

Dat het hen zal troosten die niet meer zien hoe het verder moet

die niet meer durven hopen op die komende stad van vrede

waarin mensen getroost zullen leven ,waar elke traan zal zijn weggewist.

Zo bidden wij

voor landen er om heen waar dagelijks 10 duizenden /miljoenen sterven van de honger

waar het onrecht voortduurt omdat er elders ligt opgetast in schuren en banken vol zijn met kapitaal.

Het onrecht heerst op aarde en roept geweld op :

Geweld tussen volkeren, geweld tussen rassen en godsdiensten

O lieve Heer, geef vrede , dat er een samenleving zal groeien

waar de zwaarden zijn omgesmeed tot ploegscharen en de speren tot snoeimessen.

O lieve Heer, geef vrede aan allen die een grote naam hebben,

aan regeringsleiders en aan hen die beslissen over het lot van duizenden;

Voor hen die aan de wieg staan van een nieuwe regering in ons land dat zij gedurfde daden mogen

doen: daden die getuigen van de Messias

om een regering bidden wij die allereerst en allermeeest aan de zwakken zal denken;

laat uw koningschap haar blijvend inspireren

zodat ze als "redder der armen" te boek zal staan onder de mensen;

maak haar regeren tot een bescheiden teken van de heerschappij van uw vredevorst.

Voor de gemeente bidden wij: levende mensen, betrokken bij het messiasgeheim

die het brood breken en de beker doorgeven,

dat zij op U durft te vertrouwen en gehoor zal geven uit te trekken naar het land dat Gij haar wijst.  
Dat wij als broeders en zusters worden ervaren van hen die wij op onze weg ontmoeten  
Dat we uitdelers zullen zijn van genade die gij ons hebt gegeven.  
Wij bidden u om een gemeenschap van liefde en vrede in ons land  
Vriendschap en broederschap tussen mensen van verschillende culturen  
Dat de haat en de vijandschap in ons land niet meer zal worden gevonden

Stil gebed

Door Jezus Christus, de Heer die ons leerde bidden: Onze Vader .....

Lied 767: 1, 4,5, 6, 7

Zegen

---

voorganger: ds Ries Nieuwkoop

organist: Gea Hoven