



Goede Vrijdag
Lezingendienst

Lutherse Kerk te Zwolle
2 april 2021

Hermen Jan Janssen, koster

Gerrit Bril, organist

Margo Jonker, voorganger

Stilte

Openingslied 202 'Blijf bij ons'

V: Blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen.

A: BLIJF BIJ ONS EN BIJ UW GANSE KERK AAN DE AVOND VAN DE DAG,
AAN DE AVOND VAN HET LEVEN, AAN DE AVOND VAN DE WERELD.

V: Blijf bij ons met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament.

A: BLIJF BIJ ONS WANNEER OVER ONS KOMT DE NACHT VAN BEPROEVING EN VAN ANGST,
DE NACHT VAN TWIJFEL EN AANVECHTING,
DE NACHT VAN DE STRENGE, BITTERE DOOD.

V: Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd eeuwigheid.

A: AMEN

Psalm 22:1, 2

V: Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij

Mannen: En blijft zo ver, terwijl ik tot U schrei,

Vrouwen: En redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij?

V: Hoe blijft Gij zwijgen?

Mannen: Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen

Vrouwen: Bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,

Mannen: Maar krijgt geen rust, geen antwoord op mijn zuchten

Vrouwen: In klacht op klacht.

V: Nochtans, op U, o God die heilig zijt

Mannen: En troont op lofgezangen, U gewijd

Vrouwen: Door Israël dat Gij hebt uitgeleid,

V: Steunt ons vertrouwen,

Mannen: Immers, de vaders bleven op U bouwen,

Vrouwen: Dat Gij hen nam in heilige bescherming:

Mannen: Gij hebt, als zij U riepen om ontferming,

Vrouwen: Hen niet beschaamd.

Gebed

Inleiding op de lezing

Liedboek: 559 'Gij die ver voor ons uit'

Stilte

Lezingen – Lijdensevangelie volgens de evangelist Marcus, afgewisseld met coupletten uit lied 547.

Marcus 14:26-31

Z: Kyrie eleison, Wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Marcus 14:32- 42

Lied 547 Couplet 1 + refrein

Marcus 14:43-52

Kyrie eleison wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Marcus 14:53-65

Lied 547 Couplet 2 en 3 + refrein

Marcus 14:66-72

Lied 547 Couplet 4 en 5 + refrein

Marcus 15:1-14

Kyrie eleison wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Marcus 15: 15-32

Lied 547 Couplet 6 + refrein

Marcus 15:33-39

Kyrie eleison wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Marcus 15:40-47

Stilte

De Paaskaars wordt weggedragen uit de kerk

Gebeden. Bij gebeden, als responsie steeds door allen gesproken een volgend couplet van lied 561 na: 'Hoor ons bidden'

Zegenbede

V: Gaat nu allen heen in vrede, niet als mensen zonder hoop, maar als mensen die weten, dat de goede God ons nabij blijft. Gods zegen is voor altijd en eeuwig!

A: AMEN

In stilte verlaten we de kerk.

De komende dagen vinden de volgende vieringen plaats:

- ✓ Op Stille Zaterdag 3 april is een avondgebed, met het ontsteken van de nieuwe Paaskaars op het kerkplein en de gedachtenis aan de doop. 19.30 uur
- ✓ Op Pasen vieren we de opstanding – 10.00 uur. In deze viering vindt ook het Heilig Avondmaal plaats.

Aanmelden voor vieringen

Onze kerk kan, binnen de regels van het RIVM, 30 personen herbergen. Opgave blijft noodzakelijk. U kunt zich aanmelden via aanmelden@elkz.nl, via 06-51613514.

Betekenis van de letters

O: Ouderling van dienst

V: Voorganger

Lector: Lector

Z: Groep gemeenteleden zingt

A: ALLEN

L: MENSEN DIE LINKS, AAN DE KANT VAN DE LEZENAAR ZITTEN

R: MENSEN DIE RECHTS, AAN DE KANT VAN DE PIANO ZITTEN

