



Metten  
Hemelvaartsdag, 13 mei 2021  
Lutherse Gemeente Zwolle

Vuur en wind

Luister of het begint  
Ergens zal het gaan zingen  
Tegen het klagen in  
Helder en vol geheim

Sterker dan harde woorden  
Warmer dan het heetst getwist  
Vuur van oorsprong

Storm van een nieuw bewegen  
Dwars op de geest van de tijd  
Onrust en nochtans vrede

Wacht en wees bereid

Inge Lievaart

*Afbeelding voorkant: 'Emmausgangers' van Janet Brooks-Gerloff*

*Voor en na de viering speelt de organist Gerrit Bril bewerkingen van lied  
380 'Gij Jezus Christus opgestegen tot hoogste heerlijkheid'*

**Ontsteken van het licht**

**Openingswoorden, lied 281**

V: Wij zoeken hier uw aangezicht.  
God, houd uw oog op ons gericht:

A: KYRIE ELEISON!

L: Wanneer het donker ons verrast,  
Houd ons dan in uw goedheid vast.

A: KYRIE ELEISON!

R: Verschijn ons als de dageraad,  
Gij, zon die ons te wachten staat:

A: KYRIE ELEISON!

L: Dat ieder die zich tot u wendt  
De gloed van uw genade kent.

A: KYRIE ELEISON!

R: De zon straalt van uw aangezicht  
En zet ons leven in uw licht.

A: AMEN. HALLELUJA!

L: Ontvlam in ons en vuur ons aan!  
Getroost zullen wij verder gaan.

A: AMEN. HALLELUJA!

## Lied 655 'Zing voor de Heer een nieuw gezang'

**Psalmgebed**, Psalm 47 – in beurtspraak gesproken.

A: ZING VOOR GOD, ZING EEN LIED, ZING VOOR ONZE KONING,  
ZING HEM EEN LIED: GOD IS KONING VAN HEEL DE AARDE.  
ZING EEN FEESTELIJK LIED.

R: 2 Klap in de handen, o volken,  
juich God toe met jubelzang:

L: 3 geducht is de HEER, de Allerhoogste,  
machtige koning van heel de aarde.

R: 4 Volken dwong hij voor ons op de knieën,  
naties legde hij aan onze voeten.

L: 5 Hij koos voor ons een eigen land,  
de trots van Jakob, het volk dat hij liefheeft.

R: 6 Onder gejuich steeg God omhoog,  
de HEER steeg op bij hoorngeschal.

L: 7 Zing voor God, zing een lied,  
zing voor onze koning, zing hem een lied:

R: 8 God is koning van heel de aarde.  
Zing een feestelijk lied.

L: 9 God heerst als koning over de volken,  
God zetelt op zijn heilige troon.

R: 10 De vorsten van de volken zijn bijeen  
in het gevolg van Abrahams God.

L: Zijn schildwachten zijn ze op aarde.  
Hoog is hij verheven.

A: ZING VOOR GOD, ZING EEN LIED, ZING VOOR ONZE KONING,  
ZING HEM EEN LIED: GOD IS KONING VAN HEEL DE AARDE.  
ZING EEN FEESTELIJK LIED.

## Korte inleiding

**Lezing: Lucas 24:49-53**

**Lied: 667 'Hij leeft'**

**Stilte**

**Canticum:** 159c 'De glorie van de Eeuwige zal worden onthuld'

A: DE GLORIE VAN DE EEUWIGE ZAL WORDEN ONTHULD  
EN AL WAT ADEMT ZAL DIT ZIEN!

Mannen: Laat nu, Heer, uw dienstknecht vrijuit gaan  
in vrede naar uw woord.

A: DE GLORIE VAN DE EEUWIGE ZAL WORDEN ONTHULD  
EN AL WAT ADEMT ZAL DIT ZIEN!

Vrouwen: Immers mijn ogen zagen het heil  
door U bereid voor het oog van alle volken.

A: DE GLORIE VAN DE EEUWIGE ZAL WORDEN ONTHULD  
EN AL WAT ADEMT ZAL DIT ZIEN!

Mannen: Licht, dat de sluier van alle naties wegneemt;  
Licht tot glorie van Israël, uw volk.

A: DE GLORIE VAN DE EEUWIGE ZAL WORDEN ONTHULD  
EN AL WAT ADEMT ZAL DIT ZIEN!

**Gebeden.** Voorbeden, stilgebed en 'Onze Vader'  
Na 'zo bidden wij' A: Heer, ontferm U'.

**Lied 215 'Ontwaak, o mens, de dag breekt aan'**

## Zegenbede

V: Moge ons zegenen onze God  
Die de aarde schiep, en planten, dieren en mensen,  
Die de mensen schiep voor elkaar.  
Moge Gods aangezicht over ons lichten,  
Dat wij zijn in vrede.

In de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest  
A: Amen

