



*‘Hierheen, Adem, steek mij aan,
stuur mij uit jouw verste verte golven licht’*

Zondag 16 mei 2021
Exaudi (hoor) of Wezenzondag

*‘Hoor mij, Heer, als ik tot u roep, uw nabijheid,
Heer wil ik zoeken, verberg uw gelaat niet voor mij.’ Psalm 27,7a, 8c, 9a*

*Op de voorzijde een schilderij van Jeroen Krabbé. ‘Verbinding tussen hemel en aarde’,
zo kijk ik (Margo) er naar, ‘de wind begint te waaien, de Geest stroomt over de aarde’*

Betekenis van de letters

O:	Ouderling van dienst
V:	Voorganger
Lector:	Lector
C:	Gemeenteleden die bij het orgel zingen
A:	ALLEN
L:	MENSEN DIE LINKS, AAN DE KANT VAN DE LEZENAAR ZITTEN
R:	MENSEN DIE RECHTS, AAN DE KANT VAN DE PIANO ZITTEN

Welkom

Openingswoorden

- O: Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader
en de Zoon en de Heilige Geest.
- A; AMEN
- O: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
- A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
- O: Vergeef ons wat we verkeerd gedaan hebben
en waar we spijt van hebben
- A: EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN.
- O: Amen

Psalm 27: 2

Eén ding slechts kan ik van de Heer verlangen,
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geeft
hem dagelijks te loven met gezangen,
te wonen in zijn huis zo lang ik leef!
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
aanschouwende hoe schoon en zuiver is
zijn licht, verlichtende de duisternis.

Kyrie

Gloria

Groet

- V: De Heer zij met u
- A: OOK MET U ZIJ DE HEER.

Gebed, lied 670, 1, 2, 3 'Kom, Schepper God'

Eerste lezing: Exodus 19,1-11

Psalm 68,3

O God, de wonderen die Gij deed,
toen Gij daar voor ons henen schreed!
De aarde werd bewogen.
Dit is de berg van uw verbond
Uw stromen drenken hier de grond,
hier daalt Gij uit den hoge.
Een regen van vrijgevigheid
hebt Gij uw erfdeel toebereid,
uw erfdeel dat versmachtte.
Uw schare heeft zich daar gezet;
dit is uw woord, dit is uw wet:
Gij geeft ons nieuwe krachten.

Evangelielezing: Johannes 17,14-26 – *de gemeente gaat staan*

Aankondiging

Psalmwoord: 'Hoor mij, Heer, als ik tot u roep, uw nabijheid,
Heer wil ik zoeken, verberg uw gelaat niet voor mij.'

V: Halleluja

L: Halleluja

R: Halleluja

A: HALLELUJA

V: Evangelielezing ,eindigend met 'Uit de woorden van de schrift
horen wij het woord van de Levende God.

A: LOF ZIJ DE HEER, ONS HOOGSTE GOED

OORSPRONG VAN AL HET GOEDE,

L: De God die louter wonderen doet.

Wij leven in zijn hoede,

R: Die onze vrede is, onze vreugd,

In wie zich heel ons hart verheugt.

A: GEEF ONZE GOD DE ERE!

Lied 663 'Al heeft Hij ons verlaten'

Overdenking, met daardoor heen gegeven steeds twee coupletten uit Lied 984 'Gezegend die de wereld scheidt'

Afkondigingen

Gebeden. Dankgebed, voorbeden, stilgebed en 'Onze Vader'. Responsie, na 'Zo bidden wij:

A: Adem van God, vernieuw ons bestaan.

C: Adem van God, vernieuw ons bestaan.

Lied: 977, 1, 3 'Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd'

Zending en zegen

V: Mag de weg je vriendelijk begroeten.

Mag de wind altijd in je rug zijn.

Mag de zon warm schijnen op je gezicht,

De regen zacht vallen op je velden.

En totdat wij elkaar weer zullen ontmoeten:

Moge God je houden in de holte van zijn hand.

A: AMEN

Na de viering is er de mogelijkheid om samen koffie te drinken op het plein – zorg voor afstand, maar wees daar nabij!

Pinkstertas en de rode inhoud – stuur uw rode bijdrage terug

Op de afbeelding ziet u het plafond van de kerk. En daarin zal langzamerhand een gevulde mobiel ontstaan.

Werkt u mee aan dit evenwicht en stuurt u uw rode bijdrage terug naar de kerk?

U kunt uw bijdrage terugsturen naar kerk, of meegeven aan iemand anders, of door de brievenbus van de kerk stoppen. Of bij Margo Jonker: Reggelaan 68. En u kunt uw bijdrage ook laten ophalen. Geef maar een belletje aan Margo Jonker – 038 4525408.

Vespers in de Lutherse Kerk – op weg naar Pinksteren

Opstaan en gaan

Komende dinsdag 18 mei, 19.30 uur is er weer een vesper. We lezen het laatste deel uit de Jona-novelle. Liturg is Chica van Dam. Het is een korte viering. Iedereen welkom. Aanmelden via:

aanmeldenvespers@elkz.nl



Gemeentezondag 2021 – Wie wil meedenken?

In september zal er weer een gemeentezondag plaatsvinden. Het is fijn als voor de zomervakantie de plannen klaar zijn. Wie wil meedenken ten behoeve van deze creatieve en gemeenteopbouwende bijeenkomst? Geef je op bij Petra Lip of bij Margo Jonker.

Deel van het goed leven: verkennen van kerk en wereld - Excursie

Op 5 juni is er de mogelijkheid om een kleine excursie door het oosten van Nederland te maken. We hopen dat het ondanks corona nu toch door kan gaan. Als de mogelijkheden er zijn gaan we met eigen vervoer op pad. We rijden naar Ter Apel, met een Middeleeuwse kerk en museum, gaan door naar net over de grens bij lager Sustrummoor voor oorlogsgeschiedenis (als we naar Duitsland kunnen reizen), en anders naar oorlogsgeschiedenis in en rond de dag af in Bourtange, waar een vestingstadje met een kleine synagoge.

Gert van Klinken leidt de excursie. Hij is bekend in Oost-Groningen. Samen met Margo Jonker woonde hij enige jaren in Ter Apel. En hij neemt ons mee in de geschiedenis van de kerk in de wereld, door verschillende tijden heen. De excursie staat gepland op 5 juni 2021. We reizen met eigen vervoer en nemen zelf een lunch mee. Opgave is noodzakelijk bij predikant@elkz.nl.

