



Zondag 6 juni 2021
Tweede zondag van Trinitatis

*'De Heilige Geest is God, Die in het hart schrijft en nieuwe moed scheidt.
Hij maakt de mens vrolijk voor God, zodat hij liefde tot Hem krijgt en daarna
zijn medemensen met een vrolijk gemoed dient.'*
(Citaat Luther)

Betekenis van de letters

O: Ouderling van dienst

V: Voorganger

Lector: Lector

C: Gemeenteleden die bij het orgel zingen

A: ALLEN

L: MENSEN DIE LINKS, AAN DE KANT VAN DE *LEZENAAR* ZITTEN

R: MENSEN DIE RECHTS, AAN DE KANT VAN DE *PIANO* ZITTEN

VROUWEN: ALLE VROUWEN SPREKEN DE TEKST

MANNEN: ALLE MANNEN SPREKEN DE TEKST

Voorganger: ds. Lieke van Houte

Organist: Gerrit Brill

Op de voorzijde een schilderij van Sieger Köder:

‘Pinksteren, ik zal mijn Geest uitgieten’.

Welkom

Openingswoorden

- O: Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader
en de Zoon en de Heilige Geest.
- A: AMEN
- O: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
- A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
- O: Vergeef ons wat we verkeerd gedaan hebben
en waar we spijt van hebben
- A: EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN.
- O: Amen

Psalm 8a: 1 en 2, 3 en 6

Kyrie

Gloria

Groet

- V: De Heer zij met u
- A: OOK MET U ZIJ DE HEER.

Gebed, Lied 695: 1, 2 en 5

Eerste lezing: Psalm 130

- L: Uit de diepte roep ik tot u, HEER,
2 Heer, hoor mijn stem,
- R: wees aandachtig, luister
naar mijn roep om genade.
- L: 3 Als u de zonden blijft gedenken, HEER,
Heer, wie houdt dan stand?
- R: 4 Maar bij u is vergeving,
daarom eert men u met ontzag.
- L: 5 Ik zie uit naar de HEER,
mijn ziel ziet uit naar hem
en verlangt naar zijn woord,
- R: 6 mijn ziel verlangt naar de Heer,

meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.

A: 7 ISRAËL, HOOP OP DE HEER!
BIJ DE HEER IS GENADE, BIJ HEM
IS BEVRIJDING, ALTIJD WEER.
8 HIJ ZAL ISRAËL BEVRIJDEN
UIT AL ZIJN ZONDEN.

Lied 657: 1 en 2

Evangelielezing: Johannes 3: 22-36 – *de gemeente gaat staan*

Aankondiging

Psalmwoord (Psalm 130:2): 'Heer hoor mijn stem, wees aandachtig,
Luister naar mijn roep om genade'

V: Halleluja
L: Halleluja
R: Halleluja
A: HALLELUJA

V: Evangelielezing. Eindigend met 'Uit de woorden van de schrift
horen wij het woord van de Levende God.'

C: Lof
De gemeente neemt weer plaats

Lied 657: 4

Overdenking

Lied 426

Afkondigingen – collecteschalen staan bij de uitgang.

Gebeden. Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'.

V: Zo bidden wij:

A: ADEM VAN GOD VERNIEUW ONS BESTAAN.

Lied 425. *De gemeente gaat staan.*

Zending en zegen

V: Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
bij alles wat ons te doen staat,
alles wat we beleven mogen,
alles wat ons overkomt.

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
in het leven dat we samen delen,
zo kwetsbaar als het is.
Mogen wij vandaag
voor elkaar een zegen zijn,
in ons verschillen en ons gelijken.
Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam:
Vader, Zoon en heilige Geest.

A: AMEN

*Na de viering is er de mogelijkheid om samen koffie te drinken op het plein –
zorg voor afstand, maar wees daar nabij!*

