

1 augustus 2021

9<sup>e</sup> na Trinitatis

Viering Heilig Avondmaal



Voorganger: ds Evert Jonker

Organist: Gerrit Brill

Ouderling: Elly van der Spek

Lector: Johanna Wildeman

Yn jo tinte

In uw tent

De lijnen tussen goed en kwaad  
voor ieder zichtbaar  
werden meegedragen  
naar uw huis  
de woorden vol van goedheid  
weer geproclameerd  
er was geen twijfel over schuld  
en waarheid  
de volmaakte weg  
de tent zat vol  
slechts een bleef achter  
overdacht nog eens  
waardoor hij vallen zou  
was het genoeg  
wat was gedaan  
of is er nog genade

Henk Pietersma, *De goedheid op mijn tong gelegd – een psalter.*  
Jongbloed/NBG 2011.

Deze Friese kunstenaar maakte schilderijen en teksten bij elke Psalm.

*Bij de liturgie gebruiken we de map en het Liedboek*

**Eerste Schriftlezing: Psalm 15** (Een Psalm van David)

Lector: HEER, wie mag gast zijn in uw tent,  
wie mag wonen op uw heilige berg?

Allen: WIE DE VOLMAAKTE WEG GAAT EN DOET WAT GOED IS,  
WIE OPRECHT DE WAARHEID SPREEKT.

Lector: Die mens doet aan lasterpraat niet mee,  
hij benadeelt de ander niet  
en drijft niet de spot met zijn naaste.

Allen: HIJ VERACHT WIE GEEN ACHTING WAARD IS,  
MAAR EERT WIE ONTZAG HEEFT VOOR DE HEER.  
ZIJN EED BREEKT DIE MENS NIET, AL BRENGT HET HEM NADEEL,  
VOOR EEN LENING VRAAGT HIJ GEEN RENTE,  
HIJ VERRAADT GEEN ONSCHULDIGEN VOOR GELD.

Lector: Wie zo doet, komt nooit ten val.

\*\*\*\*\*

**Geloofsbelijdenis** (*voorganger en allen*)

V: Ik geloof God, de schepper van wereld en universum.  
Die zag dat het goed was.  
Die zon en maan, dag en nacht, land en zeeën gaf, bossen en velden,  
bergen en rivieren, dieren en mensen en de bevrijdende  
levenswijsheid van de tien woorden.  
Ik geloof God, als geveer, geheimenis van onze oorsprong.  
Ik geloof God, die ons roept tot geloof, hoop en liefde.  
Ik geloof dat God geen tijdloos lot is, maar dat God wacht op onze  
oprechte gebeden en verantwoordelijke daden en antwoordt.

- A: IK GELOOF JEZUS CHRISTUS, ZOON VAN GOD  
IN HEM WORDT GOD MENS. HIJ, GODS WOORD IN LEVENDE LIJVE, DEELT EN HEELT  
ONS GEBROKEN LEVEN.  
IK GELOOF DE OPGESTANE, HEMELSE CHRISTUS DIE ALS GODS PROFETISCHE  
WIJSHEID MET ONS OP WEG IS IN DE WEERBARSTIGHEDEN EN TEGENSPRAKEN VAN  
DEZE WERELD.  
EN ONS MOED SCHENKT MET OPEN OGEN EN HARTEN TE ZEGGEN EN TE DOEN  
WAT NODIG IS EN MOGELIJK: LIEFHEBBEN, RECHT DOEN, OPBEUREN, BEROUW  
TONEN EN VERZOENEN.
- V: Ik geloof de heilige Geest, geestkracht van God en zijn geliefde Zoon.  
De Geest, die ons samen, ook als kerk, Gods wegen laat bespeuren en  
zekerheid schenkt.  
De Geest houdt ons op weg naar een betere wereld, ook voorbij ons  
leven.  
Ik geloof dat de goddelijke Geest uit alles, ook het meest kwade, iets  
goeds wil en kan laten ontstaan. Daarvoor zijn wij mensen nodig, die  
alle dingen willen inzetten ten goede.  
Ik geloof dat de Geest ons in elke nood zoveel weerstandsvermogen  
wil geven, als we nodig hebben.  
Ik geloof dat onze fouten en dwalingen niet vergeefs zijn, en dat het  
voor God niet moeilijker is er mee in het reine te komen dan met  
onze vermeende goede daden.

*(Sommige geloofsuitspraken zijn ontleend aan Bonhoeffer)*

### **Prefatie**

- V: Weet u welkom. Als teken van zijn liefde voor allen die Hem zoeken,  
nodigt Jezus u en mij aan tafel.
- V: De Heer zal bij ons zijn. Stel uw hart in op de Maaltijd van de Heer.
- A: Wij willen God oprecht dankzeggen.
- V Lofprijzing *(verder volgen we de liturgie uit de map achter rood)*

*Voor de inzettingswoorden zingen allen **Lied 833** (3x, NL-Eng-NL)*