

ORDE VAN DIENST voor zondag 24 augustus 2021 in de Lutherse kerk te Zwolle

21e zondag na Trinitatis

Voorg.: ds. Wietske Tinga

Tijdens het orgelspel worden we stil en bereiden ons voor op de dienst

Welkom

Vorbereiding - door ouderling van dienst

O.: Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

G.: AMEN

O.: Onze hulp is in de Naam van de Heer

G.: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

O.: Vergeef ons wat we verkeerd gedaan hebben

en waar we spijt van hebben

G.: EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN

O.: Amen

Introituspsalm: Psalm 119:1,2,3

aansteken van de kaarsen, door een van de kinderen

KYRIËGEBED:

V.: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld

.....

en Zijn Naam prijzen, want Zijn barmhartigheid heeft geen einde.

gezongen kyrie en gloria

gezongen groet

GEBED VAN DE ZONDAG

V: Zo bidden wij, vandaag en alle dagen

G.: AMEN

Moment voor de kinderen

daarna gaan ze met hun eigen kaars naar de nevendienst

Schriftlezing Eerste Testament: Ezechiël 18:1-23

Zingen: Psalm 119:4,5,6

Epistellezing: Efeziërs 6:10-17

Zondagslied: Lied 760 'Gij zijt de zin van wat wij zijn...'

Evangelielezing: - aankondiging

Psalmvers: (gesproken) Ps. 146:1,2 - Halleluja - Loof de Heer, mijn ziel. De Heer wil ik loven, zolang ik leef, mijn God bezingen zolang ik besta.

gezongen halleluja

Lezing: Johannes 4:47-54 (Nieuwe Bijbelvertaling: beginnen met vs. 46B) door voorganger

besloten met: In de woorden uit de Schrift horen wij Het Woord van de Levende God

gezongen Lof zij U o Here

UITLEG EN VERKONDIGING

Orgelspel

Zingen: Lied 866

Afkondigingen door ovd

DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Collecte (de kinderen komen terug)

Gebet over de gaven

Voorbeden

Stil gebed
Onze Vader

Slotlied: Lied 713:1,2,5
kleinste kinderen komen uit de oppas, achter in de kerk
WEGZENDING EN ZEGEN
gezongen amen

Orgelspel