

Zondag 31 oktober 2021, Hervormingsdag

Lutherse gemeente Zwolle

Gebruik makend van liturgie 1

Orgelspel
Welkom
Openingswoorden

Introïtuspsalm – psalm 130a ‘Uit angst en nood stijgt mijn gebed’

Kyrie
Gloria

Groet
Gebed

Kinderen in het midden

Lezing Eerste Testament – Jesaja 30 vers 19, 20, 21 en 26
Psalm 46, 1 en 2 ‘God is een toevlucht.... Een vaste burcht is onze God’.

Evangelielezing – Johannes 9,1-41

inleiding

Psalmwoord, Psalm 130 – Ik zie uit naar de Heer, mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord, mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters naar de morgen, meer dan wachters uitzien naar de morgen. Israël, hoop op de heer! Bij de Heer is genade, bij hem is bevrijding, altijd weer.

Halleluja

Evangelielezing

Lof

Lied: 722 ‘Uw stem, Heer, hebben wij gehoord’

Verkondiging
Orgelspel

Lied 723 ‘Waar God de Heer zijn schreden zijt’

Afkondigingen
Collecte

Gebeden. Dankgebed voor de gave, voorbeden met responsie 514c ‘God, wees ons genadig’, stil gebed en Onze Vader

Slotlied 903, 1, 2 ‘Zou ik niet van harte zingen’

Zending en zegen – door allen gezongen: 414 ‘Geef ons genadig, goede God’