

Zondag 28 november 2021, Eerste Advent

Ad te levavi – ‘Tot u hef ik mijn ziel op; mijn God, op u vertrouw ik’ Psalm 25, 1-3a
Gebruikmakend van liturgie I. Met een ander kyrie.

Lied 433 ‘Kom tot ons de wereld wacht’

Welkom

Openingswoorden

- O: Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader
en de Zoon en de Heilige Geest.
A: AMEN
O: Onze hulp is in de naam van de Heer.
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
O: Vergeef ons wat we verkeerd gedaan hebben
en waar we spijt van hebben
A: EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN.
O: Amen

Psalm 25a ‘Mijn ogen zijn gevestigd op God’

Kyrië: Lied 463: 1, 2, 6, 7, 8

Groet

Gebed

Kinderen in het midden

Eerste lezing: Zacharia 14,4-9

Lied 451, 1, 5 ‘Richt op uw macht o Here der heerscharen’

Tweede lezing: Lucas 1,5-25

Psalmwoord
Halleluja
Lezing
lof

Lied: 445 ‘De nacht is haast ten einde’

Verkondiging

Orgelspel J.S. Bach over Nun komm der Heiden Heiland.

Lied 441:1, 2, 5 ‘Hoe zal ik u ontvangen’

Afkondigingen

Gebeden, met responsie 367k ‘Hoor ons bidden, God, en luister’. Onze Vader, lied 369^e, of voor vierstemmige versie los blad.

Lied 444 ‘Nu daagt het in het oosten’

Zending en zegen