



Hoe helder staat de morgenster

Voor zondag 2 januari 2022
Driekoningen

Gebruikmakend van Liturgie I uit de Zwarte Klapper
Orgelspel

Lied 518: 1, 3, 4 'Hoe helder staat de morgenster'

Welkom

Openingswoorden

- O: Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader
en de Zoon en de Heilige Geest.
- A: AMEN
- O: Onze hulp is in de naam van de Heer.
- A: DIE ONS NABIJ GEKOMEN IS IN EEN KIND IN DE KRIBBE.
- O: Zet, o God, Zet onze wereld in uw licht
Dat wij de morgenster kunnen volgen, als de drie koningen.
Haal weg van ons, wat donker is.
En leer ons te zien met de ogen van een kind,
- A: LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN.
- O: Amen

Introïtuspsalm 72:5, 6 'Leve de koning in ons midden'

Kyrie

Gloria

Groet

Gebed

Eerste lezing: Jesaja 11,1-10

Tweede lezing: Matteus 2,1-12

Inleiding

Psalmwoord

Halleluja

Evangelielezing

Lof

476, 1 en 4 'Nu sijt wellekome'

Overdenking

Lied 517:1, 3 'Christus uit God geboren

Christus, uit God geboren vóór alle eeuwigheid,
komt ons als woord ter ore, verschijnt in onze tijd,
een ster, die alle sterren te boven gaat, hen verre
en glansrijk overstraalt.

U kennen doet ons bloeien, uw liefde doet ons goed.
Wanneer wij in U groeien smaakt elke dag ons zoet.
Wij dorsten heel ons leven om ons aan U te geven.
Kom ons dan tegemoet!

Gebeden, met 368c 'Doe lichten over ons uw aangezicht'. Onze Vader van
Jetty Podt - vierstemmig

Slotlied: 'Von guten mächten'. Gedicht van Dietrich Bonhoeffer. Couplet 1, 5 en 6. Telkens een couplet met het refrein 'Von guten Mächten wunderbar geborgen'

Von gu-ten Mäch-ten treu und still um - ge - ben,
 be - hü - tet und ge - trö - stet wun - der - bar,
 so will ich die - se Ta - ge mit euch le - ben
 und mit euch ge - hen in ein neu - es Jahr.
 Von gu - ten Mäch - ten wun - der - bar ge - bor - gen,
 er - war - ten wir ge - trost, was kom - men mag.
 Gott ist mit uns am A - bend und am Mor - gen
 und ganz ge - wiß an je - dem neu - en Tag.

Laß warm und hell die Kerzen heute flammen,
 die du in unsre Dunkelheit gebracht,
 führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.
 Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.
Refr.: 'Von guten Mächten wunderbar'

Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet,
 so laß uns hören jenen vollen Klang
 der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet,
 all deiner Kinder hohen Lobgesang.
Refr.: 'Von guten Mächten wunderbar'

Zegenbede