

De jeugd komt weer samen!

Wat fijn dat we elkaar weer, zonder aanmelden, kunnen ontmoeten in de kerk.

De kindernevendienst is begonnen met het veertigdagenproject. We lazen over de voetenzalving van Jezus door Maria, de zus van Lazarus, en we maakten onze eigen wonderzalf. Het recept delen we, op verzoek, graag met iedereen!



Afgelopen zondag hoorden we dat Jezus zegt: 'Een graankorrel stop je in de grond en daarna groeit het groter. Zo zal het ook met mij zijn: na mijn dood zie je mij niet meer, maar dan begint er iets nieuws dat nog veel groter en mooier is. Dan wordt het lente in de wereld.' In plaats van graankorrels hebben de kinderen aardbeienzaadjes gebruikt.



Bij Kerkwijzer bogen we ons over de verschillende bijbels en bijbelboeken. We hebben onderzoek gedaan naar de oorsprong van de bijbel, samenstelling en uitgave, met een toepasselijke versnapering.



Gaan als een Zwaan is de vorige keer aan de slag gegaan met mozaïek. Ze hebben samengewerkt aan een kruis. En vorige week hebben ze zich verdiept in Corrie ten Boom en Bisschop Desmond Tutu.



Wilde Zwanen begon met een heerlijke high tea in de kerk om 10.00 uur. Iedereen bracht zijn eigen baksels en lekkernijen mee. We hebben gesproken over de Oekraïne en verschillende vragen met elkaar gedeeld uit een kletsdoosje. Daarna vertrokken we samen om pad om te bowlen.