

Gemeentezondag, zondag 11 september 2022

Dertiende zondag na Trinitatis

Kom uw verbond met ons na, vergeet uw vernederd volk niet voorgoed. Sta op, God, verdedig uw zaak. (Psalm 74, 20z, 19b, 22a).

Gebruikmakend van liturgie I uit de zwarte klapper

Luuk Schuurman, organist; ds. Margo Jonker, voorganger; er is een overvliegmoment van de kindernevendienst naar de Zwanen.

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) uit de Schübler Choräle: *Wer nur den lieben Gott lässt walten*, BWV 647

Welkom

Openingswoorden

Introïtus Psalm 74: 1, 7, 10 'Waarom, o God'

Kyrie

Gloria

Groet

Gebed

Kinderen in het midden

Eerste lezing: Exodus 32, 7-14

Lied 311 'Wij kiezen voor de vrijheid'

Tweede lezing

Aankondiging

Psalmwoord

Halleluja

Evangelielezing: Lucas 15,1-10

Lof

Lied 928 'Hoe ik ook ben'

Verkondiging

Orgelspel: Johann Sebastian Bach uit de Kirnberger Chorale: *Wer nur den lieben Gott lässt walten*, BWV 690

Lied: 653 'U kennen, uit en tot U leven' 1, 6, 7

Overvliegen kinderen met licht en zegen

Lied 416 'Ga met God'

Afkondigingen

Collecte. Orgelspel tijdens de collecte: Max Reger (1873-1916) uit 30 Choralvorspiele, Opus 135a: *Wer nur den lieben Gott lässt walten*, nr. 28

Gebeden, met responsie 368g 'Adem van God, vernieuw ons bestaan', Onze Vader

Lied 837 'Iedereen zoekt U, jong of oud'

Zending en zegen

Orgelspel: Johann Sebastian Bach uit het Orgelbüchlein: *Wer nur den lieben Gott lässt walten*, BWV 642

Het is fijn als het orgelspel na de viering, net als aan het begin van de viering, de verstillingsdienst. We vragen of u dan weer even plaats wilt nemen, om na het orgelspel bij koffie en thee aan te sluiten.

U kunt ook direct na de zegen in stilte de kerk verlaten en naar het gemeentecentrum of het plein gaan.