



Dwars door het donker naar het Licht
Kerstpad op Kerstavond in de Lutherse Kerk

Lutherse Kerk
24 december 2022

Aanvang van de viering in de kerk

In de kerk is donker. Er klinkt muziek. Wij zijn stil. Heel stil.

Lied 483 'Stille nacht'

Welkom

Gebed

Kerst in beweging: dwars door het donker naar het licht

Lied 480 'Ik wandel in gedachten'

Na dit lied gaat iedereen via de Koestraat de kerk uit. Op de trappen van de Fundatie word je toegesproken door de volsteller en ingedeeld in groepen. Iedere groep gaat, onder leiding van een gids, een eigen route door de stad. In de stad staan standbeelden en die kunnen in beweging komen – als jij in beweging komt en het licht ontsteekt.

Alle groepen eindigen gelijktijdig op het plein achter de kerk. Daar is een korte afsluitende viering bij de kerststal.

Bij terugkomst op het kerkplein – bij de Kerststal

Zingen 498 'Bethlehem, o uitverkoren' lied 1, 2, 5

Luisteren naar Jozef en Maria en het kind

Zegenbede

Lied: Midden in de winternacht

Na de viering is er voor alle kinderen in het gemeentecentrum een kleine verrassing.

Medewerkenden aan dit Kerstpad: Wieteke Klijnstra, Petra Lip, Jolijn Scheurwater, Margo Jonker: organisatie

Bart Lip, Karin Vrieling, Andrea, Tes en Raf Nijland: muziek

En vele anderen als mensen die ergens in de stad delen van het kerstverhaal vertellen, waaronder Leia Burgers als het kerstkind in de kerststal.

Welkom

Morgen in de kerstviering hier in de kerk, om 10.00 uur. Het kerstevangelie klinkt, kerstliederen zingen we samen en we vieren het Heilig Avondmaal.

Op donderdag 29 december, tussen 15.30 uur en 17.00 uur: thee- en koffiedrinken in het gemeentecentrum. De gastvrouwen van die dag zijn de vrouwen uit de Oekraïne. Ook kunt u oliebollen eten of kopen voor thuis. De opbrengst is voor een voedselbank in de Oekraïne. Wees van harte welkom!

Vrijdag 30 december, van 14.30-17.00 uur: Actie ten behoeve van het diaconale doel: Kidsmiddag met pannenkoeken eten, en ook met knutselen, spelletjes, toneel en zingen. Alle kinderen en hun vrienden/vriendinnen zijn welkom. Ouders/grootouders ook om te ondersteunen en helpen. Een vrije collecte is aanwezig ten behoeve van het diaconale doel 'Gered gereedschap'.

Op zondag 1 januari om 10.00 is er als iedere zondag een viering. En nadien is er alle tijd om elkaar heil en zegen voor het jaar 2023 toe te wensen.

Als je eens verder wilt spreken over kerk, leven, geloof of een woord uit de bijbel neem dan contact op met de predikant, ds. Margo Jonker – predikant@elkz.nl, of 0613525202

www.elkz.nl

info@elkz.nl

