

Oecumenische viering

in de week van het gebed voor de eenheid

Zondag 15 januari 2023 in de Oosterkerk, Bagijnesingel

Viering in de oecumene van de Thomas a Kempisparochie, Oosterkerk en Lutherse Kerk

Voorgangers: diaken Michael Buijkx, ds. Iemke Epema en ds. Margo Jonker.

Cantorij-organist: Luuk Schuurman. M.m.v. de cantorij van de Lutherse Kerk, begeleiding door Gerrit Brill.

Welkom – door ambtsdrager. Kind ontsteek kaarsen

Lied 217 'de dag gaat open voor het woord des Heren'. Couplet 1 en 3 door cantorij, 2, 4 en 5 door allen.

Bemoediging en drempelgebed

Kyrie: gesproken en gezongen met 301 k. I door cantorij. II door allen.

Gloria: lied 867 'Loof overal'

Gebed

Kindermoment

Lied uit de Oosterkerk dat altijd gezongen wordt, en begeleid wordt door mensen uit de Oosterkerk: Geeske Koop en anderen.

Cantorij: John Rutter 'God be in my head'

Inleiding op de lezing

Lezing: Efeziërs 2,17-22

Lied 72a 'Voor kleine mensen'. Refrein door allen. Coupletten door cantorij.

Lezing: Mattheus 25,31-40

Lied 992 'Wat vraagt de Heer'

Overdenking

Lied 528 'Omdat Hij niet ver wou zijn'

Cantorij: John Stopford 'In my fathers house'

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

Vredegroet.

Afkondigingen

Collecte

Voorbeden – met responsie 'O Lord, hear my prayer' uit Taizé. Onze Vader

O Lord, hear my prayer. O Lord, hear my prayer.
Or The Lord is my song; the Lord is my praise:

When I call, an - swer me. O Lord, hear my prayer. O
all my hope comes from God. The Lord is my song; the

Lord, hear my prayer. Come and lis - ten to me.
Lord is my praise: God, the well-spring of life.

Lied 984 'Gezegend die de wereld scheidt'

Zending en zegen m.b.v. 'De Levende zegene en behoede ons' .

Eerste deel gezongen door drie voorgangers. Tweede deel meerstemmig, ook door cantorij.

Voorganger:
De Levende zegene en be - hoe - de u.
De Levende doe zijn aangezicht o - ver u lich - ten,
en zij u ge - na - dig. De Levende ver - hef - fe zijn
aan - ge - zicht o - ver u, en ge - ve u vre - de.

Allen: Zegen ons en be - hoed ons,
doe lich - ten o - ver ons uw aan - ge - zicht
en wees ons ge - na - dig. en geef ons vre - de.

tekst Numeri 6: 24-27 muziek Gert Bremer