

Zondag 5 februari 2023

Gezamenlijke viering van de Lutherse Gemeentes Kampen en Zwolle

Welkom - ambtsdragers

Psalm zingen: Psalm 112 1, 3

V: Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest.

A: Amen

V: Onze hulp is in de Naam van God

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: U die ons allen draagt,

A: bevestig ons tot één levend Lichaam – verbonden in uw liefde

V: U die ons ziet staan in uw licht,

A: dat wij één in Hoop zijn, U zoeken, met U leven, en de ander kennen.

V: Wij zijn beperkt, wij leven met tekort, wij tasten naar vrede.

A: Zegen ons met leven in één Geest.

V: Amen

V: Laten we de Levende om ontferming aanroepen voor de nood der wereld...

en zijn naam prijzen want zijn barmhartigheid kent geen einde.

V: Here God ontferm U

A: Christus ontferm U, Here God ontferm U

V: Ere zij God in de Hoge

A: en vrede op aarde, bij mensen des welbehagens

V: De Heer zij met u

A: en met uwen geest

Lied 217 'De dag gaat open'

Kinderen in het midden

Credo – Vrij credo

Lied 816 'Dat wij onszelf gewonnen geven

Gedicht

Lied 513 'God heeft het eerste woord

Eerste lezing: Jesaja 5,13-16 – gelezen door Agnes

Muziek

Tweede lezing: Matteus 5,13-16 – gelezen door Rinus

A: 'Lof zij u, o Here'

Meditatie

Orgelspel

Mededelingen

Lied: 1000 'Wij zagen hoe het spoor van God sporen van mensen kruiste'

Collecten

Gebeden. Responsie 514c 'God wees ons genadig', stil gebed en 'Onze Vader'

Lied: 981 'Zolang er mensen zijn op aarde'

Zending en zegen

Orgelspel