

Zondag 25 juni 2023. Derde zondag na Trinitatis

'God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God, de heilige woning van de Allerhoogste. Met God in haar midden stort zij niet in. Vroeg in de morgen komt God haar te hulp. (Psalm 46, 2-3, 5-6)

Gebruikmakend van liturgie I uit de zwarte klapper
Luuk Schuurman, cantor-organist
ds. Margo Jonker, voorganger

*Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting met
koffie, thee en limonade in het gemeentecentrum.
Iedereen is welkom!*



Orgelspel. Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Komm, Heiliger Geist, Herre Gott, BuxWV 199
Welkom

Openingswoorden
Introitus: Psalm 103: 1, 2, 9 'Zegen, mijn ziel'

Kyrie
Gloria
groet
Gebed
Kinderen in het midden

Eerste lezing: Jesaja 62, 6 en 7, 10 t/m 12
Psalm 46 'God is een toevlucht te allen tijde'

Tweede lezing: Matteus 10,16-33
Lied 967 'Zonne der gerechtigheid'. 1 allen, 2 mannen,
3 vrouwen, 4 allen, 5 mannen, 6 vrouwen, 7 allen.

Verkondiging

Lutherlied 11 'Komm, Heiliger Geist, Herre Gott'

1 Kom, Hei - li - ge Geest, He - re God!
Ver-vul ons met uw ga - ven, tot
al wat wij zijn, geest, ziel en bloed,
ont-vlamt en staat voor U in gloed.
O Geest, door uw aan - ste - kelijk licht
hebt Gij U in 'tge-loof ge - sticht
een volk uit ve - ler - lei ton - gen.
Daar-om, Heer, zij U lof - ge - zon - gen.
Hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja!

Gij heilige zon, hemels schat,
Laat Gods woord lichten op ons pad,
Dat heel ons zijn Hem kent en roemt,
Dat heel ons hart Hem Vader noemt.
Bescherm ons tegen leugenleer,
Dat wij slechts zoeken onze Heer
Christus, ons enig betrouwen,
Dat wij gelovig op Hem bouwen.
Halleluja, halleluja!

Gij heilige gloed, zoete troost,
Wees met ons, dat wij onverpoosd
En vrolijk U ten dienste staan,
Dan drijft ons niets bij U vandaan.
Schenk, Heer, ons kracht van uwe kracht,
Geef ons de moed, geef ons de macht,
De goede strijd hier te strijden,
Tot eind'lijk Gij ons zult bevrijden.
Halleluja, halleluja!

Afkondigingen
Collecte
Gebeden, met responsie 368g 'Adem van God,
vernieuw ons bestaan'

Slotlied 867 'Loof overal, loof al wat adem heeft'

Zending en zegen

Orgelspel: Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
Allegro maestoso uit Sonate 5, opus 65