

Laetare – Verheug u
Zondag 10 maart 2024

‘Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en juichen om haar.’
Jesaja 66,10a.

Met medewerking van de cantorij o.l.v. cantor-organist
Luuk Schuurman, Bart Lip organist, ds. Margo Jonker
voorganger.

Preludium. Johann Sebastian Bach (1685-1750)
“Ich wil Dir mein Herze schenken”, aria uit de
Mattheus Passion - bewerking Dick
Sanderman

Welkom
In Memoriam.

Orgel. Johannes Brahms (1833-1897)
Herzlich tut mich verlangen, opus 122 nr. 9

Openingswoorden
L: Wij zijn samengekomen in de Naam
van de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.

Allen: Amen
L: Onze hulp is in de naam van God
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
L: Vergeef ons wat we verkeerd gedaan hebben
en waar we spijt van hebben
Allen: En laat ons weer in vrede leven.
L: Amen

Introïtus: Psalm 122:1 ‘Hoe sprong mijn hart hoog op
in mij’
Kyrie – met lied van Jeroen de Haan en Wim van Beek
op los blad.

Groet



Gebed

Kinderen in het midden
Lied 542: 1, 2. ‘God roept de mens op weg te gaan’

Eerste lezing: Jeremia 29,7-14a
Lied 831: 1, 3, 5, 6 ‘Gestuurd op wegen ongedacht’

Tweede lezing: Johannes 6,4-15

Aankondiging
Psalmwoord
Evangelielezing: Johannes 6, (1) 4-15 – met
daarin gezongen het motet: “Toen de mensen
dan zagen het teken dat Jezus deed, zeiden zij:
Déze is in waarheid de profeet, die komt tot de
wereld’
Lof: 339f ‘Heer, Gij hebt woorden
van eeuwig leven; wij danken U.’

Lied 546: 1C, 2A, 3C, 4A ‘Wees blijde nu, in ‘t midden
van het lijden’

Verkondiging
Lied 392 ‘Wie kent de eenvoud van het breken’

Afkondigingen en collecten
Orgelspel. Robert Schumann (1810-1856)
Uit 6 canonische etuden, opus 56, nr. 4,
“Innig”

Gebeden – met responsie: 535c ‘Gedenk uw
ontferming, God

Credo lied 312 ‘Wij geloven met hart en ziel’. *Staande
indien mogelijk.*

Tafelgebed – 403^e. ‘Breng dank aan God, want Hij is
goed’ *Staande, indien mogelijk. Na het
tafelgebed gaat de gemeente zitten.*

Onze Vader

Vredegroet
Nodiging
Communie
Musica sub communionem

Lied 377 ‘Zoals ik ben, kom ik nabij’ gezongen
door allen, en vers 3 en 5 als orgelvers.
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Schmücke dich, o liebe Seele (BWV 654)

Dankgebed
Lied 836:1, 3, 4 ‘O Heer, die onze Vader zijt’.

Zending en zegen



Postludium. Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Herzlich tut mich verlangen, BWV 727