

# Palmarum, 24 maart 2024

'Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel! Matteus 21,9b.



**Orgelspel Trio over Psalm 51 (69) – Dick Sanderman**

**Welkom en Openingswoorden**

**Zingen:** Psalm 69:1 en 4.

**Kyrie** van het losse blaadje: Wim van Beek en Jeroen de Haan

**Groet**

**Gebed**

**Kinderen in het midden**

**Lied 542: 1, 2**

**Lezing:** Jeremia 4,19-25

**Lied 831** 'Gestuurd op wegen'. 1, 6, 9

**Evangelielezing.** *De gemeente gaat staan.*

Aankondiging

Psalmwoord

lezing: Marcus 11,1-11

Lof

**Zingen:** 556 'Alles wat over ons geschreven is'

**Verkondiging**

**Zingen:** Lied 552 'Dit is een dag van zingen'

**Intocht:** Kinderen komen binnen met Palmpasentakken

**Zingen:** lied 555 'Dans en zing

**Afkondigingen.**

**Collecte.** Tijdens de collectie klinkt 'Nun freut euch lieben Christen gmein' – S. Karg-Elert

**Dankgebed bij de gaven.**

**Overgang** van de vreugde van Palmpasen naar de intensiteit van de Stille Week, van rood naar paars – van de levendigheid naar de toewending naar de stille week met het lijden en sterven.

**Gebeden** – gedragen door responsie 368<sup>e</sup> 'God in de hemelen' Stil gebed en 'Onze Vader'

**Lied 547:** 'Met de boom des levens' Ref. allen. 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 mannen, 6 allen

**Zending en zegen**

**Orgelspel 'Nocturne' – Germaine Tailleferre**