

Getekend leven

Vespers Stille Week 2024
Lutherse Kerk te Zwolle



Vespers in de Stille Week

Maandag 25 maart 2024 met Liesbeth van Es en Luuk Schuurman

Dinsdag 26 maart 2024 met Annemieke Sterk en Bart Lip

Woensdag 27 maart 2024 met Chica van Dam en Wilbert Potjes

Met als koster Hermen Jan Jansen

Bij de afbeelding

De afbeelding, textiel kunst van Pieta van Twist. Het stuk is gemaakt bij lied 903 'Is de hartslag van het leven niet de liefde van de Heer'. Je ziet die beweging van de hartslag er in weergegeven. Een beweging die is gelegd op een lijn van blauwe eindeloosheid. Het is ons aller leven, dat zo getekend kan worden door hoekigheid en diepten en hoogten.

'Gij, enige die waakt en wacht
En steeds mijn hulp wilt wezen
Als mij de schaduw van de nacht
Vervult met duizend vrezem.'

Jochen Klepper, Lied 250,2

De wereld, of het leven, zit soms in een strak tempo van voortgang. Vaak is het moeilijk om een manier van doen te veranderen, met alle gevolgen van dien: hoe we omgaan met het klimaat b.v., of met de moeilijke dingen in ons leven. Hoe gaan we goed om met de mensen om ons heen, en wat doen de gebeurtenissen in de grote wereld met ons, en wat is onze verantwoordelijkheid daarin?

Ons leven is getekend door wat het leven van ons vraagt en aan ons geeft. En het is zoeken naar hoe daar mee om te gaan. Hoe kan ons getekend leven een weg vinden naar Pasen?

De Stille Week is gericht op dat getekende leven. Dat dat gedragen wordt. En herschapen. En het is gericht op nabijheid – nabijheid op die momenten die diep en onoverzichtelijk zijn, en die raken aan sterven en dood. Op Goede Vrijdag is dat aan orde. Maar juist dan wordt het een nabijheid die ons mensen meeneemt naar de nieuwe morgen van Opstanding. Levende nabijheid. Altijd en eeuwig!

De vespers begeleiden ons in ons getekende leven. We gaan te rade bij personen uit de bijbel, die getekend zijn geworden door het leven. Om ons aan te spiegelen. En om ons te laten begeleiden, door de nacht naar het licht van de Nieuwe Morgen.

Betekenis van de letters:

A: Allen

V: Voorganger

L: Mensen die links, aan de kant van de lezenaar zitten

R: Mensen die rechts, aan de kant van de piano zitten

Stilte

Openingswoorden: Lied 192a – gesproken of gezongen

Lied 261 'Licht, verlaat ons niet'

Psalmgebed

Maandag 25 maart – Psalm 86, gelezen

V: Hoor mij, HEER, en antwoord mij,
ik ben verzwakt en arm.

L: 2 Behoed mij, want ik ben U toegewijd,
red uw dienaar, die op U vertrouwt,
U bent mijn God.

R: 3 Wees mij genadig, Heer,
heel de dag roep ik tot U,

L: 4 verblijd het hart van uw dienaar,
naar U verlang ik, Heer.

R: 5 U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid,
uw trouw is groot voor ieder die U aanroept.

L: 6 Hoor mijn gebed, HEER,
luister naar mijn smeken.

R: 7 In dit uur van mijn nood roep ik U aan,
want U geeft mij antwoord.

L: 8 Geen god is U gelijk, Heer,
uw daden zijn zonder weerga.

R: 9 Alle volken, door U gemaakt, komen
en buigen zich, Heer, voor U
en prijzen uw naam.

L: 10 U bent groot, U doet wonderen,
U alleen bent God.

R: 11 Wijs mij uw weg, HEER,

laat mij wandelen op het pad van uw waarheid,
vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.

- L: 12 U, Heer, mijn God, zal ik loven met heel mijn hart,
uw naam voor eeuwig prijzen.
- R: 13 Want U toont mij uw grote trouw,
U verlost mij uit de diepte van het dodenrijk.
- L: 14 God, een opstandige bende komt op mij af,
met geweld bedreigen zij mijn leven,
zij houden U niet voor ogen.
- R: 15 U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig,
geduldig, trouw en waarachtig.
- L: 16 Keer u tot mij en wees mij genadig,
schenk kracht aan uw dienaar,
red het kind van uw dienares.
- R: 17 Geef mij een teken van uw goedheid,
dan staan mijn haters beschaamd, zij zien
dat U, HEER, mij bijstaat en troost.

Dinsdag 26 maart – Psalm 43

Psalm 43, gezongen 'O God, kom mijn geding beslechten'
1allen, 2 links, 3allen, 4 rechts, 5allen

Woensdag 27 maart – Psalm 91

Psalm 91:1 'Heil hem wien God een plaats bereidt'. Gezongen

Lezen

- L: 3Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger
en redt je van de dodelijke pest,
4Hij zal je beschermen met zijn vleugels,
onder zijn wieken vind je een toevlucht,
zijn trouw is een schild en pantser.
- R: 5De verschrikking van de nacht hoeft je niet te vrezen,
ook de pijl niet die overdag op je afvliegt,
6noch de pest die rondwaart in het donker,
noch de plaag die toeslaat midden op de dag.

Psalm 91: 4 'Al vallen duizenden in 't rond.' Gezongen

Lezen

- L: 9U bent mijn toevlucht, HEER.
Als je mag wonen bij de Allerhoogste,
10zal het kwaad je niet bereiken,
geen plaag je tent ooit treffen.
11Zijn engelen geeft Hij opdracht
over je te waken waar je ook gaat.
- R: 12Op hun handen zullen zij je dragen,
je zult je voet niet stoten aan een steen.
13Leeuw en adder zul je vertrappen,
roofdier en slang vermorzelen.

Psalm 91:8 'Ik zal hem redden uit de nood' Gezongen

Stilte

Bijbellezing, met inleiding

Maandag 25 maart 2024, Maria - Marcus 3:31-35

Dinsdag 26 maart 2024, Elia – I Koningen 19,1-9

Woensdag 27 maart 2024, Jacob – Genesis 32, 23-33

Lied

Maandag: Lied 573 'De moeder stond door smart bevangen'. Couplet 1 t/m 8

Dinsdag: Lied 812 'Op mijn levenslange reizen'.

Woensdag: Lied 807 'Een mens te zijn op aarde: 1A, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 mannen, 6A

Stilte

Canticum 154b 'Heel de schepping, prijs de Heer' 1A, 2 mannen, 3 vrouwen, 4A, 5 mannen, 6 vrouwen, 7A, 8 mannen, 9 vrouwen, 10 A

Gebeden. Voorbeden met responsie 301a 'Kyrie eleison'. Stil gebed en het gezongen Luthers Avondgebed: lied 202 'Blijf bij ons'.

Zegenbede: Lied 192a. Gesproken of gezongen

Orgelspel

Wilt u dit boekje in de kerk laten liggen? Na de woensdagavondvesper kunt u het meenemen.

In de Stille Week vinden er vespers en vieringen plaats:

- ✓ Maandag 25 maart, 19.30 uur, lector: Liesbeth van Es; Organist: Luuk Schuurman
- ✓ Dinsdag 26 maart, 19.30 uur, Lector: Annemieke Sterk; Organist: Bart Lip
- ✓ Woensdag 27 maart, 19.30 uur, Lector: Chica van Dam; Organist: Wilbert Potjes

- ✓ Op *Witte Donderdag* 28 maart, 19.30 uur, is er een viering met daarin het Heilig Avondmaal. Voorganger ds. Margo Jonker, cantor- organist Luuk Schuurman.
- ✓ Op *Goede Vrijdag* 29 maart, 19.30 uur, is er een lezingenviering. Met ds. Margo Jonker en cantor-organist Luuk Schuurman.
- ✓ Op *Stille Zaterdag* 30 maart, 21.30 uur, is er Paasnachtviering. We beginnen buiten met het ontsteken van de nieuwe Paaskaars. En er is de doopgedachtenis. Met medewerking van velen.
- ✓ *Paaswake* – na de Paasnachtviering tot en met de Paasmorgenviering. Iedereen welkom.
- ✓ Op *Pasen* 31 maart vieren we de Opstanding – 10.00 uur. Een viering met het Heilig Avondmaal. Met medewerking van de cantorij o.l.v. cantor-organist Luuk Schuurman. Voorganger ds. Margo Jonker

